



Πνευματικὴ Οἰκοδομὴ

■ † Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὑψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

**«Ἀπὸ τὸ Τίμιο Εὐλο ἀνέβλυζαν φλόγες
καὶ ὁ γύρω χῶρος ἔμοιαζε νὰ φλέγεται!...»***

Ἔνα μεγάλο σύγχρονό μας Θαῦμα

Στις 24 τοῦ τρέχοντος μηνᾶ Ὀκτωβρίου, ἦλθε στὴν Ἱερά
μας Μονὴ [Ἁγίου Διονυσίου, Ἁγίου Ὁρους] ἕνας φτωχὸς
Μοναχὸς ἀπὸ τὴ Νέα Σκῆτη τοῦ Ἁγίου Παύλου, γιὰ νὰ τοῦ
δώσουμε ἐλεημοσύνη. Ὀνομαζόταν Γεννάδιος καὶ ἦταν γε-
ροντάκι πάνω ἀπὸ 70 ἐτῶν.

Ὁ Καθηγούμενος μας, Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ, τὸν ἐξο-
κονόμησε σὲ ὅ,τι ἤθελε καὶ στὴν συνομιλία ποῦ εἶχαν καὶ
ιδιαίτερα περὶ πνευματικῆς ζωῆς, ὁ π. Γεννάδιος τοῦ ἐξομο-
λογήθηκε τὴν ἀκόλουθο θαυμαστὴ ὄπτασία, ἡ ὁποία πιστο-
ποιεῖ καὶ τὴν ἐνάρετο καὶ ἀγία ζωὴ του.

* * *

Κατὰ τὴν 14η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1967, κατὰ τὴν ὁποία
γιορτάζει ἰδιαίτερος ἡ Μονὴ Ξηροποτάμου –ἀφοῦ διαθέτει
τὸν Μέγα Τίμιο Σταυρὸ καὶ μάλιστα μὲ τὴν ὄπῃ, στὴν ὁποία
προσηλώθηκε ὁ Κύριος– πῆγε καὶ ὁ ἴδιος γιὰ νὰ συνεορτάσει
μαζὶ μὲ τοὺς λοιποὺς πατέρες καὶ συνάμα νὰ προσκυνήσει
καὶ νὰ ἀσπαστεῖ τὸ Πανάγιο Εὐλο.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Αἰώνων
καὶ τῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ
ἀσπασμοῦ, ἦλθε σὲ ἔκσταση ὁ
γέρον Γεννάδιος καὶ ἔβλεπε, ὅτι
ἀνέβλυζαν φλόγες ἀπὸ τὸ Τίμιο
Εὐλο καὶ ὁ γύρω χῶρος ἔμοιαζε
νὰ φλέγεται!...

Βλέποντας ὅλα αὐτὰ θαύμαζε





καὶ σκεφτόταν ἔκπληκτος:

«Πῶς οἱ ἀδελφοὶ μοναχοὶ πλησιάζουν καὶ ἀσπάζονται τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ δὲν κατακαίονται;».

Καὶ πῶς ὁ ἴδιος θὰ μπορέσει νὰ πλησιάσει καὶ νὰ ἀσπαστεῖ; Τοῦ φαινόταν τελείως ἀδύνατο.

Όταν ἦλθε ἡ δική του σειρά γιὰ νὰ προσκυνήσει, παρακάλεσε τὴν Παναγία ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καρδιάς του νὰ τὸν βοηθήσει νὰ μπορέσει νὰ πλησιάσει καὶ ὁ ἴδιος.

Καὶ ὦ τοῦ θαύματος! Οἱ φλόγες του πυρός, πὺν ἔβλεπε ἔσβησαν καὶ ἔτσι μὲ θάρρος καὶ πολλὴ εὐλάβεια πῆγε καὶ προσκύνησε.

* * *

Τὸ ἐνάρετο αὐτὸ γεροντάκι κοιμήθηκε τὴν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14 Σεπτεμβρίου, ὡς ἀπόδειξη τῆς εὐλαβείας του στὸν Τίμιο Σταυρό.



(*) Βλ. <https://www.pemptousia.gr/2019/09/apo-to-timio-xilo-anevlizan-flogeske-o-giro-choros-emiaze-na-flegete/> • Ἐπιμέλ. ἡμετ.