



Πνευματικὴ Οἰκοδομὴ

■ Χιλιάδες Δίλεπτα Ἀγάπης ἐνώπιόν μας

Τὸ δίλεπτο*

Γενναιοδωρία - Στέρηση - Θυσία

Τί εἶναι; Εἶναι δύο λεπτά στο νόμισμα, πού κυκλοφορεῖ σ' ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ἐνωμένης Εὐρώπης. Δύο φορές πιό μεγάλο ἀπὸ τὸ μονόλεπτο. **Τὸ** ἓνα ἔχει ἐπάνω τὸν ἀριθμὸ 1, τὸ ἄλλο τὸν ἀριθμὸ 2.

Καὶ ὁ ἓνας ἀριθμὸς καὶ ὁ ἄλλος, μὲ μικρὴ ἀγοραστικὴ ἀξία: **Τὶ** νὰ πάρεις μὲ 1 λεπτό, ἢ μὲ 2.

Στὴν πατρίδα μας κατάφερε νὰ διατηρήσει τὸ ὄνομά του (λεπτόν), διατηρώντας ἔτσι τὴν ἡλικία καὶ τὴν καταγωγή του. **Πανάρχαιο** τόσο στὴν ἀρχαιότητα, π.Χ., ὅσο καὶ στὰ χρόνια μ.Χ.

Καὶ σέντς ἂν τὸ πεῖς, τίποτα δὲν προσθέτεις στὴν ἀξία του. **Ἄν** τὸ πεῖς βέβαια στὸν πληθυντικό, τὸ πρᾶγμα ἀλλάζει: **Ἐκεῖνος,** πού ἔχει **λεπτά,** μπορεῖ νὰ ἔχει περιουσία ἑκατομμυρίων (δύς, ἢ καὶ τρεῖς).

Σ' ἓνα πῆλινο μικρὸ μῶλ συγκεντρώνω τὰ μονόλεπτα, πού μοῦ δίνουν **ρέστα** στὶς μικρὲς ἀγορές μου. **Σ'** αὐτὲς περιορίζεται ἡ ἀξιοπρέπειά τους ὡς νομισματικῆς μονάδας. **Μιὰ** ἡμέρα τὰ μέτρησα καὶ τὰ βρῆκα 68. **Ξαφνιαστήκα,** ὅταν ὑπολόγισα, ὅτι θέλω 32 μονόλεπτα ἀκόμη, γιὰ νὰ σχηματίσω ἓνα εὐρώ.



Εἶχε δίκιο λοιπὸν ἡ ζητιάνα στὴν εἰσοδο τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν κάποιος κύριος, στὴν πρόθεσή του νὰ τὴν ἐλεήσει, ἔψαξε στὴν τσέπη του, βρῆκε δύο-τρια δίλεπτα

κι άλλα τόσα μονόλεπτα και τῆς τὰ ἔδωσε.

Ἡ ζητιάνα ὁμως του τὰ πέταξε.



* * *

Εἶχε δίκιο; **Σ**κεφθεῖτε τὴν ἀπάντησή σας...

Θὰ σᾶς βοηθήσει μιὰ παραπομπή στὴν Ἁγία Γραφή:

Σὲ μιὰ ἐπίσκεψή Του στοῦ Ναοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διάλεξε μὲ τοὺς Μαθητές Του καὶ ἄλλους ἀκροατές Του μιὰ θέση ἀπέναντι ἀπὸ τὸ θησαυροφυλάκιο (γαζοφυλάκιο) τοῦ Ναοῦ, γιὰ νὰ κλείσει τὴν Διδαχὴ Του, σχετικὰ μὲ τὴν ὑποκρισία, καὶ τὴν ἐπιφανειακὴ πλούσια ἐμφάνιση τῶν πολλῶν πλουσίων.

Κόσμος πολὺς ἀφοῦ προσκυνοῦσε, ἔκανε τὴν προσευχή του καὶ ὅταν περνοῦσε μπροστὰ ἀπὸ τὸ θησαυροφυλάκιο, ἔριχνε χάλκινα νομίσματα, ἄλλοι πολλὰ, ἄλλοι λίγα, πάντως κάποιας ἀξίας.

Κάποια στιγμή, ἦρθε καὶ μιὰ φτωχὴ χήρα καὶ ἔριξε ἓνα **δίλεπτο**. **Γ**ύρισε τότε ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε στοὺς Μαθητές Του: «**Τ**ὴν εἶδατε τὴν σκηνὴ αὐτή. **Σ**ᾶς βεβαιώνω, ὅτι αὐτὴ ἡ φτωχὴ χήρα μὲ τὸ δίλεπτο, πού ἔριξε στοῦ θησαυροφυλάκιο γιὰ τίς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ, ἔριξε πιὸ πολλὰ ἀπ' ὅλους αὐτοὺς, πού ἔριξαν, ἐπιδεικτικά, νομίσματα καὶ πολλὰ καὶ ἀξίας. **Γ**ιατί; **Γ**ιατί αὐτοὶ ἔριξαν ἀπὸ ἐκεῖνα, πού τοὺς περισσεύουν, αὐτὴ ὁμως ἔριξε ὅ,τι τῆς ἔμενε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά της, ὅλο δηλαδὴ τὸ βίός της, ὅ,τι τῆς εἶχε μείνει γιὰ νὰ ζήσει».

Ο Κύριος τὸ ἤξερε, ὅτι ἡ προσφορὰ ἐκείνης τῆς χήρας γυναίκα ἦταν **δίλεπτο**: τὸ ἤξερε ὡς Παντογνώστης, πού ἦταν. **Ἦ**ξερε ἀκόμη, ὅτι αὐτὸ τὸ **δίλεπτο** ἦταν τὸ μοναδικό, πού εἶχε. **Ἦ**ταν ὅλο καὶ ὅλο τὸ μόνο περιουσιασκό στοιχεῖο: **ἔ**ριχνε δηλαδὴ ὅ,τι εἶχε καὶ δὲν εἶχε: «**ὅ**λον τὸν βίον αὐτῆς», λέει τὸ Εὐαγγέλιο.

Αὐτὸ λέγεται **γενναιοδωρία**, **στέρηση** γιὰ κάποιον ἄλλον ἄνθρωπο, κάποιον σκοπό, πού ἐξυπηρετεῖ τὸ κοινὸ καλό. **Λ**έγεται ἀκόμη καὶ **θυσία**.

* * *

Ἄς μὴ πᾶμε ὁμως τόσο μακριά. **Ἄ**ς μείνουμε στοῦ ἓνα **δίλεπτο**, ἀπὸ τὰ πολλὰ, πού ἔχουμε· εὐκόλο λοιπὸν εἶναι νὰ τὸ διαθέσουμε.

Τί μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ **δίλεπτο** στὴν δική μας περίπτωση;



Ένα δίδλεπτο χρόνου για ένα θέλημα, για μιὰ έξυπνηρέτηση, αυτό, που καμιά φορά ή γιαγιά, όταν τής προσφέρουμε τήν βοήθειά μας σὲ κάτι μικρό, λέει: «Εὐχαριστῶ, παιδάκι μου», καὶ ὅταν ἐσὺ διαμαρτύρεσαι: «Μὰ δὲν ἔκανα κάτι σπουδαῖο», ἐκείνη ἔχει πρόχειρη τήν ἀπάντηση: «Εἶναι πολὺ σπουδαῖο: μικρὴ βοήθεια, μεγάλη σωτηρία!», λέγανε κάποτε οἱ γέροντες στὸ χωριὸ τῆς μητέρας μου.

Δίλεπτο εἶναι ἓνα τηλεφώνημα σ' ἓναν μοναχικὸ ἄνθρωπο, μιὰ «καλημέρα».

Δίλεπτο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον σου για ἓνα πρόβλημα, ἢ μιὰ δυσκολία στὸ σπιτικὸ τοῦ φίλου καὶ συμμαθητῆ σου.

Δίλεπτο εἶναι λίγο διάβασμα σ' ἓναν, που δὲν ἔχει μιὰ ἀπασχόληση μὲ κάποιον ἐνδιαφέρον.

Ψάξε καὶ θὰ βρεῖς χιλιάδες δίδλεπτα ἀγάπης, ἀλληλεγγύης, βοήθειας χρόνου για τὸν διπλανό σου, για τὸν ἀνεργό, για τὸν πεινασμένο.

Ένα ἀπ' αὐτά, ἂν τὸ δώσεις μὲ τὴν καρδιά σου, δὲν χάνεις. Ἀπεναντίας, γίνεσαι πλούσιος σὲ αἰσθήματα, σὲ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, νιώθεις τελικὰ σωστὸς ἄνθρωπος, κοινωνικὸς καὶ βαθύπλουτος ἐν Χριστῷ.



(*) Περιοδ. «Ἡ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ», ἀριθμ. 1316/20 Ἰουνίου 2012, σελ. 113.

• Ἐπιμέλ. ἡμετ.