



# Πνευματικὴ Οἰκοδομὴ

■ **Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μαθθία τοῦ Συμφήφου (9 Ἡ')**

**«Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ  
ποτὲ δὲν ἐξασθενίζει καὶ ποτὲ δὲν μένει  
χωρὶς τοὺς λειτουργοὺς ποὺ χρειάζεται»\***

**«Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ»**

**Κατὰ** τὴν ἐπίγεια ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Μαθθίας δὲν ἦταν μεταξύ τῶν Δώδεκα, ἀλλὰ μεταξύ τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων.

Ὅμως, μετὰ τὴν Ἀνάληψι τοῦ Κυρίου στοὺς Οὐρανοὺς, ὅταν ἑκατὸν εἴκοσι πρόσωπα συγκεντρώθηκαν γιὰ προσευχὴ, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος ἐπέστησε τὴν προσοχὴ τους στὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν χορὸ τῶν Ἀποστόλων, γινόμενος προδότης καὶ ὑπενθύμισε τοὺς λόγους τοῦ ἑκατοστοῦ ὀγδόου Ψαλμοῦ, στοὺς ὁποίους τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, διὰ τῶν χειλέων τοῦ Δαβὶδ τοῦ Ψαλμωδοῦ, λέγει γιὰ τὸν ἄνομο, ὅτι «τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος», ὅτι δηλαδὴ κάποιον ἄλλο πρόσωπο ἄς καταλάβῃ τὴν θέσι του.

Εἰς ἐκπλήρωσιν αὐτῶν τῶν λόγων τοῦ Ψαλμοῦ, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος προέτεινε νὰ ἐκλέξουν δύο, τοὺς ὁποίους νὰ παρουσιάσουν ἐνώπιον τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ὅποιον ὁ Κύριος ὑποδείξει, νὰ συναριθμηθῇ στὸν ἀριθμὸ τῶν Δώδεκα.

Ὁ Μαθθίας καὶ ὁ Ἰωσήφ, ὁ ἀποκαλούμενος Βαρσαββᾶς, ἐξελέγησαν καὶ ὅταν ὁ Κύριος διὰ τῶν κλήρων ὑπέδειξε τὸν Μαθθία, αὐτὸς συμπεριλήφθηκε στὸν ἀριθμὸ τῶν Δώδεκα.

Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ χο-



ρός τῶν δώδεκα Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ ἀνανεώθηκε, καὶ ὁ Ματθίας, μετὰ τὴν Ἀνάληψι τοῦ Κυρίου στοὺς Οὐρανοὺς, δέχθηκε τὴν ἴση Χάρι καὶ ἐξουσία μὲ αὐτὴν τῶν ἄλλων Ἀποστόλων, ὥστε, ὅπως καὶ αὐτοί, ἐκήρυξε, ἐθεράπευσε ἀσθενεῖς, ἐπετέλεσε θαύματα καὶ ἔπαθε ὑπὲρ Χριστοῦ.

\* \* \*

**Τὸ περιστατικό**, τὸ ὁποῖο περιεγράψαμε ἐδῶ εἶναι πολὺ διδακτικὸ γιὰ μᾶς. **Μ**ᾶς διδάσκει, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ποτὲ δὲν ἐξασθενίζει καὶ ποτὲ δὲν μένει χωρὶς τοὺς λειτουργοὺς, τοὺς ὁποίους χρειάζεται.

«**Οἰκοδομήσω μου τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς**» (Ματθ. ις' 18), εἶπε ὁ Χριστός.

**Ἡ** Ἐκκλησία εἶναι μία πνευματικὴ ἔνωσις ὅλων ὅσων κρατοῦν τὴν ἀληθινὴ Πίστι, μὲ κεφαλὴ τὸν Ἴδιο τὸν Χριστὸ μας, καὶ ἔχει ὡς σκοπὸ Της τὴν πνευματικὴ τελείωσι τῶν μελῶν Της.

**Τὸ** ἐπίγειο μέρος τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν τέκνων Της πρὸς μετάβασιν στὸ ἐπουράνιο μέρος, χρειάζεται ποιμένες καὶ ἄλλους διακονοῦντες, γιὰ τὴν κατόρθωσι αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ. **Εἶναι** ἀδύνατο στὶς πύλες τοῦ ἄδου νὰ κατισχύσουσιν Αὐτῆς· ἡ Χάρις Της εἶναι ἀνεξάντλητη καὶ ποτὲ δὲν Τῆς λείπει ἀπὸ ὅσα Τῆς χρειάζονται.

**Εἶναι** ἓνα μεγάλο ἔλεος τοῦ Θεοῦ νὰ συγκαταλεχθῇ κάποιος μετὰ τῶν διακονούντων τὴν Ἐκκλησίαν. **Ἄ**ν ἀποδεικνύονται ὅμως ὅλοι ὅσοι ἀξιῶνται αὐτῆς τῆς κλήσεως ἄξιοι στὴν πρᾶξι, καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κλητοὺς δὲν εἶναι ἐκλεκτοί.

**Ἄ**ν ἦταν μόνον ὁ Ἰούδας ποὺ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν χορὸ τῶν Ἀποστόλων. **Ἀ**πὸ τοὺς Ἑπτὰ Διακόνους ποὺ χειροτονήθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ἓνας, ὁ Νικόλαος τῆς Ἀντιοχείας, ἐξέπεσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἠγῆθηκε αἰρέσεως, τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος ἴδρυσεν. **Ἀ**πὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους, τέσσερις ἐξέπεσαν ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπέστη κάποια στέρησι καὶ παρέμεινε στὴν ὁλοκληρία Της.

**Οἱ** θέσεις τῶν πεπτωκότων κατελαμβάνοντο ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν περισσότερο ἄξιοι ἀπὸ τοὺς προηγουμένους.

**Π**αρὰ τὴν ἀποστασία τοῦ Νικολάου, ἡ τάξις τῶν Διακόνων ἐβεβαιώθηκε στὴν Ἐκκλησία, πολλαπλασιάσθηκε καὶ ὑφίσταται μέχρι σήμερα.

**Παρά** τις ἀποστασίες ἱεραρχῶν, κληρικῶν καὶ ἄλλων λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες συνέβησαν στοὺς ἐπομένους καιροὺς, ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπέστη ἀπώλεια καὶ οἱ θέσεις των κατελήφθησαν ἀπὸ ἄλλους.

**Ο** πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος ἔπεσε σὲ αἵρεσι· ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸν πλεόν ἄξιο Ἅγιο Ἀνατόλιο. **Ο** Διόσκορος Ἀλεξανδρείας ἔπεσε στὸν Μονοφυτισμό· ἄλλοι ἱεράρχες σὲ ἄλλες αἵρέσεις· ἐν τούτοις, ἡ Ἐκκλησία παρέμεινε ἀήττητος καὶ οἱ θέσεις τῶν πεπτωκότων κατελήφθησαν ἀπὸ ἀξιώτερα καὶ συχνὰ ἀγιώτερα πρόσωπα.

**Πολλοὶ** κληρικοὶ ἀρνήθηκαν τὸν Χριστὸ στὴν διάρκεια τῶν διωγμῶν καὶ στὴν εἰρήνῃ πολλοὶ ἐγκατέλειψαν τὴν θέσιν τους γιὰ ἐπίγειες ἐπιδιώξεις ἢ προσωπικὲς ἀδυναμίες, ἀφήνοντας τὸν κλῆρο γιὰ νὰ περιέλθουν στὴν τάξιν τῶν λαϊκῶν.

**Παρά** τις ἐπιδιώξεις ἢ τὰ κίνητρα, τὰ ὁποῖα προκάλεσαν τέτοιες πράξεις, ἔστω καὶ ἂν οἱ ὑπηρέτες τῆς Ἐκκλησίας πρόδωσαν τὴν Χριστιανικὴ Πίστιν ἢ ἀπλῶς ἐγκατέλειψαν τὸν Κλῆρο, ἡ Ἐκκλησία ποτὲ δὲν ἔχασε. **Οἱ** θέσεις τῶν ἐκπεσόντων ἐκείνων ἐκαλύφθησαν ἀπὸ ἄλλους, συχνὰ ἀπὸ πρόσωπα ποὺ δὲν ἀνεμένετο ἢ ἀνάδειξις τους καὶ ὄχι σπάνια ἀπὸ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα οἱ πεπτωκότες θεωροῦσαν κατώτερα.

**Ἡ** Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ποτὲ δὲν ὑστερεῖ στὸν ἀπαιτούμενον ἀριθμὸ Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Διακόνων, Ὑποδιακόνων, Ἀναγνωστῶν, Ψαλτῶν καὶ ὑπηρετῶν τοῦ Ἱεροῦ. **Γιὰ** τὸν λόγον αὐτό, αὐτοὶ ποὺ καλοῦνται νὰ ὑπηρετήσουν στὸ Ἱερό ἢ στὸ Ἀναλόγιον, πρέπει νὰ προσέχουν τοὺς ἑαυτοὺς των, γιὰ νὰ μὴν ἀποδειχθοῦν ἀνάξιοι καὶ ἀπορριφθοῦν.

**Ἡ** ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας δείχνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀναντικατάστατα πρόσωπα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πάντοτε εὐρίσκει ἓνα πρόσωπον πρὸς ἀντικατάστασιν ἄλλου, τὸ ὁποῖο ἀπεδείχθη ἀνάξιον.

\* \* \*

**Εἶναι** μεγάλο ἔλεος καὶ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ νὰ ἀξιωθῇ κά-





ποιος νὰ ὑπηρετῇ ἢ νὰ βοηθᾷ  
στὴν Ἐκκλησία, νὰ εἰσέρχεται  
στὸν ἐπίγειο οὐρανό, στὸ Ἱερό,  
νὰ πλησιάσῃ στὰ Ἅγια Μυστή-  
ρια, νὰ ψάλλῃ ἢ νὰ ἀναγινώ-  
σκῃ τὶς προσευχὲς στὸν Ναό.

**Γ**ιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὅσοι ἀξι-  
ώνονται αὐτῆς τῆς δωρεᾶς πρέπει νὰ ἐκπληρώνουν τὰ κα-  
θήκοντά τους μὲ εὐλάβεια, ἐνθυμούμενοι τοὺς λόγους τοῦ  
Ψαλμωδοῦ: «**Δ**ουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε  
αὐτῷ ἐν τρόμῳ» (Ψαλμ. β΄ 11), καὶ τοὺς ἄλλους φοβεροὺς προ-  
φητικοὺς λόγους: «**Ἐ**πικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὸ ἔργον τοῦ  
Κυρίου ἀμελῶς» (Ἱερεμ. μῆ΄ 10). «**Β**λέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν  
λαλοῦντα»\*\* (Ἐβρ. ιβ΄ 25). «**Κ**ράτει ὁ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν  
στέφανόν σου» (Ἀποκαλ. γ΄ 11).

**Εἶ**ναι φοβερὸ νὰ γίνῃς ἀνάξιος τοῦ ἱεροῦ Τόπου ἢ, ἀφοῦ  
δοκιμασθῆς, νὰ τὸν ἐγκαταλείψῃς. **Π**ολλοί, ἀφοῦ ἔχασαν  
αὐτὸν τὸν Τόπο, ἀνεγνώρισαν ἐκ τῶν ὑστέρων τὶ ἔχασαν  
καὶ ἠθέλησαν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν προηγούμενὴ τους τάξι,  
ἀλλὰ οἱ θύρες ἦσαν πλέον κλειστές, ὅπως γιὰ τὰς πέντε  
μωρὰς παρθένους.

\* \* \*

**Εἶθε** ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μαθθία καὶ οἱ πρε-  
σβεῖες Του νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὸ νὰ ἀσκοῦμε ἀκατακρίτως  
τὴν διακονία μας, ὥστε νὰ μὴ στερηθοῦμε τοῦ ἁγίου Τόπου  
στὴν γῆ, στὸν δὲ Οὐρανὸ νὰ ἀξιοθοῦμε τῆς Βασιλείας τοῦ  
Θεοῦ, ὅπου τώρα ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τοῦ Θεοῦ ἴσταται καὶ  
αὐτός, ὁ Ὅποῖος ἀνανέωσε τὸν χορὸ τῶν Δώδεκα Ἀποστό-  
λων, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Μαθθίας.

□

---

(\*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθμ. τεύχους 309/2002, σελ. 150-151.  
Ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς ὡς Ἐπισκόπου, στὴν Σαγγάη τῆς  
Κίνας, τὴν 9.8.1940, σὲ μετάφρασι ἀπὸ τὰ ρωσικά. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

(\*\*) Προσέχετε μὴν ἀρνηθῆτε νὰ ὑπακούσετε στὸν Θεό, ὁ Ὅποῖος σὰς  
ὀμιλεῖ.