



Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας

■ Μέσα στο Φῶς τῆς Αναστασίμου περιόδου

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης 18η-25η Μαΐου 2019 ἐκ. ἡμ.

Μέσα στὴν ἀναστάσιμη καὶ ἀνοιξιάτικη χάρι τοῦ Πεντηκοσταρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε τὴν καθιερωμένη ποιμαντικὴ τοῦ ἐπίσκεψι, ὡς Τοποτηρητῆς, στὴν Σουηδία, προκειμένου νὰ συμμετάσχη στὴν ἐτήσια Πανήγυρι τοῦ Καθηδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας.



Τὸν συνόδευε μία δεκαμελὴς προσκυνηματικὴ Ὁμάδα.

Ἐκτὸς τοῦ πυκνοῦ Λειτουργικοῦ προγράμματος τῆς Ἐπίσκεψεως αὐτῆς, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἀξιοποίησε τὶς εὐκαιρίες γιὰ συναντήσεις-συζητήσεις μὲ τοὺς Κληρικοὺς μας καὶ τοὺς πιστοὺς, ἐξομολογήσεις, ἀλλὰ καὶ περιπάτους μετ' αὐτῶν στὴν παντοῦ πλησιόχωρη καὶ πανέμορφη ἀνοιξιάτικη φύσι τῆς Σουηδίας...

* * *



Τὴν Παρασκευή, 18η Μαΐου 2019 ἐκ. ἡμ., ὁ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Πέτρου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ, ἀργὰ τὸ βράδυ, ἔγινε ἡ κατ' ἔθος ἐκκλησιαστικὴ ὑποδοχὴ στοῦ Ἐπισκοπεῖο στο Βόρμπεργκ (Vårberg) Στοκχόλμης, μὲ τὴν συμμε-



τοχή τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Ἀνδρέου Ὁκεροστρου, τοῦ Αἰδεσιμ. π. Στεφάνου Γιάρπενμπεργκ καὶ τοῦ Ἱερολ. Διακόνου π. Θεοχάρους, καὶ πιστῶν τῆς Ἑνορίας μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητῆς καὶ ἡ ἐξ Ἑλλάδος συνοδιά του ἐπισκέφθηκαν τὸν κλινῆρη, ἀλλὰ πάντα γαλήνιο, Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννη, Ἰδρυτὴν τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Σουηδία, στὸν ὁποῖον ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας μετέφερε τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ καὶ τὴν ἀγάπη τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων μας καὶ τοῦ ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπικαλέσθηκε δὲ τὶς εὐχές του γιὰ τὶς δραστηριότητες τῶν ἐπομένων ἡμερῶν.

* * *



Τὸ Σάββατο, 19η Μαΐου 2019 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατρικίου Ἐπισκόπου Προύσης, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἐλειτούργησε μαζί μὲ τοὺς Κληρικούς μας στὴν Γυναικεῖα Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στὴν Βίλμπεργια-Γκρόιλμυ.

Μετὰ τὴν καταनुκτικὴ Θεῖα Λειτουργία καὶ τὸ Τρισάγιον στὸ μνήμα τῆς ἀειμνήστου Κητορίσσης Γεροντίσσης Φιλοθέης († 2012), ἅπαντες παρεκάθησαν στὴν Τράπεζα Ἀγάπης.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, ὁ καὶ πνευματικὸς Πατὴρ τῆς μικρῆς Ἀδελφότητος, ἐτέλεσε Ἁγιασμὸ μετὰ εἰδικῶν Εὐχῶν ἐπὶ τῇ θεμελιώσει μιᾶς νέας πτέρυγος στοῦ Ἄβατο τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία θὰ στεγάζῃ μοναχικὰ Κελλιὰ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἐτελέσθη στὸν Καθεδρικοῦ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας Ἀναστάσιμος καὶ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, ἐν συνδυασμῶ μὲ τὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ σουηδικὰ, ὡς καὶ οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἀποδείπνου, μὲ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῶν τιμωμένων Ἁγίων, καὶ τῆς Θεῖας Μεταλήψεως.

Εἶναι ἀξιοσημείωτος ἡ προσπάθεια





τῆς ἐνοριακῆς Χορωδίας, ὑπὸ τὴν δι-
εὐθυνσι τοῦ ζηλωτοῦ Ἀδελφοῦ μας
Πέτρου Μανιόλη, νὰ προσαρμόζη τὰ
σουηδικὰ κείμενα στοὺς ἤχους τῆς
βυζαντινῆς μας Παραδόσεως.

* * *

**Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 20ῆ Μαΐου 2019 ἐκ. ἡμ., † Μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θαλλελαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Τοπο-
τηρητῆς καὶ Ποιμένας μας προέστη τῆς μεγάλης Πανηγύρεως
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὴν
ὁποία συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμολ. π. Ἀνδρέας Ὁκερστρομ καὶ
π. Στέφανος Γιάρπενμπεργκ, ὁ Ἱερολ. Διάκονος π. Θεοχάρης,
ὁ εὐλαβέστατος Ὑποδιάκονος Χρῖστος Κατσούδας μετ' ἄλλων
τοπικῶν Ὑποδιακόνων, ὡς καὶ τὸ πολυ-εθνικὸ πλῆθος τῶν
πιστῶν τῆς Ἐνορίας μας, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ προσήλθαν στὰ
Ἄχραντα Μυστήρια.**

Ἡ προσευχητικὴ συμμετοχὴ, ἐν τῷ ἀμαξιδίῳ, ἡ τοῦ Θεο-
φιλ. Ἐπισκόπου Ἰωάννου στὴν Πανήγυρι ἔδωσε μεγάλη χαρὰ
στοὺς πιστοὺς.

**Μετὰ τὴν Λιτάνευσι τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῶν τιμωμένων Ἁγί-
ων καὶ τὴν εὐλόγησι τῶν Ἄρτων, ἅπαντες οἱ εὐλαβεῖς πανη-
γυριστὲς παρεκάθησαν στὴν κοινὴ ἐόρτια Τράπεζα Ἀγάπης,
ἐκφράζοντες τὴν χαρὰ τους γιὰ τὴν παρουσίαν τῶν ἐξ Ἑλλάδος
Ἀδελφῶν τους.**

**Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ καθι-
ερωμένη Ἐνοριακὴ Σύναξις, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐμελετήθη «Ὁ
μῦθος τοῦ Σκαντζόχοιρου»... πῶς δηλαδὴ στὴν τελευταία
ἐποχὴ τῶν Παγετώνων οἱ σκαντζόχοιροι ἔμαθαν, ὅτι γιὰ νὰ
συμβιώσῃ, πρέπει νὰ δεχθῆς πότε-πότε καὶ καμμιά γρατσου-
νιά ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ σοῦ εἶναι πλησιέστερος. Παρὰ ταῦτα, τὸ
πλέον σημαντικὸ εἶναι ἡ ζεστασιὰ τῆς συμβιώσεως, τὴν ὁποία
μποροῦμε νὰ μοιρασθοῦμε...**

**Μετὰ τὸν συλλογικὸ σχολιασμὸ καὶ τὴν πνευματικὴ ἐμβά-
θυνσι τοῦ διδακτικοῦ αὐτοῦ μῦθου, ὅσον ἀφορᾷ τὶς συζυγικὲς, οἰκογενει-
ακὲς καὶ παντὸς εἴδους κοινωνικὲς
σχέσεις, οἱ συμμετέχοντες ἀποδέχθη-
καν ὁμοφώνως, ὅτι οἱ ἄλλοι εἶναι γιὰ
μᾶς ἡ κόλασις, ὅταν δὲν εἴμεθα ἐμεῖς**





γι' αὐτούς (διὰ τῆς αὐτομεμφίας, τῆς ἀγαπητικῆς ὑπομονῆς, τῆς συγχω-
τικότητος καὶ τῆς θυσιαστικῆς ἀγά-
πης) ὁ Παράδεισος...

* * *

Τὴν Δευτέρα, 21ῆ Μαΐου 2019 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνταντίνου καὶ Ἑλένης, ἡ προσκυνηματικὴ Ὀμάδα, μαζί μὲ μερικοὺς πιστοὺς τῆς Στοκχόλμης, συνώδευσε τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας στὸ περίφημο μεγάλο Κοιμητήριο Σκογκκυρκογκέρντεν, μὲ τὰ μεγάλα δένδρα, τὴν θαυμάσια φύσι καὶ τὰ ἀνθισμένα μνήματα.

Στὸ Ὁρθόδοξο τμήμα του, ἐπισκέφθηκαν τὰ μνήματα τῆς Γεροντίσης Παρθενίας καὶ ἄλλων κεκοιμημένων, ἐτέλεσαν Τρισάγια καὶ τοποθέτησαν κειραμικὲς εἰκόνες τῆς Ἀναστάσεως, ὡς Ὁρθόδοξο Μαρτυρία γιὰ τὴν Ἑλπίδα μας...

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας μετὰ τῆς ἐξ Ἑλλάδος Ὀμάδος μετέβη ὁδικῶς στὴν μικρὴ πόλι Γυάρμπο, δύο ὥρες βορείως τῆς Οὐψάλης, προκειμένου νὰ λειτουργήσῃ στὸ Ἱερὸ Ναῦδριο τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ Μνήστορος, στὸ κτῆμα τῶν Ἀδελφῶν μας Λαυρεντίου καὶ Μάριο.



* * *

Τὴν Τρίτη, 22α Μαΐου 2019 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ ταπεινὸ καὶ πολὺ χαριτωμένο Ναῦδριο.

Στὴν σύντομη Ὀμιλία του, εὐχαρίστησε τὸν Θεὸν γιὰ τὴν δωρεὰ τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς Θείας Λειτουργίας μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστασίμου περιόδου καὶ τῆς ἀνοιξιάτικης ὁμορφιάς τῆς ἀνακαινισμένης φύσεως.

Στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας δὲν ἔχασε τὴν εὐκαιρία νὰ σπείρῃ ἐπ' ἐλπίδι τὸν σπόρο τῆς Πίστεώς μας στὶς καρδιὲς καλοπροαιρέτων ἑτεροδόξων, οἱ ὅποιοι φιλοξενοῦνται καὶ συνεργάζονται μὲ τοὺς συμπαθεστάτους Ἀδελφούς μας Λαυρεντίο καὶ Μάριο.

* * *



Τὴν Τετάρτη, 23ῆ Μαΐου 2019
ἐκ. ἡμ., † Απόδοσις τοῦ Πάσχα καὶ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μιχαὴλ Ἐπι-
σκόπου Συννάδων τοῦ Ὁμολογη-
τοῦ, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας
ἐτέλεσε τὸν Ἀναστάσιμο Ὁρθρο



καὶ τὴν Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν Απόδοσι τοῦ Πάσχα στὸν
Καθεδρικό Ἱερό Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Τὶς ἀπογευματινὲς ὥρες, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐπισκέ-
φθηκε τὸ Ἑσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὴν Βίλμπερ-
για, γιὰ νὰ ἐξομολογήσῃ τὶς Ἀδελφές καὶ νὰ συζητήσῃ μαζὶ
τους θέματα τῆς Μονῆς καὶ τῆς Ἱεραποστολῆς.

* * *

Τὴν Πέμπτη τῆς Αναλήψεως, 24ῆ Μαΐου 2019 ἐκ. ἡμ., † Μνή-
μη τοῦ Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Θαυμαστορείτου, ὁ Σεβασμ. Τοπο-
τηρητὴς ἐλειτούργησε στὸν Ἱερό Ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτό-
κου, στὴν πανεπιστημιακὴ πόλι τῆς Οὐψάλης.



Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας,
ὁ π. Ἀνδρέας διηγήθηκε στοὺς ἐξ Ἑλ-
λάδος πιστοὺς τὴν ἱστορία μιᾶς θαυ-
ματοργοῦ Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Θεο-
δοσίου τοῦ Τσέρνιγκωφ († Μνήμη: 5ῆ
Φεβρουαρίου), ἡ ὁποία θηραυρίζεται

στὸ Ἱερό Ναὸ.

Κατόπιν, ἡ Πρεσβυτέρα Μπριγγίτα παρέθεσε σὲ ὅλους ἐόρ-
τια Τράπεζα Ἀγάπης.

Ὁ δὲ π. Ἀνδρέας διηγήθηκε τὸν περιπετειώδη βίο τῆς Γούν-
τριντ (Gudrid Thorbjarnardottir), γνωστὸν ἀπὸ τὶς ἰσλανδικὲς
σάγκες (ἔπη) τῶν Βίκινγκς. Βάσει τῶν πηγῶν, αὐτῶν ἀποδει-
κνύεται, ὅτι ἐκχριστιανισθέντες ἀπὸ ἱεραποστόλους τοῦ Κιέ-
βου Βίκινγκς ἀνεκάλυψαν, στὰ τέλη τοῦ Ι΄ αἰ. τὴν (Βόρειο)
Ἀμερική, ὅπου ἡ Γούντριντ ἔφερε στὸν κόσμον τὸν πρῶτον Εὐ-
ρωπαῖον, Χριστιανὸν Ὁρθόδοξον, κά-
τοικο τοῦ Νέου Κόσμου...

* * *

Τὴν Παρασκευή, 25ῆ Μαΐου 2019
ἐκ. ἡμ., † Γ' Εὐρεσις τῆς Τιμίας Κεφα-
λῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ Σεβασμ.





Τοποτηρητὴς καὶ ἡ Συννοδία του ἐπισκέφθησαν στὸ κελλί του τὸν Θεοφιλέστατο Ἰωάννη, τὸν εὐχαρίστησαν καὶ εὐχήθηκαν, καὶ ἔλαβαν τὴν εὐχή του γιὰ τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς.

Εἶθε ὁ θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐνισχύη καὶ στερεώνη, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Θεοστέπων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, τοὺς Ἀδελφούς μας, Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ Λαϊκοὺς τῆς Σουηδίας, ὥστε νὰ μεταδίδουν τὸ Φῶς καὶ τὸ Ἄλας τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς πνευματικὰ λιμώπτοντας εἰς χώραν μακρὰν Ἀδελφούς μας τοῦ Βορῶ.

† Γ.Ι.Μ.

