



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Ἐνημερωτικές»

Περίοδος Γ΄, 2018-2019

Διάλεξις Η΄

«Ἀπὸ τὴν ἀλάνα στὸ διαδίκτυο»

22α Ἀπριλίου 2019 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 22.4.2019 ἐκ. ἡμ., ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προτροπὴ, εὐλογία καὶ παρουσία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ ὀγδόη ἀπὸ τὶς ἑννέα Συνάξεις Ἐνημερωτικές, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότητα Φυλῆς γιὰ τὴν Περίοδο 2018-2019, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς.

Τὸ γενικὸ θέμα τῆς Περιόδου ἔχει τίτλο: «**Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Δῆμος μας μέσα στὴν ἐπικαιρότητα.**»

* * *

Στὴν ὀγδόη αὐτὴ **Σύναξι** παρίσταντο μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρῆτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, ἡ ἀξιότιμος Δημοτικὴ Σύμβουλος κα Ἰωάννα Σπυρίδωνος-Πίνη, κ.ἄ.

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «**Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων**», ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασίαν τῆς **Συνάξεως** καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχο-





μένων, ή δέ κα Αιμιλία Γκούφα-Οΰτου, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου, εἶχε τήν διακονία νά συντονίσῃ τόν διάλογο.

* * *

Μετὰ ἀπό τήν σύντομη εἰσαγωγή τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντούλη, ὁ ἀξιότιμος Καθηγητής καί Συγγραφεὺς κ. Δημήτριος Καραβασίλης, Θεολόγος καί Ψυχολόγος, ἀνέπτυξε τὸ θέμα

«**Ἀπὸ τὴν ἀλάνα στὸ διαδίκτυο**».

Ἀναφέρθηκε στὴν παραδοσιακὴ ἀλάνα καὶ στὰ «τότε» παιγνίδια, στὴν ἀνέμελη ζωὴ τῆς γειτονιάς, τὴν ὁποῖαν γνώριζε ἡ κοινωμία μας πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν.

«**Τὰ Μ.Μ.Ε.** ὅμως μᾶς κάνανε σκλάβους τοῦ φόβου...»: ἡ ἀύξανομένη αἰσθησις ἀνασφάλειας, λόγω τῶν διαφόρων κινδύνων, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν τὰ παιδιά στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, κάνει τοὺς γονεῖς νὰ προτιμοῦν νὰ ἔχουν τὰ παιδιά τους στὸ σπίτι.

Οἱ γειτονιές εἶναι πλέον ἄδειες, στὴν δὲ αὐλὴ τοῦ σχολείου κυριαρχεῖ τὸ μπουλινγκ...

Τὸ διαδίκτυο δίνει τὴν «λύσι»: δίνει στὰ παιδιά τὴν δυνατότητα νὰ συχνάζουν σὲ ἠλεκτρονικὲς «ἀλάνες», καὶ ἐκεῖ νὰ ἐπικοινωνοῦν καὶ νὰ παίζουν μὲ γνωστούς ἢ ἀγνώστους «φίλους» καὶ νὰ συζητοῦν...

Ἔτσι τὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια καὶ οἱ χῶροι συζητήσεων (*chatrooms, forums*) ἀποτελοῦν τὶς νέες «γειτονιές», στὶς ὁποῖες τὰ παιδιά εὐρίσκονται καθημερινὰ καὶ συχνὰ γιὰ πολλὰς ὥρες.

Ὁ κ. Καραβασίλης ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία τῆς δημιουργίας τοῦ *Face Book*: **μία** πολυπληθὴς ὁμάδα φοιτητῶν (τοῦ Χάρβαρντ) «διαδικτυώθηκε» ἠλεκτρονικὰ γιὰ νὰ ἔχουν οἱ συμμετέχοντες τὴν δυνατότητα νὰ συμμελετήσουν. **Τὸ** γεγονός μαθεύθηκε, γενικεύθηκε καὶ πῆρε σὲ μόλις δύο χρόνια παγκοσμίες διαστάσεις.

«**Τὸ** κάθε τι ὀρίζεται ἀπὸ τὴν χρῆσι του» σημείωσε ὁ Ὁμιλητής. **Τὸ** διαδίκτυο δύναται νὰ ἐξυπηρετῇ στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, νὰ





ἀποθηκεύη καὶ νὰ προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες, κ. ἄ.

Δυστυχῶς ὅμως, τὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα προβάλλουν συχνὰ «ἀξίες» ἀντίθετες μὲ αὐτές, τὶς ὁποῖες θὰ θέλαμε νὰ μεταδώσουμε στὰ παιδιὰ μας. **Κ**αλλιεργοῦν π. χ. τὴν ψυχολογία τοῦ «μοῦ ἀρέσει», ὅπου ὁ χρήστης ἐπιδιώκει καὶ «τρέφεται» ἀπὸ τὴν ποσότητα τῶν «like», τὰ ὁποῖα ἀλίευσε ἢ ἀνάρτησί του.

Επίσης ἡ «ἀλάνα» τοῦ διαδικτύου καὶ ὅσα φιλοξενεῖ κινοῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὸν χῶρο τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας (virtual reality), ἡ ὁποία ἀποξενώνει τὸν χρήστη ἀπὸ τὴν πραγματικότητα καὶ τὸν ἀφοπλίζει γιὰ τὸν ἀγῶνα τῆς κοινωνικῆς, οἰκογενειακῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς.

Ο κ. Καραβασίλης ἐτόνισε γιὰ μίᾶ ἀκόμη φορὰ τὴν μεγάλη εὐθύνη τῶν Γονέων καὶ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν καθοδήγησι καὶ διαφώτισι τῶν παιδιῶν στὸν ἀγῶνα αὐτό.

Μάλιστα, ἐφ' ὅσον στὴν παροῦσα περίοδο, ἡ Πολιτεία καὶ τὸ Σχολεῖο δὲν βοηθοῦν τὰ παιδιὰ, ἀλλὰ μᾶλλον φροντίζουν νὰ ἀποδομήσουν τὶς παραδοσιακὲς ἑλληνορθόδοξες τοὺς Ἀρχές, Γονεῖς καὶ Ποιμένες ἔχουν πλέον καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀντιμετώπισι τῶν ποικίλων κινδύνων ποὺ ἀπειλοῦν τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, καὶ δὴ μέσῳ τοῦ διαδικτύου.

Γιὰ τὴν προσπάθεια αὐτή, εἶναι ἐπιτακτικὸ, ἀδιαπραγμάτευτο, τὸ νὰ δώσουν χρόνο οἱ γονεῖς στὴν ἐπίβλεψι τῶν τέκνων τους: **«ἂν δὲν εὐρίσκουμε χρόνο, νὰ φτιάξουμε χρόνο»**, ἀλλὰ καὶ στὴν προσευχή...

* * *

Στὴν συζήτησι, ἡ ὁποία ἐπακολούθησε, ὁ κ. Καραβασίλης ὑπεγράμμισε, ὅτι ἡ ἐνασχόλησις τῶν γονέων γιὰ τὴν θωράκισι τῶν τέκνων αὐτῶν πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ὅσο ἐνωρίτερα δυνατόν, ἐφ' ὅσον τὰ παιδιὰ δέχονται ἐρεθίσματα ἀπὸ τὴν βρεφικὴ ἡλικία.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἐπεσήμανε, ὅτι ἡ σημερινὴ μεγάλη πρόκλησις εἶναι ἡ ἀλάνα νὰ μεταφέρεται, γιὰ μικροὺς καὶ μεγά-





λους, στην *ἀύλη* τῆς Ἐκκλησίας, νὰ βιώνουμε τὴν πνευματικὴ γειτονιά. **Ἡ** Ἐνορία δὲν εἶναι ἕνας χῶρος, ὅπου ὁ πιστὸς θὰ ἐκπληρῶνει τὸ καθῆκον του μὲ ἕναν ἀπλὸ ἐκκλησιασμό, ἀλλὰ εἶναι χῶρος συμφιλώσεως, ἐντὸς τοῦ ὁποίου δὲν εἴμαστε ξένοι, ἀλλὰ γείτονες ἐν Χριστῷ, χῶρος δράσεως, ὅπου καλούμεθα νὰ εἴμαστε δημιουργικοὶ καὶ ἐλπιδοφόροι: **ἦ** Χάρις τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ὅλα νὰ τὰ ἀλλάξη...

* * *

Ἡ Θ' Σύναξις ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν Κυριακὴ, 30ῆ Ἰουνίου 2019 πολ. ἡμ.

Θὰ ὁμιλήση ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Ἡ Διάλεξις θὰ ἔχη ὡς θέμα: «**Θεμελιώδεις Ἀρχές τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος**», Μέρος Ε'.

† Γ.Γ.Μ.

