

Βιβλιοπαρουσίασις



Άνδρέου Κεφαλληνιάδου

Μιά τάξη γεμάτη άπορίες
2ο Βιβλίο

Σύγχρονη
Εκλαϊκευμένη
Άπολογητική

Έκδόσεις «Φωτοδότες», σελίδες 138, (12 x 19 εκ.).

Πρόλογος

Άποτελεῖ κοινή διαπίστωση τὸ νὰ ποῦμε, ὅτι ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ ἀθεΐα καὶ ὁ ὕλισμος ἀποτελοῦν τὴν εὐκόλη ἀπάντηση ἀπέναντι σὲ θέματα ποῦ ἀφοροῦν τὸ πρόβλημα τοῦ Θεοῦ.

Τὸ ὕλιστικὸ κι' ἀμοραλιστικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας δὲ χάνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπαξιῶνει τὴ Χριστιανικὴ Πίστη καὶ νὰ παρουσιάζει τὸ Χριστιανισμὸ ὡς κάτι τὸ βλαπτικὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, νὰ ἀντιδιαστέλλει τὴν Πίστη μὲ τὴν ἐπιστῆμη, νὰ ἀμαυρώνει τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀποσιωπᾷ τὴν προσφορά της στὸ Γένος.

Κάποιοι μάλιστα δὲ διστάζουν ἀκόμα καὶ τὸν Κύριό μας ἄλλοτε νὰ Τὸν παρουσιάσουν σὰν ἓνα ἀπλὸ ἄνθρωπο κομμένο καὶ ραμμένο στὰ μέτρα τους ἢ καὶ σὰν ἓνα... μυθικὸ ἀνῦπαρκο πρόσωπο!

Αὐτὴ τὴ θρησκευτικὴ καὶ ἠθικὴ ἀποστασία προγνώριζε ὁ

Κύριος, όταν ἔθετε τὸ ἐρώτημα στοὺς μαθητές: «πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἔλθων, ἄρα εὐρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. ιη' 8). **Κ**ι ὅσο περνάει ὁ καιρὸς τόσο μειώνεται ὁ πνευματικὸς ζήλος καὶ ἡ πίστις τῶν ἀνθρώπων.

Ο Θεὸς ὅμως, ποτὲ δὲν ἀφήνει μόνους ἐκείνους ποὺ Τὸν ἀναζητοῦν μὲ ἀγνή διάθεση.

Υπῆρχαν καὶ θὰ ὑπάρχουν τὰ κατάλληλα βιβλία, στὰ ὁποῖα μπορεῖ ὁ καλόπιστος εὐρευνητὴς νὰ ἀναζητήσῃ καὶ νὰ βρεῖ ἀπαντήσεις.

* * *

Οὶ ἐκδόσεις μας «Φωτοδότες», βοηθώντας σ' αὐτὴ τὴν προσπάθεια, ἐξέδωσαν τὸ βιβλίον «Μιὰ τάξη γεμάτη ἀπορίες», μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαντήθηκαν 45 ἀπορίες ποὺ ἔχουν συνήθως τὰ παιδιά ἀλλὰ καὶ οἱ μεγαλύτεροι, σχετικὰ μὲ τὴν πίστιν.

Η εὐμενὴς ὑποδοχὴ τοῦ πρώτου βιβλίου, μᾶς ὥθησε νὰ προχωρήσουμε στὴν ἐκπόνηση κι' ἐνὸς δευτέρου βιβλίου ποὺ ἀπαντᾷ καὶ σὲ ἄλλες ἀπορίες τῶν συγχρόνων ἐφήβων γιὰ τὸ ἴδιο θέμα.

Ετσι μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ συνεχίσαμε κι' ὀλόκληρώσαμε αὐτὴν τὴν προσπάθεια.

Θὰ εἶναι μεγάλη χαρὰ γιὰ μᾶς ἂν κι' αὐτὸ τὸ βιβλίον γίνῃ πρόξενος πνευματικῆς ὠφέλειας, ἀφορμὴ γόνιμου προβληματισμοῦ καὶ περαιτέρω ἀναζήτησης ἀπ' ὅλους ὅσοι θὰ τὸ διαβάσουν.

□

