

Βιβλιοπαρουσίασις



π. Γεωργίου Καλπούζου

99 ερωταποκρίσεις στην Καινή Διαθήκη

Έκδόσεις «Φωτοδότες», σελίδες 194, (12 x 19 εκ.).

Πρόλογος

Τρεις είναι οί γίγαντες κατά τούς Πατέρες πού πολεμοῦν τήν ψυχή μας: ἡ **ἄγνοια**, ἡ **λήθη** καί ἡ **ἀμέλεια**.

Καί ἡ μὲν **ἄγνοια** καταπολεμεῖται μὲ τήν μελέτη καί τήν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου. **Ἐμεῖς** οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἴμαστε εὐτυχεῖς πού κατέχουμε τήν ἀλήθεια τῆς Πίστεως. **Ἄραγε** μελετοῦμε συστηματικὰ καί μαθητεύουμε μὲ προσοχή στόν λόγο τοῦ Θεοῦ; **Εἴμαστε** «ἔτοιμοι πρὸς ἀπολογία, παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος;» (Α Πέτρ. γ' 15).

Ἡ λήθη εἶναι ἡ λησμοσύνη. **Αὐτὴ** πολεμεῖται μὲ τήν συνεχή ἐπανάληψη. **«Τὰ** αὐτὰ γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές» (Φιλ. γ' 1), ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. **Δηλαδή,** τὸ νὰ σᾶς γράφω καὶ νὰ σᾶς ὑπενθυμίζω τὰ ἴδια, γιὰ μένα δὲν εἶναι κουραστικό, γιὰ σᾶς ὅμως εἶναι ἀσφάλεια.

Ἡ ἀμέλεια περιέχει τεμπελιά, ἀδιαφορία καὶ ἀναβολή. **Αὐτὴ** σαρώνει ὅλες τὶς ὥραϊες ἀποφάσεις πού παίρνομε κατὰ

καιρούς, για προσευχή, μελέτη και πνευματική ζωή. Χρειάζεται ἐγρήγορση και «βία» στὸν ἑαυτό μας.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ φιλοδοξεῖ νὰ πολεμήσει τὴν **ἄγνοια**, τὴν **λήθη** καὶ τὴν **ἀμέλεια** μας, δίδοντας σύντομες ἀπαντήσεις σὲ διάφορα θέματα τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῆς σύγχρονης ζωῆς.

Ἔτσι θὰ γνωρίζουμε τι προσβέυει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ τι θέση παίρνει στὰ θέματα αὐτά.

