



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Έκδηλώσεις • Συνάξεις • Όμιλιες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Έκδόσεις •

«Ἐν φυλακῇ Ἡμῖν καὶ ἥλθετε πρὸς Με...» (Ματθ. κε' 36)

Προσκύνημα-Έπισκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας † Σάββατον Δ' Νηστείας τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων 17η Ιουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.



Τὸ Δ' Σάββατον τῆς Νηστείας τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων, 17ην Ιουνίου 2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἅγιου Μάρτυρος Ἰσαύρου, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν εὐλογία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὸ δέκατο τρίτο Προσκύνημα-Έπισκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας.

Ως συνήθως, οἱ Διακόνισσες τοῦ Συλλόγου μας «Ἄγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» συνεργάσθηκαν μὲ τὰ Μέλη τοῦ Συνδέσμου Έθελοντῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως μας γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὅποια προσέφεραν ἴδιωτες καὶ καταστήματα στὸν Σύλλογο, προκειμένου νὰ μοιρασθοῦν στοὺς 150 Κρατουμένους Άδελφούς μας.

* * *

Μετὰ τὶς σχεδὸν φθινοπωρινὲς θεομοκρασίες καὶ βροχὲς τῆς ἀρχῆς τοῦ μηνός, ἡ Ὦμαδα τῶν Ἐπισκεπτῶν, ἐθεώρησε οὐράνια εὐλογία τὴν ἡλιόλουστη ἡμέρα τοῦ Προσκυνήματος στὶς Φυλακὲς Ἀμφισσας καὶ τὴν ὅμορφη διαδρομὴ μέσω Αράχωβας καὶ Δελφῶν.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, ἀφοῦ ἀλοκληρώθηκε τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα προσευχῆς τῶν Προσκυνημάτων αὐτῶν, ἀξιοποίησε τὸν χρόνο τῆς μεταβάσεως μὲν Ψαλμωδίες καὶ τὴν ἀνάγνωσι καὶ τὸν συλλογικὸ σχολιασμὸ ἐνὸς Κειμένου σχετικὰ μὲ τὴν σωτήρια ἐπιρροὴ τῶν εὔσεβῶν δασκάλων στὶς καθαρὲς καρδιὲς τῶν παιδιῶν.

Στοὺς Προσκυνητὰς προσεφέρθη ἔνα Ἀναμνηστικὸ μὲ Πατερικὰ Μηνύματα, μὲ τίτλο: «*Κύριε, ἀπελευθέρωσέ μας ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μας!...*».

* * *



Στὸ γνώριμο πλέον Κατάστημα, ὁ Ἀρχιφύλακας, ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργὸς καὶ τὸ βοηθητικὸ προσωπικὸ ἀφοῦ καλωσώρισαν ἐγκάρδια καὶ εὐγενικὰ τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας καὶ τὴν λοιπὴ Ὁμάδα, τοὺς ὀδήγησαν στὴν ἐσωτερικὴν αὐλὴν τοῦ Καταστήματος, ὅπου συγκεντρώθηκαν οἱ Ἄδελφοί μας Κρατούμενοι.



Πρὸς ἀναψυχὴν αὐτῶν καὶ μὲ τὴν προτροπὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας, τὰ παιδιὰ ἔπαιξαν καὶ ἐτραγούδησαν ωθημικὰ τραγούδια τῆς λαϊκῆς μας Παραδόσεως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔλα-

βε τὸν λόγο, γιὰ νὰ χαιρετίσῃ τοὺς Ἀδελφούς μας καὶ νὰ τοὺς βεβαιώσῃ, ὅτι δὲν τοὺς ἐνθυμούμεθα μόνον αὐτὲς τὶς ὀλίγες ὥρες τῆς Ἐπισκέψεως μας, ἀλλὰ καὶ καθημερινῶς στὶς προσευχές μας.

Ο π. Σωτήριος προσεκάλεσε ἔπειτα ὅσους ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀπευθύνουν ἐναντίον χαιρετισμὸς στὸ ἀκροατήριο. **Ἐνας** ἐκ τῶν Κρατουμένων ἔξεφρασε τὴν συγκίνησι καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του, διότι, ὅπως ἔλεγε, «ἀρκετοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, μᾶς ἔχουν «ξεχάσει» οἱ δικοί μας, καὶ τώρα Ἐσεῖς μᾶς δίνετε τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουμε στιγμὲς οἰκογενειακῆς χαρᾶς καὶ ἀναψυχῆς...».

Καὶ πάλι ἀκούσθηκαν τραγούδια, ὅργανα καὶ νεανικὲς φωνές, στὶς ὁποῖες αὐθόρμητα ἐνώθηκαν καὶ οἱ φωνὲς τῶν «μεγάλων», ψάλλοντας στεντορίᾳ τῇ φωνῇ τὸ «Χριστὸς Ἄνεστη», καὶ σκορπίζοντας τὸ Μήνυμα τῆς Ἐπιπίδος στὶς καρδιὲς ὀλων...

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας μεταφέρθηκε μαζὶ μὲ τὴν Ομάδα τῶν Προσκυνητῶν στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου.

Ἐκεῖ, συνάντησε προσωπικὰ ὡς συνήθως τοὺς Ἀδελφοὺς Κρατουμένους, ἐναπρὸς ἐνα, ὑπὸ τὸν ἥχο τῶν ψαλμωδιῶν τῶν Μοναζουσῶν, καὶ τοὺς ἐμοίρασε τὸν πατοικὸ ἀπασμό, τὸν ἐθαρρυντικὸ καὶ χαμογελαστὸ λόγο του, ὡς καὶ τὰ ταπεινὰ δέματα (εἰδη πρώτης ἀνάγκης). **Δ**ίπλα του ὁ π. Σωτήριος ἐμοίραζε ἐναπρὸτο Μήνυμα Ἀγάπης καὶ ἀναλόγως εἰκονάκια, σταυρουδάκια καὶ κομβοσχοινάκια...

* * *

Ἀφοῦ ἀλοκληρώθηκε ἡ εὐλογημένη αὐτὴ Ἐπίσκεψις, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας καὶ ἡ Προσκυνηματικὴ Ομάδα μετέβησαν στὴν Ἰτέα, ὅπου ἐγευμάτισαν στὴν παραλία, ἀπολαμβάνοντες τὴν φωτεινὴ καὶ μαγευτικὴ θέα τοῦ ὄμωνύμου Κόλπου μαζὶ μὲ τὰ προσφερόμενα ἐδέσματα τῶν προθύμων Ἐθελοντριῶν μας.

Στὴν ἐπιστροφή, πραγματοποιήθηκε πάλι Προσκύνημα στὴν





περίφημη Ιερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ Στειριώτου καὶ τὸ χαριτόβρυτο Λείψανο Αὐτοῦ, στὸν ὅποιον κατέθεσαν οἱ Προσκυνηταὶ ποικίλα αἰτήματα.

* * *

Μέσα στὸ κλῖμα χαρμολύπης τῆς Νηστείας τῶν Ἅγιων Αποστόλων, τὸ τόσο εὐλογημένο Προσκύνημα αὐτὸ στοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας ἔγειρε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ στὶς καρδιὲς τῶν Προσκυνητῶν τὸ ἐρώτημα:

- **κατὰ πόσον ἄρα γε κατανοοῦμε τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας;**
- **κατὰ πόσον ἐπιζητοῦμε, μὲ τὴν ἀσκησὶ τῆς ἀγάπης καὶ τὴν ἐπιμελημένη μετάνοια, τὴν πραγματική, πνευματικὴ ἐλευθερία;...**

† Γ.Ι.Μ.

