



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ «Κάθε σπαρμένη Ἀγάπη ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἀνθίση»

Γ' Συνεστίασις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Ἐθελοντές-Διακονητές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Φυλὴ Ἀττικῆς, 22.11/5.12.2017



Τὴν **Τρίτη**, 22α Νοεμβρίου / 5η Δεκεμβρίου 2017, μὲ τὴν εὐλογία καὶ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, ἡ

Τρίτη Συνεστίασις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς **Ἐθελοντές-Διακονητές** τῶν ποικίλων Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, οἱ ὅποιοι διακονοῦν μὲ ἀνιδιοτέλεια, θυσιαστικὴ ἀγάπη καὶ αὐταπάρνησι στὸ πολυεπίπεδο Ἐκκλησιαστικό, Φιλανθρωπικὸ καὶ Πολιτισμικὸ Ἔργο Της.

Ἡ Συνεστίασις πραγματοποιήθηκε καὶ πάλιν στὴν φιλόξενη Αἴθουσα τοῦ Ἑστιατορίου «Ἀβράμης», στὴν Δημοτικὴ Ἐνότητα Φυλῆς Ἀττικῆς, τὴν ὁποία ὁ ἰδιοκτῆτης του διέθεσε εὐγενῶς, σὲ κλίμα οἰκογενειακῆς ἀπλότητος καὶ ἐν Χριστῷ χαρᾶς.

Τὴν διοργάνωσι τῆς **Συναντήσεως** εἶχε ἀναλάβει ὁ Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν **Σύνδεσμο Ἐθελοντῶν** τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Τὸ πρόγραμμα παρουσίασε ἡ Δίδα Μαρία Πιέτρη.

* * *

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ἀπηύθυνε σύντομο **Χαιρετισμὸ Ἀγάπης** σὲ ὅλους.

Κατόπιν προεβλήθησαν, μέσῳ 25λεπτης ταινίας, ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς ποικίλες δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τῆς περιόδου 2016-2017, στὶς ὁποῖες διακονοῦν προθύμως οἱ **Ἐθελοντές** μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ὑπεύθυνος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κυρία Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου ὠμίλησε γιὰ «**Τὰ ὠφέλη τοῦ Ἐθελοντισμοῦ**», ἐστίασασα τὴν προσοχὴ τοῦ ἀκροατηρίου στὸν πλούσιο συναισθηματικὸ καὶ κυρίως πνευματικὸ καρπὸ, τὸν ὁποῖο ἀποκομίζουν ὅσοι διακονοῦν ἐθελοντικῶς τοὺς Ἀδελφούς τους.

Τὸ πρῶτο μέρος τῆς οἰκογενειακῆς **Συναντήσεώς** μας αὐτῆς ὠλοκληρώθηκε μὲ τὴν ὀνομαστικὴ εὐγνώμονα ἀναφορὰ στοὺς κυριολεκτικὰ καθημερινοὺς νέους **Ἐθελοντές-Διακονητές**, ὅπως καὶ στοὺς **Ἐθελοντές**, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίνονται πάντοτε προθύμως στὶς ἔκτακτες ἀνάγκες...

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ νηστήσιμου Δείπνου Ἀγάπης, τὸ ὁποῖο εἶχαν ἐτοιμάσει βεβαίως... **Ἐθελόντριές** μας, ἡ Χορωδία-Ορχήστρα: «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά» ἀπέδωσε μὲ μεράκι ποικίλα δημοτικὰ τραγούδια μὲ τὴν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων.

Ἐγινε ἐπίσης ἡ κλήρωσις μιᾶς Εἰκόνας τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ μικροτέρου συνδαιτυμόνου τῆς βραδυᾶς, τοῦ μικροῦ Δωροθέου Τούμπα.

* * *

Στὸ πέρας τῆς πολὺ εὐλογημένης αὐτῆς **Συνάξεως**, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας εὐχαρίστησε τὸν Θεὸν καὶ ὅλους τοὺς παρόντας γιὰ τὸ δῶρο τῆς οἰκογενειακῆς αὐτῆς συναντήσεως, στὴν ὁποίαν, ὅπως ἐπεσήμανε, ἦταν νοερῶς παρὼν ὁ Αἰμίνηστος Μητροπολίτης μας καὶ Ἰδρυτὴς τοῦ Φιλανθρωπικοῦ





Συλλόγου «Άγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»...

Ἐν συνεχείᾳ, ἀπηύθυνε ἔκκλησι στοὺς παρόντες, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀπόντες νὰ μὴν καμφθοῦν ὑπὸ τὶς ὅλο καὶ περισσότερο δυσχερέστερες οἰκονομικὲς συνθήκες, ἀλλὰ νὰ τολμήσουν, ἐμπνευσμένοι ἀπὸ εὐαγγελικὴ ἀγάπη, νὰ εἶναι ἔτι περισσότερο θυσιαστικοὶ στὴν ἀνακούφισι τῶν ἐν ἀνάγκαις Ἀδελφῶν μας.

Καὶ ὑπενθύμισε τὸ πρότυπο τῆς **Διακονίας** μας: τὸν **Χριστὸ καὶ Σωτῆρα** μας, **νίπτοντα τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν Του...**

Τέλος, διένειμε εἰς ὅλους πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὸ καθιερωμένο **Ἐνθύμιο-Ἀναμνηστικό**, μὲ ἓνα διαχρονικὸ ἀφυπνιστικὸ ἀπόφθεγμα τοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ.

Δόξα καὶ εὐχαριστία εἰς τὸν πολυεύσπλαγχο Κύριό μας, γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ αὐτὴ **Συνάντησι**, στὴν ὁποία καλλιιεργήθηκε ὁ σύνδεσμος τῆς Ἀγάπης τῶν Μελῶν τῶν διαφόρων Δομῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἀνανεώθηκε τὸ **Ὅραμα** τοῦ **Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐθελοντισμοῦ**, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἀπάντων σωτηρίαν.



† Γ.Ι.Μ.

