



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Φόρος τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στοὺς Ἡρωϊκῶς Πεσόντας

Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Ἑπετείῳ τῶν Νικητηρίων

«...τώρα... Οἱ Ἴηρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες...»



Τὴν 14η/27η πρὸς 15η/28η Ὀκτωβρίου 2017, ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἑπετείῳ τῶν Νικητηρίων, ἐτελέσθη εἰδικὴ Ἀγρυπνία Δοξολογίας καὶ Εὐχαριστίας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.

Προϊστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμμετείχαν δὲ οἱ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι Χρῖστος Κατσούδας, Δημήτριος Γιατρᾶκος καὶ Ἀβραὰμ Ψάλτης, ὡς καὶ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν.

Συμφώνως πρὸς τὴν ἀνανεωμένην Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (6.11.2014), ἐψάλη ἡ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνης τῆς Παναγίας μας τῆς Ἐλευθερώτριας.

Πολλοὶ πιστοὶ προσῆλθαν στὴν κατανυκτικὴ αὐτὴ Ἀγρυπνία, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων συμμετείχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἡ εἰδικὴ Ἀκο-

λουθία Δοξολογίας ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ
ἡμῶν Ἑορτῇ τῶν Νικητηρίων τῇ
15ῃ / 28ῃ Ὀκτωβρίου, κατὰ τὴν
ὁποία ἅπαντες συνέψαλαν εὐ-
γνωμόνως τὸ νικητήριο Κοντά-
κιον στὴν Παναγία μας: «Τῇ
Ἑπερμάχῳ...», καὶ ἐψάλη Τρισά-
γιον ὑπὲρ «πάντων τῶν πατέρων
καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ὑπὲρ τῆς Πί-



στεως καὶ τῆς Πατρίδος ἡμῶν, καὶ ἐν τῇ προασπίσει τῆς πε-
φιλημένης ἡμῖν Ἑλληνίδος Γῆς, εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καὶ
ἡρωϊκῶς πεσόντων, ἢ μαχαίρα καὶ ἀγχόνη ἀναιρεθέντων,
ἢ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐξορία, καὶ πάσῃ κακουχίᾳ τελειωθέν-
των, πάλαι τε καὶ ἐπ' ἐσχάτων».

Τὴν Ἀκολουθία πλαισίωσαν δύο νέοι εὐζωνοὶ, φέροντες τὴν
Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ δύο νεάνιδες μὲ παραδοσιακὰς στολές,
φέρουσαι Λάβαρα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

* * *

Στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς τελετῆς ἅπαντες συνέψαλαν τὸν
Ἑθνικὸν Ὑμνον, ὁ δὲ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας,

ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιὰ τὸ δῶρο τῆς Ἱερᾶς
αὐτῆς Ἀγρυπνίας Δοξολογίας καὶ Εὐχαριστίας, ἀναφέρθη-
κε στὴν ἡρωϊκὴ αὐτοθυσία τῶν στρατιωτῶν κατὰ τὸ ἐπτάμη-
νο Ἔπος τῆς Πίνδου (Ὀκτώβριο 1940 - Ἀπρίλιο 1941) καὶ τὴν
ἐμφανῆ βοήθεια τῆς Ἑπεραγίας Θεοτόκου στὸ Ἑλληνικὸ μέ-
τωπο.

Ἐπενθύμισε ἐπίσης, ὅτι ἔχουμε τριπλῇ Ἐθνικὴ Ἑορτή: τὸ
Ἔπος τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, τοῦ «Ὅχι», καὶ τὴν Ἀπε-
λευθέρωσι τῶν Ἀθηνῶν μὲ τὴν ἔπαρσι τῆς Ἑλληνικῆς σημαί-
ας στὸν βράχο τῆς Ἀκροπόλεως...

Προέτρεψε τοὺς εὐσεβεῖς φιλοπάτορες πιστοὺς νὰ μὴν ἀρ-
κεσθοῦν νὰ μνημονεύσουν τοὺς Ἡρωϊκῶς Πεσόντας στὶς
Ἑπετεῖους τῆς 28ῆς Ὀκτωβρίου καὶ 25ῆς Μαρτίου, ἀλλὰ νὰ
τοὺς μνημονεύουν συνεχῶς.

Εἶναι χρέος μας νὰ διατηροῦμε ζωντανὸ τὸ αἶσθημα τῆς
εὐγνωμοσύνης γι' αὐτοὺς, διότι μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ αὐτο-
θυσία ἐξεχύθησαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν γιὰ νὰ ζοῦμε ἐμεῖς
ἐλεύθερα σήμερα.



Πρέπει νὰ διατηροῦμε τὴν **Μνήμη** μας, τὴν Ἐθνικὴ καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ, τὴν ὁποῖαν οἱ σημερινοὶ ἔθνομηδενιστὲς κυβερνῶντες προσπαθοῦν νὰ σβήσουν.

Ἀλλὰ ὅποιος χάνει τὴν ἐθνικὴ καὶ πνευματικὴ του ταυτότητα ἔχει ἤδη ἀφανισθῆ ἀπὸ τὸ προσκῆνιο τῆς Ἱστορίας...

Μαζὶ μὲ τὴν εὐλαβὴ καὶ εὐγνώμονα μνήμη ὅσων θυσιάσθηκαν στὸ Μέτωπο, ἀλλὰ καὶ στὰ μετόπισθεν καὶ στὴν Ἀντίστασι, ἃς καλλιεργοῦμε τὴν μετάνοια, γιὰ νὰ μὴν χάσουμε τὴν Σκέπη τῆς Παναγίας Μητέρας μας.

Τέλος, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας διένειμε ἓνα **Ἀναμνηστικὸ** μὲ ἱστορικὲς δηλώσεις διαφόρων ἐπιφανῶν προσώπων, ἐκθειασάντων τὴν ἀνδρείαν καὶ τὸ ὑψηλὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἐπους τοῦ '40, ἀλλὰ καὶ τὴν καθοριστικὴ σημασία τῆς ἀντιστάσεως αὐτῶν γιὰ τὴν τελικὴ συμμαχικὴ νίκη τοῦ 1945.

*Τῶν ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ἡμῶν
εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων
ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Ἔθνους ἡμῶν ἀγῶσι
πάλαι τε καὶ ἐπ' ἐσχάτων,
Αἰωνία ἡ μνήμη!*

† Γ.Γ.Μ