



Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλὴ Ἀττικῆς

2α Ὀκτωβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Ὁ Θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας ἐχάρισε πάλιν ἐφέτος στοὺς εὐλαβεῖς Προσκυνητὰς τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Καλλινίκων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, μίαν Ἄνοιξι μέσα στὸ Φθινόπωρο, φυσικὴ καὶ πνευματικὴ: τὴν λαμπρὰ Πανήγυρι τῆς ὁμόνυμου Ἱερᾶς Μονῆς, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.



Τὸ Μοναστήρι αὐτό, ἀπὸ τοῦ 1979, ἀποτελεῖ τὴν Ἔδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Καθὼς ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων μας συνέπιπτε ἐφέτος ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, τὸ Μήνυμα τῆς Αναστάσεως συνδυάσθηκε μὲ αὐτὸ τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Ὁμολογίας στὴν ὑμνολογία τῆς Ἑορτῆς.

* * *

Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 1/14.10.2017, ἐψάλη στὸν μεγάλο Προσκυνηματικὸ Ναὸ ὁ Μέγας Αναστάσιμος Ἐσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τοῦ ἄγοντος καὶ τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ.



Συνεχοροστάτησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης

Αττικής καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλασίου κ. Διονύσιος (τῆς Γνησίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Βλάσιον), ὡς καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.



Συμπαρέστησαν καὶ συμμετεῖχαν στὸν Ἑσπερινὸ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἡγούμενος τῆς ἑοταζούσης Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐξ Ἑλλάδος, Σαρδινίας-Ἰταλίας, Σουηδίας καὶ τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.

Μεγάλος ἀριθμὸς Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνητῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων μίᾳ μικρᾷ Ὁμᾶς ἀπὸ τὴν Σουηδία ἦσαν παρόντες συμπροσευχόμενοι.

Ἐψαλε πανηγυρικὰ ὁ Χορὸς τῶν Ἀγιοκυπριανιτῶν ὑπὸ τὸν Μουσικολογιώτατον Ἱερομόναχον π. Διονύσιον Ἀγιοκυπριανίτην.





● **Πρὸ** τοῦ «Δι' εὐχῶν», ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐξεφώνησε Λόγον Ἐόρτιον, ἀναφερθεῖς

■ **σὸ βίωμα τῆς Μετανοίας** ὡς κοινὸ γνῶρισμα τοῦ Βίου τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ τῆς Μοναχικῆς Ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰδικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πρὸς τὴν νεολαία, συμφώνως μὲ τὸ «τάμα» τοῦ

Κτήτορος καὶ πρώτου Καθηγουμένου Αὐτῆς, Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κυπριανοῦ († 17.5.2013).

Μὲ τὴν βοήθεια μερικῶν χωρίων ἀπὸ τὸν μεγάλο κήρυκα τῆς Μετανοίας, Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, περιέγραψε τὴν **δύναμι** τῆς Μετανοίας, στὴν ὁποίαν οἱ πιστοὶ εὐρίσκουν «**φάρμακον** πρὸς σωτηρίαν, παρρησίαν πρὸς τὸ Θεόν, ὄπλον κατὰ τοῦ διαβόλου, σωτηρίας ἐλπίδα καὶ ἀπογνώσεως καθαίρεσιν...»·



ἀλλὰ καὶ τὸν **τρόπο** τῆς Μετανοίας, δηλαδή τὴν αὐτομεμψία, τὴν ἐξομολόγησι, τὴν ἀλλαγὴ τοῦ νοῦ μας (μετα-νοῶ), τῶν σκέψεών μας, τοῦ τρόπου μας... καὶ τὴν ἐν Χριστῷ λύπη γιὰ τὴν κακία μας καὶ τὴν κακία τοῦ κόσμου.

Αὐτὴν τὴν δημιουργικὴ Μετάνοια ἐβίωσε ὁ Ἅγιος Κυπριανός, αὐτὴ βιώνει κάθε Μοναχός, αὐτὴ καὶ μεταγγίζει στοὺς πιστοὺς ἡ ἰδιαίτερα Χάρις τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων μας...

Ἡ χαριτόβρυτος Θήκη τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐορταζομένων Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἡ



Ὅποια διαφυλάσσεται στὸν χῶρο τῆς κυρίας (ἀβάτου) Μονῆς, εἶχε μεταφερθῆ στὸν προσκυνηματικὸ χῶρο, ὥστε καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, οἱ εὐσεβεῖς πιστοὶ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ προσκυνήσουν, ὅπως καὶ τὴν ἐπόμενην κυρίαν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς.

* * *

Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 2/15.10.2017, ἐτελέσθη ὁ ἐόρτιος Ἀναστάσιμος καὶ Μαρτυρικὸς Ὁρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατέρα μας τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλινίκου κωλυθέντος νὰ παραστῆ.

Συνιερούργησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολίται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσότομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλασίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ἱεροφοροῦντες δεκάδες Ἱερέων καὶ Διακόνων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ Ἐπίσημοι, προσῆλθαν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου ἐπικρατοῦσε προσευχητικὴ ἡσυχία καὶ εὐλάβεια.

• **Κατὰ** τὴν διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος ἐξεφώνησε ἐμπνευσμένον Ἑόρτιον Λόγον, ἀναφερθεὶς

■ **στὸν Βίον τῶν Ἁγίων,** στὸ τί εἶναι ἡ μαγεία, διευκρινίσας ὅτι δὲν ὑπάρχει λευκὴ/καλὴ καὶ κακὴ/μαύρη μαγεία, ἀλλὰ ὅτι πᾶσα μορφή μαγείας εἶναι λατρεία-ἐπί-





κλησις τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων.

Ἐξήρε τὴν διπλῆ ἀποστολὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὁποία ὄχι μόνον παρέχει ἀνακούφισι ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς ἐπήρειες καὶ καθοδηγήσῃ στὴν Μετάνοια καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ ἦθος, ἀλλὰ καὶ πρωτοστατεῖ στὴν ὑπεράσπισι τῆς Πίστεως καὶ τὴν καταπολέμησι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Εὐχήθηκε γιὰ τὴν αἰώνια ἀνάπανσι τοῦ Κτήτορος Αὐτῆς, Αἰμνήστου Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, ἡ σκέπη καὶ ἡ εὐλογία τοῦ ὁποίου εἶθε νὰ περιφρουρῇ εἰσαεὶ τὸν ἅγιον Καθηγούμενον καὶ τὴν Ἀγιοκυπριαντικὴ Ἀδελφότητα.

Τέλος δέ, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Φώτιος εὐχήθηκε προσωπικῶς καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ του ἑορτῇ, ὅπως ἐπὶ ἔτη πολλὰ ποιμαίνῃ τὸ ἐμπιστευθὲν αὐτῷ Ποίμνιον καὶ προσφέρῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὴν πολύτιμον αὐτοῦ Διακονίαν.

Μὲ κατάνυξι καὶ εὐταξία προσῆλθαν στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συναγμένους πιστοὺς.

Στὴν Ἀπόλυσι, ὁ οἰκείος Ἱεράρχης εὐχαρίστησε τοὺς Ἀρχιερεῖς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἅπαντα τὸν ἱερό Κληρο, τοὺς ποικίλως διακονοῦντας γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν καλὴ τέλεσι τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς Πανηγύρεως, καὶ πρωτίστως τὸν Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτη π. Θεοδόσιο, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, καὶ μάλιστα τὸν Ἀξίωτιμον Δήμαρχο



Φυλῆς Κον Χρηστον Παπποῦν καὶ τοὺς συνεργάτας του, ἅπαντας παρόντας ὡς καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἀπὸ





διάφορα μέρη τῆς Πατρίδος μας, καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, προκειμένου νὰ ἐορτάσουν τοὺς Ἁγίους μαζί με τὴν Ἀγιοκυπριανικὴ πνευματικὴ Οἰκογένεια.

Εὐχήθηκε ἐπίσης γιὰ τὴν αἰωνία Μνήμη καὶ ἀνάπαυσι τοῦ Αἰμνήστου Κτήτορος καὶ πρώτου Καθηγουμένου, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, στὸν ὁποῖον ὀφείλουμε, κατὰ τὴν χαρακτηριστικὴ ἔκφρασι τοῦ πολυσεβάστου Ποιμένου μας, «ὅ,τι εἶχαμε, ὅ,τι ἔχουμε καὶ ὅ,τι θὰ ἔχουμε...».



καὶ ζῶντα ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν Μητροπολίτην Κυπριανόν.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, κατὰ τὴν δεξίωσι στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρῆκι τῆς Μονῆς, σύντομους ἐόρτιους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Θεοφίλ. Ἐπίσκοπος Γαλασίου κ. Διονύσιος ἐκ μέρους τῶν Ρουμάνων, καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνας κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος καὶ προσεκάλεσε ἅπαντας στὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ τὴν ἐπομένη, ὡς καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Παπποῦς.





Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ευχαρίστησε ἅπαντας τοὺς παρόντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπόντας, ἐξέφρασε δὲ καὶ τὴν ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη του στὴν πολυσέβαστη Γερόντισσα Εὐπραξία, Καθηγουμένη τῆς Ἱεραῶς Μονῆς τῆς Παναγίας μας Μυρτιδιω-

τίσης, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, γιὰ τὴν θαυμαστὴ ἱερὰ Εἰκόνα, τὴν ὁποίαν τοῦ προσέφερε, στὴν ὁποίαν, ὅπως τὸ ἐδήλωσε μὲ ἔμφασι ὁ σεπτὸς Ποιμένας μας, εἰκονίζεται τὸ *Πρότυπον* ποὺ διατηρεῖ νοερῶς καὶ συνεχῶς ἐνώπιόν του κατὰ τὴν ἄσκησι τῆς Ἀρχιερατικῆς του Διακο- νίας: ἡ *Νῆψις τῶν ποδῶν τῶν Μαθητῶν*...

Στὸ Ἄβατον τῆς Ἱεραῶς Μονῆς, παρετέθη κατὰ τὸ ἔθος Ἑόρ- τιος Μοναχικὴ Τράπεζα, γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Κληρι- κούς, ὡς καὶ τὸν Ἀξιότιμον Δήμαρχον Φυλῆς Κον Χρηστον Παπποῦν καὶ τοὺς Συνεργάτες του, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀνδρῶν Προσκυνητῶν, ἐνῶ διενεμήθησαν στοὺς ὑπολοί- πους προσκυνητὰς εὐλογίες καὶ τρόφιμα.

Ιδιαιτέρως εὐχάριστος ἐκπληξίς ἦταν ἡ ἀπρόσμενος Ἐπί- σκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό- που μας Κου Καλλινίκου, εὐθὺς μετὰ τὴν Μοναστηριακὴν Τράπεζαν, ἡ ὁποία μᾶς συνεκίνησε καὶ ἐνέπλη- σε χαρᾶς, ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ φωτογραφηθοῦμε ἀναμνηστικῶς καὶ νὰ λάβουμε τὶς πατρικὲς Του εὐλογίες.



Πλήθη εὐσεβῶν φιλομαρτύρων ἐξακολούθησαν νὰ προσ- ἐρχονται ἕως νυκτός, γιὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογία καὶ χάρι ἀπὸ τοὺς δημοφιλεῖς Ἁγίους μας.

* * *

Καὶ πάλιν ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ Κύριός μας καὶ Σωτήρας μας ἔκαμε τὸ Θαῦμα Του καὶ ἐν πλήρει καλο- καιρίᾳ μᾶς ἀξίωσε μιᾶς λαμπρᾶς καὶ πλήρους προσευχη- τικῆς χάριτος Πανηγύρεως, μὲ διορθόδοξο χαρακτήρα Ἀγά-

πης, Ὁμολογίας καὶ Ἐνότητος, πρὸς δόξαν τοῦ Ὄνοματός Του καὶ τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στήριξιν δὲ καὶ εὐφροσύνην τῶν προσελθόντων εὐλαβῶν Φιλοματῶρων.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!... Τριάς Ἁγία, δόξα Σοι!...

† Γ.Ι.Μ.

