



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

## «Συνάξεις Γονέων» • Περίοδος Β' 2017-2018

### Διάλεξις Α'

### «Ἀνδρόγυνο:

### Ἡ Βίβλος ἔχει κάτι νὰ τοῦ πει̃»

25η Σεπτεμβρίου 2017 ἑκ. ἡμ.



**Τ**ὴν **Κυριακή**, 25.9.2017 ἑκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης, ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προτροπή, εὐλογία καὶ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς ἑννέα **Συνάξεις Γονέων**, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότητα Φυλῆς γιὰ δεύτερη χρονιά, τὴν περίοδο 2017-2018, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς.

Τὸ γενικὸ θέμα τῆς Περιόδου ἔχει τίτλο: «**Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα - Ὑπευθυνότητα καὶ Ὁριμότητα**».

**Κ**αθὼς ἡ ποιότητα τῆς σχέσεως τῶν συζύγων εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν ζωὴ ὅλης τῆς οικογενείας καὶ τὴν ἀνατροφή τῶν τέκνων, ὅπως παρατηρήθηκε ἐπανειλημμένως στὶς Συνάξεις Γονέων τῆς προηγουμένης Περιόδου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ὠρίσει τὸ θέμα αὐτὸ νὰ εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῶν Συνάξεων τῆς Β' Περιόδου (Οκτώβριος 2017 - Ἰούνιος 2018).

**Σ**τὶς Συνάξεις αὐτές, στὶς ὁποῖες ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας προσεκάλεσε ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι θὰ δίδουν Διαλέξεις

κάθε μήνα και κατά καιρούς θα όμιλῃ ό ίδιος ό Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, οί παριστάμενοι θα ἔχουν βεβαίως τήν δυνατότητα νά έκφράσουν τούς προβληματισμούς τους.

\* \* \*

**Στήν** πρώτη αὐτή **Σύναξι** παρίσταντο μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ό πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης, ὡς καί Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κα Ἐλένη Λιάκου, ἡ Ἀξιότιμος κα Βασιλικῆ Κόλλια, πολιτικός Ἐπιστήμων καί τέως Γραμματέας Ἰσότητας τῶν Φύλων καί ό Ἀξιότιμος Συγγραφέας καί Ἐκδότης κος Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.



**Μέλη** τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ό Ἐλεήμων» ὡς καί τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, εἶχαν ἀναλάβει τήν ἐτοιμασία τῆς **Συνάξεως**, τήν φροντίδα γιά τήν ὑποδοχή τῶν προσερχομένων καί τήν μικρῆ Ἐκθεσι βιβλίων στήν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.

\* \* \*

**Ἡ Πρόεδρος** τοῦ Συλλόγου κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί εὐχαριστίες πρὸς τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας γιά τήν ποιμαντική του φροντίδα, ὡς καί πρὸς τόν Ἀξιότιμο Δήμαρχο Φυλῆς κ. Χρήστο Παπποῦ καί τήν Ἀξιότιμο Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κα Ἐλένη Λιάκου γιά τήν πρόθυμη συνεργασία αὐτῶν. **Ἡ** δέ Κοσμήτωρ τοῦ Συλλόγου, κα Ὁρσα Παπασωτηρίου, ἀνέλαβε τήν διακονία νά συντονίσῃ τόν διάλογο.

**Μετά** ἀπό τήν σύντομη εἰσαγωγή τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντούλης, ό Καθηγητής-Συγγραφέας-Θεολόγος καί Μουσικολόγος κ. Ἡλίας Λιαμῆς, συστήσας τόν ἑαυτόν του ὄχι ὡς ἐπιστήμονα, ἀλλ' ὡς ...«παθὸς καί μαθὸς»...





εισήγαγε τὸ πυκνὸ ἀκροατήριό του στὴν πνευματικὴ ταυτότητα τῶν σχέσεων ἑνὸς ἀνδρογύνου.

**Δ**ιευκρίνισε ἀρχικῶς, ὅτι κάθε γάμος εἶναι μία μοναδικὴ ἱστορία καὶ ἐπομένως δὲν ὑπάρχουν ἑτοιμὲς συνταγὲς γιὰ τὴν «ἐπιτυχία» του. **Π**αρητήρησε ὁμως, ὅτι γιὰ ὅλους τοὺς ἐγγάμους παρευρισκομένους, τὸ κοινὸ θεμέλιο τῆς σχέσεώς τους ἦταν καὶ εἶναι ἡ Πέτρα, ὁ Χριστὸς μας. **Ἄ**ν αὐτὸ τὸ βιώνουμε πάντοτε, δὲν θὰ χρειαζόταν οἱ Συνάξεις αὐτές... **«Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ τὰ διηρημένα συναγαγὼν εἰς ἐνότητα καὶ σύνδεσμον διαθέσεως τιθεὶς ἄρρηκτον»** (Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχάβωνος).

**Ἡ** ὄντολογικὴ καὶ πνευματικὴ ταυτότητα τῶν σχέσεων ἑνὸς ζεύγους περιγράφεται στὰ δύο πρῶτα κεφάλαια τοῦ Βιβλίου τῆς Γενέσεως καὶ στὴν ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου.

**Τ**ὰ Κείμενα αὐτὰ δὲν εἶναι βεβαίως εὐκόλο νὰ μελετηθοῦν, ἐφ' ὅσον ἡ κατανόησις καὶ ἐρμηνεῖα τους προϋποθέτουν φιλολογικὲς καὶ θεολογικὲς γνώσεις. **Ἄ**ς ἀναφέρουμε ὁμως κάποια χαρακτηριστικὰ καὶ διαφωτιστικὰ σημεῖα:

• **Ὁ Θεὸς** ἔπλασε τὰ πάντα «καλὰ λίαν». **Π**λασθήκαμε νὰ εἴμαστε καλὰ, νὰ ἔχουμε χαρὰ. **Ὁ Χριστὸς** μας εἶναι ὁ Ἄρχων τῆς Χαρᾶς.

**«Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν»** (Γεν. β' 15). **«Ἐργάζεσθαι καὶ φυλάττειν»:** ἡ ζωὴ στὸν Παράδεισο εἶχε «δουλειά». **Γ**ιὰ τὸν Χριστιανό, τὸ «καλὰ» δὲν σημαίνει ἐγωϊστικὴ ἀπόλαυσι, ἀλλὰ ἀγῶνα καὶ δημιουργία.

• **«Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ' αὐτόν»** (Γεν. β' 18).

**«καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἑκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὑπνώσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ' αὐτῆς.**

**Καὶ ὠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἠγάγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.**





**Και** εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὄστουν ἐκ τῶν ὄστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου...»  
(Γεν. β' 21-23).

• **Τὸ** ποιὸς εἶσαι θὰ σοῦ τὸ μάθη ὁ/ή σύζυγός σου.

**Ἡ** ζωὴ τοῦ ἐγγάμου δὲν σηκώνει ψέμματα, ἀλλὰ δὲν ἀντέχεται πάντοτε ἡ ἀλήθεια...

**Νὰ** μὴν ἀρνηθῆς νὰ καταλάβης, ὅτι ὁ/ή σύζυγός σου εἶναι δῶρο, διὰ τοῦ ὁποίου σοῦ δίνεται εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀλλάξης... **Ἄν** εἶμαστε εὐγνωμόνες θὰ καταλάβουμε, ὅτι ἔχουμε τὸν καλύτερο ἄνθρωπο.

• «...ἔσσεσθε ὡς θεοί...» (Γεν. γ' 5).

**Μὲ** τὴν παρέμβασι τοῦ ὄφους, δεχθήκαμε ἓνα ψέμμα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι αὐτάρκης, ὡς καὶ τὴν πρότασι νὰ λάβουμε εὐκόλα, τώρα, «τσάμπα», τὴν εὐτυχία: κληρονομήσαμε ἓνα ἐγὼ πού θέλει νὰ ἀρπάξη...

**Γι'** αὐτό, μὲ τὸν γάμο γίνεται σύγκρουσις δύο ἐγωϊσμῶν καὶ σύντριψις, εἶμαστε δηλαδὴ πλάσματα γιὰ μάχης...

**Κοινὸς** στόχος: τὸ ἐλάφρωμα ἀπὸ τὸ ἐγώ, γιὰ νὰ ἀνοίξη ἡ ὑπαρξις μας στὸν Θεό. **Τὰ** τραύματα εἶναι παράσημα. **Ἡ** δὲ καρτερία εἶναι βασικὴ στὶς σχέσεις.

**Στὴν** προοπτικὴ αὐτῆ, ὁ ἐκ προθέσεως ἐργένης εἶναι «ὁ κρύψας τὸ τάλαντον» καὶ παντρεύθηκε τὸ εἶδωλό του.

• **Ὅλα** ἀλλάζουν ἂν ἀντιμετωπίζω κάθε δυσκολία ὄχι ὡς λάθος ἢ μπελά, ἀλλὰ ὡς πρόκλησι γιὰ νὰ πάω ἓνα βῆμα παραπέρα, νὰ βιώνω τὴν προσωπικὴ μου ἀλλαγὴ καὶ γιὰ μένα καὶ γιὰ τὸν ἄλλο...

**Νὰ** εὐρῆς τίς ἀδυναμίες σου καὶ θὰ κάνης δύο πρόσωπα εὐτυχισμένα. **Ὁ** ἀληθινὸς ἄνθρωπος ἀγαπάει, ρισκάρει...

**Ἡ** αὐτοκριτικὴ φέρνει τὴν γνήσια μετάνοια καὶ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀλλαγὴ.

**Ὅταν** ὁ ἄνθρωπος γνωρίζη τὸν ἑαυτόν του, χάνει κάθε αὐτοπεποίθησι ἢ ἐλπίδα σὲ δικές του «ἀρετές», τοῦ ἀποκαλύπτεται ὁ προσωπικὸς του ἄδης. **Και** στὸν Ἄδη ὁ Χριστὸς μας ἀρέσκειται νὰ



κυκλοφορή... Στὸν πνευματικὸ αὐτὸ χῶρο, ὁ ἄνθρωπος συ-  
ναντᾷ τὸν Σωτῆρα καὶ ἀνασταίνεται μαζί Του.

• Στὴν Κανά, ὅταν τελείωσε τὸ πρῶτο κρασί πὸ δόθηκε  
στὸν γάμο, ὁ Χριστὸς μας εἶναι Ἐκεῖνος ὁ Ὅποιος, μεταβάλ-  
λων τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον, ἐχάρισε τὸ δεύτερο, τὸ καλύτερο...

Εἶναι ἀκατόρθωτη ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη χωρὶς τὴν Πηγὴ  
τῆς Ἀγάπης, τὸν Χριστὸ μας.

\* \* \*

**Ἡ Διάλεξις** τοῦ κ. Λιαμὴ ἦταν ὡς συνήθως μεστή καὶ δυ-  
νατὴ καὶ δὲν ἔδωσε περιθώρια γιὰ πολλὰ ἐρωτήσεις. Ὁ δὲ  
Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν χαρι-  
σματικὸ Ὅμιλητὴ, ὑπεγράμμισε τὸν σταυροαναστάσιμο χα-  
ρακτῆρα τῶν σχέσεων ἐντὸς τοῦ Γάμου, καὶ τὸ πέρασμα ἀπὸ  
τὶς ὀδύνες στὶς ὠδίνες, διὰ τῶν ὁποίων ὠριμάζων ὁ ἄνθρω-  
πος γίνεται εὐγνῶνων καὶ ἐπιεικῆς...

\* \* \*

**Ἡ Β' Σύναξις** ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν Κυριακὴ, 5η  
Νοεμβρίου 2017 πολ. ἡμ.

Θὰ ὁμιλήσῃ ἡ Καθηγήτρια - Συγγραφέας - Ψυχολόγος Ανα-  
στασία Κοτσοπούλου-Κομισσοπούλου.

**Ἡ Διάλεξις** θὰ ἔχῃ ὡς θέμα: «**Προβλήματα καὶ ἐμπόδια  
στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων**».

† Γ.Ι.Μ.

