



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἦλθετε πρὸς Με...» (Ματθ. κε' 36)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στον Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας

† Σάββατο, 10η Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.



Στὰ Μεθέορτα τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Παναγίας μας, τὴν 10η Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ Νυμφοδώρας, πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴ Σκέπην Αὐτῆς καὶ μὲ

τὴν εὐλογία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὸ ἐνδέκατο **Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις** στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας.

Γιὰ πρώτη φορά, ἡ ἐπίσκεψις στὸν «φυλακισμένο» Κύριό μας ἐν τῷ προσώπῳ τῶν 145 Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, πραγματοποιήθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ὥστε νὰ ανοίξη μὲ ἰδιαίτερα εὐλογημένο τρόπο ὁ ἐτήσιος κύκλος τῶν Φιλανθρωπικῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Ὅπως πάντοτε, Μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἐθελοντῶν τῆς Μητροπόλεώς μας ἐβοήθησαν προθύμως τὶς Διακόνισσες τοῦ Συλλόγου γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν πρῶ-





της ανάγκης, τὰ ὁποῖα προσέφεραν εὐγενικὰ στὸν Σύλλογο διάφοροι χορηγοὶ του, ιδιωτὲς καὶ καταστήματα.

* * *

Μετὰ τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα προσευχῆς τῶν **Προσκυνημάτων** αὐτῶν,

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀξιοποίησε τὸν χρόνον, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς ἐπιστροφῆς, μὲ Ψαλμωδίας καὶ τὴν ἀνάγνωσιν ἐνημερωτικῶν Κειμένων σχετικὰ μὲ τὰ Προσκυνήματα τῆς ἡμέρας στὴν ἱερὰ Λάρνακα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ στὸν ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεγάλης Παναγίας, ἀμφότερα στὴν Θήβα.

Στοὺς Προσκυνητὰς προσεφέρθη ἓνα **Ἀναμνηστικὸ** μὲ ἓνα μικρὸ Κείμενον τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, μὲ τίτλον: «**Ἡ καλύτερη Ἱεραποστολή: ἡ Ἀγάπη**», ὡς καὶ ἄλλα Πατερικὰ Μηνύματα.

* * *

Ἡ Ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν ἔφθασε ἑνώρις στὸ Κατάστημα καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμό, περίμενε νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ προσωπικὲς ἐπισκέψεις, γὰρ νὰ εἰσέλθῃ στὴν Φυλακὴν.

Ὁ εὐγενέστατος Διευθυντὴς τοῦ Καταστήματος καὶ ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργὸς καλωσῶρισαν τὸν Σεβασμιώτατον Ποιμένα μας καὶ τὴν λοιπὴν Ὁμάδα καὶ τοὺς ὠδήγησαν στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴν τοῦ Καταστήματος, ὅπου συγκεντρώθηκαν οἱ Ἀδελφοὶ μας Κρατούμενοι...

Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἤδη γνωστοὶ καὶ γνωστοὶ τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Ἐπισκέψεως...

Μὲ τὴν προτροπὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας, τὸ μικρὸν μας οἰκογενειακὸν συγκρότημα μαζί μὲ ἄλλα παιδιὰ ἔπαιξαν καὶ ἐτραγούδησαν ρυθμικὰ τραγούδια τῆς λαϊκῆς μας Παραδόσεως, στὸν ἦχον τῶν ὁποίων ἔνωσαν τὴν συγκίνησιν καὶ τὴν νοσταλγίαν τῶν Κρατουμένων μὲ αὐτὴν τῶν ἐπισκεπτῶν, οἱ ὁποῖοι χειροκροτοῦσαν ὁμοθυμαδόν...



Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔλαβε



τόν λόγο, γιά νά χαιρετίση καί ένθαρρύνη ταις γλυκείαις προσήρσεσι τούς Άδελφούς μας, τούς όποιούς προέτρεψε, έκτός τών άλλων, νά ζοῦν μέ αγάπη καί συνεργασία μεταξύ τους, ὥστε ἡ ἐμπειρία τους

στό Κατάστημα νά εἶναι άνεκτότερη καί φωτεινότερη καί νά τούς έτοιμάση γιά μία καλή μαρτυρία, όταν μέ τό καλό έπιστρέψουν στό άγαπητά τους πρόσωπα.

Στό οικογενειακό κλίμα, τό όποιο δημιουργήθηκε, συνέβαλε καί ό ζεστός καί έγκάρδιος λόγος τοῦ Αἰδεσιμ. π. Σωτηρίου, ό όποιος προσκαλοῦσε στό μικρόφωνο τούς Άδελφούς μας, γιά νά εκφράσουν αὐθόρμητα τά συναισθήματά τους. Οί περισσότεροι έτόνισαν πόση δύναμη, έλπίδα, ακόμη καί έμπιστοσύνη στόν Θεό τούς μεταγγίζει ἡ διαπίστωση, ότι κάποιοι τούς σκέπτονται, τούς έπισκέπτονται καί προσεύχονται γι' αὐτούς...

* * *

Έν συνεχεία, μετά από αρκετή ὥρα –για πρώτη φορά– τῆς προσωπικῆς αὐτῆς συναντήσεως, ό Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας μεταφέρθηκε μαζί μέ τήν Ομάδα τών Προσκυνητῶν στην Αἴθουσα τοῦ Έπισκεπτηρίου, όπου σέ μία ακόμη περισσότερο προσωπική έπαφή καί ὑπό τόν ἦχο τών ψαλμωδιῶν τών Μοναζουσῶν, έμοίρασε σέ ὅλους, ένα πρὸς ένα, μαζί μέ τό ταπεινό δέμα μέ τά δωράκιά τους (εἶδη πρώτης ανάγκης), τήν πατρική του στοργή καί παραμυθία, τό χαμόγελο, τό μήνυμα καί πάλι τῆς Έλπίδος...

Δίπλα του ό π. Σωτήριος έμοίραζε εικονάκια, σταυρουδάκια καί κομποσχοινάκια, τά όποια έδέχοντο οί Κρατούμενοι Άδελφοί μας μέ εὐγνωμοσύνη.



Δύο έξ αὐτῶν έπανῆλθαν, γιά νά προσφέρουν στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας μία **Εικόνα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας** –ένα πολυσήμαντο δῶρο γιά τούς προσφέροντας, αλλά καί γιά τόν παραλήπτη...

* * *



Μετά τήν καθιερωμένη φωτογράφησι με τὰ Μέλη τῆς Διοικήσεως καί τήν ἀνταλλαγή δώρων εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης, ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ Προσκυνηματική Ὁμάδα μετέβησαν στήν πλησιόχωρη

πανέμορφη Ἰτέα, ὅπου ἐγευματίσαν στήν παραλία, ἀπολαμβάνοντες τὰ ἐτοιμασμένα ἀπό τοὺς Ἐθελοντές μας ἐδέσματα, τὴν θαυμάσια θέα τοῦ ὁμωνύμου Κόλπου καί τὰ τραγουδάκια πάλι τῶν προθύμων καί ἀκούραστων παιδιῶν μας.



• **Σ**τὴν Θήβα, οἱ Προσκυνητές κατευθύνθηκαν πρωτίστως στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἐντὸς τοῦ παλαιοῦ Κοιμητηρίου τῆς πόλεως.

Ἐκεῖ, προσεκύνησαν τὴν ἀρχαία Λάρνακα, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐφυλάσσετο τὸ θαυματουργὸ Λεῖψανο τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ ἕως τοῦ ἔτους 357 μ.Χ.

Τότε ὁ Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖος, υἱὸς τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Ἅγιο Ἀρτέμιο, τὸν μεγάλο Δοῦκα τῆς Αἰγύπτου καὶ μετέπειτα Μάρτυρα, νὰ μεταφέρει τὸ τίμιο Λεῖψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στὴν Κωνσταντινούπολι. **Τ**ὸ δὲ ἔτος 1204 ἐκλάπη ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους καὶ μεταφέρθηκε στὴν Πάδοβα τῆς Ἰταλίας.

Σὲ μαρμάρينو Προσκυνητᾶριο πλησίον τῆς Λάρνακας οἱ πιστοὶ προσεκύνησαν ἓνα μικρὸ Τμῆμα τῶν ἱερῶν Λειψάνων, τὸ ὁποῖο ἐπεστράφη ἀπὸ τὴν Πάδοβα τὴν 4ῃ Σεπτεμβρίου 2000 ἐκ ἡμ.



• **Ἐν** συνεχείᾳ, ἡ Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα μετέβη στὸν ἱστορικὸ καὶ θαυμάσιο Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεγάλης Παναγίας, στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὅπου προσεκύνησε τὴν θαυμάσια καὶ θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, τὴν ἐπιλεγομένη Μεγάλῃ Παναγίᾳ, τὴν ὁποίαν κατὰ τὴν Παράδοσιν ἐζωγράφησε ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς.



Ἡ Παναγία μας ἐπεδαψίλευσε πλουσίως τὴν μητρικὴν Αὐτῆς Χάριν στοὺς εὐλαβεῖς Προσκυνητάς, οἱ ὅποιοι ἔψαλαν εὐγνωμόνως διαφόρους κατανυκτικὸς θεομητορικοὺς ὕμνους ἐνώπιον τῆς γλυκείας Μορφῆς Τῆς, ἀποθέσαντες ποικίλα αἰτήματα...

Μὲ τὸ τελευταῖο αὐτὸ συγκλονιστικὸ Προσκύνημα στὸν ἀπόηχο τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου Αὐτῆς, ἡ Παναγία μας ἐνέπλησε παραμυθίας, ἐλπίδος καὶ εὐχαριστίας τὶς καρδιές ἀπάντων.

* * *

Καὶ πάλι τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ καὶ τῇ πανσέπτῳ Μητρὶ Αὐτοῦ γιὰ τὶς πολλαπλές εὐλογίες τῆς ἡμέρας ἐκείνης;...

Εἶθε οἱ οὐράνιοι αὐτοὶ σπόροι τῆς Θείας Χάριτος νὰ εὗρουν γῆ ἀγαθὴ στὶς καρδιές τόσο τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, ὅσο καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν αὐτῶν, καὶ νὰ καρποφορήσουν τὸν ἀπαραίτητον εἰς ὅλους καὶ σωτήριον καρπὸν τῆς Μετανοίας.

† Γ.Ι.Μ.

