



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικὰ • Ποιμαντικὲς Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνικὴ Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Πότε δέ Σε εἶδομεν... ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρὸς Σε;» (Ματθ. κε' 39)

Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας

† Γ' Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
18ῃ Ἰουνίου 2017 ἑκ. ἡμ.



Τὸ Σάββατο, 18.6.2017 ἑκ. ἡμ., †
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Λεοντίου, Γ' Σάβ-
βατο τῆς Νηστείας τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων, μὲ τὴν
εὐλογία, συμμετοχὴ καὶ τὴν
καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας Ὁρ-
ωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ,

πραγματοποιήθηκε τὸ ἕνατο Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις σὲ
100 Κρατουμένους Ἀδελφούς μας, στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς
Κασσαβέτειας Μαγνησίας, πλησίον τοῦ Βόλου.

Τὰ εἶδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα μοιράσθηκαν, εἶχαν
συσκευάσει ἐθελόντριες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου
«Ἅγιος Φιλάρετος», ὁ ὁποῖος ὅπως πάντοτε εἶχε τὴν εὐθύνη
γιὰ τὴν ὀργάνωσι τοῦ Προσκυνήματος.

* * *

Μετὰ τὴν καθιερωμένη Ἀκολουθία, ἡ ὁποία συμπερι-
ελάμβανε τμήματα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὁρθρου, τὴν Παρά-
κλησι τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου καὶ εἰδικὴ Εὐχὴ γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι
τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας, στο άποηχο τῆς Τρίτης Αίμοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας (Σάββατο, 4/17.6.2017), ἐδιάβασε καὶ ἐσχολίασε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίον Φλέβα Ζωῆς, στὰ ὁποῖα περιγράφονται ἐμπειρίες τῆς Αἰμοδοσίας, ὄχι ὡς ἐκπληρώσεως ἑνὸς χριστιανικοῦ καθήκοντος, ἀλλ' ὡς μιᾶς Θείας δωρεᾶς-εὐλογίας, διὰ τῆς ὁποίας ἀξιωνόμεθα νὰ συμμετέχουμε στὸ Μυστήριον τῆς μιᾶς καὶ μοναδικῆς Αἰμοδοσίας, αὐτῆς τοῦ Ἐσταυρωμένου Σωτῆρος μας Χριστοῦ πρὸς τὸ πλάσμα Του.



Στοὺς Προσκυνητὲς προσεφέρθη, ὡς συνήθως, σχετικὸ **Ἀναμνηστικὸ** μὲ ἓνα οἰκοδομητικὸ Κείμενο: **«Ἡ Χριστιανικὴ Ἀγάπη - Θεῖο Χάρισμα ἀπὸ τὴν μετοχὴν μας στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ».**

* * *

Στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς ἀνέμενε τοὺς Προσκυνητὲς ὁ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Παπανάτσιος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, καὶ μαζί του ἐπεκοινώνησαν μὲ τοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας σὲ τρεῖς αὐλεις χώρους.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀπευθύνει λόγους ἀδελφικῆς ἄμα καὶ πατρικῆς συμπαράστασης, προτρέπων αὐτοὺς νὰ βιώσουν τὴν δοκιμασίαν τους μὲ ἐλπίδα ὡς μία εὐκαιρία νὰ γίνουν περισσότερο ὑπεύθυνοι στὰ ἐπόμενα βήματα τῆς ζωῆς τους.

Προτροπὴ τοῦ π. Σωτηρίου, τακτικοῦ συν-Διακόνου τοῦ πολυσεβάστου Ποιμενάρχου στὰ Προσκυνήματα στὶς Φυλακὲς, κάποιοι ἀντιπρόσωποι τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας ἐκφράζουν τὸν πόνο τους καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην τους γιὰ τὴν ἔγνοια, τὴν ἀγάπην, τὴν ἐνθάρρυνσιν...

Ἐπειτα, στοὺς ἤχους τῆς ψαλμωδίας τῶν Μοναζουσῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν τῆς Παραδόσεως μας, τὰ ὁποῖα ἡ Οἰκογένεια τοῦ Ἀδελφοῦ μας Παναγιώτου Ρούτση ἀποδίδει συνοδείᾳ παραδοσιακῶν ὀργάνων, ὁ Ποιμένας μας μοιράζει ἀκούραστα τὴν ἀγκαλιά, τὸν καρδιακὸν λόγον καὶ τὸ χαμόγελό του στὶς πονεμένες ψυχές, μαζί μὲ τίς ταπεινές



τσάντες με είδη πρώτης ανάγκης, άλλες μικρές ευλογίες (εικονίτσες και κομποσκοινάκια –για τους Χριστιανούς), μαζί με ένα μικρό Κείμενο, σε τρεις γλωσσές (έλληνικά, αγγλικά, αραβικά): **«Πρός τους Κρατούμενους Αδελφούς μας - Πνοή Αγάπης και Ελπίδας».**

Σὲ κάθε αὐλή ξετυλίσσονται παρόμοιες σκηνές, ὅπου ἡ δροσιά τῆς πατρικῆς ἀγάπης, ἡ παιδικὴ χαρὰ τῶν τραγουδιῶν καὶ ἡ ἐγκάρδια ἀπλότης τῶν σχέσεων τρέφουν μία ἰδιαίτερη αἴσθησι ἀδελφοσύνης καὶ «σβήνουν» γιὰ λίγη ὥρα τὰ σύρματα καὶ τοὺς ἀπαράκλητους τοίχους, ἀλλὰ καὶ τὸν θερινὸ καύσωνα, ὁ ὁποῖος εἰδικὰ ἐκείνη τὴν ἡμέρα εἶχε ἐκτινάξει τὸν ὑδράργυρο στὰ ὕψη.

Γιὰ πρώτη φορά, ἡ πρόθυμη Κοινωνικὴ Λειτουργὸς ξενάγησε τὴν ὀμάδα καὶ σὲ ἄλλους χώρους, καὶ ἀφοῦ τοὺς προσέφερε δροσερὸ νερό, ὠμίλησε μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ κατάνυξι γιὰ τὸν σύνδεσμο ἀγάπης, τὸν ὁποῖο βιώνει μὲ «τὰ παιδιά», ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Σύλλογο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου».

Ἡ Ἐπίσκεψις ὠλοκληρώθηκε μὲ τὸ εὐλαβικὸ προσκύνημα στὸν ἐντὸς τῶν Φυλακῶν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τοῦ ἰδιαιτέρου αὐτοῦ Προστάτου τῶν Φυλακισμένων.

* * *

Ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τὴν Φυλακὴ, οἱ Προσκυνητὲς ἐπισκέφθηκαν γιὰ δευτέρη φορὰ ἐντὸς τοῦ ἔτους 2017 τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, στὸ Ριζόμυλο Βελεστίνου, τὴν ὁποία ὑπηρετεῖ ὡς Ἐφημέριος ὁ π. Κωνσταντῖνος, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ οἰκείου Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὅπου ἐφιλοξενήθησαν ἀπὸ τὶς Ἀδελφές Χριστονύμφη καὶ Ἀκακία καὶ ἐγευματίσαν, δοξάζοντας τὸν Δωροεδότη Θεὸν μας.

Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀναφέθηκε στὸν ἐορτάζοντα τὴν ἐπομένη Ἅγιο Ἀπόστολο Ἰούδα τοῦ Ἰακώβου, τὸν Ἀδελφόθεο (ἢ Λεββαῖο ἢ Θαδδαῖο), τὸν ἐκ τῶν IB' († Μνήμη: 19ῆ Ἰουνίου), διευκρινίσας ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Θαδδαῖος, ὁ ὁποῖος ἐορτάζεται τὴν 21ῆ Αὐγούστου, δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν Ἅγιο Ἰούδα τὸν Ἀδελφόθεο, ἀλλὰ ἀνήκει στοὺς Ἑβδομήκοντα Ἁγίους Ἀποστόλους († Μνήμη: 21ῆ Αὐγούστου).

• **Ο** Ποιμένας μας, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, ἀνεφέρθη σὲ δύο σημεία τῆς *Καθολικῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου Ἰούδα*, στὴν ἀρχὴ (**βαθεῖα ταπεινωσι**) καὶ στὸ τέλος (**Δοξολογία**) αὐτῆς (περιλαμβάνει ἓνα μόνο Κεφάλαιο, καὶ 25



στίχους): καὶ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀρχίζουμε κάθε ἔργο μας μὲ **ταπεινωσι** καὶ νὰ τελειώνουμε αὐτὸ μὲ **δοξολογία**.

Αφοῦ ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς καὶ ὅταν ὠλοκληρώθηκε τὸ Ἀπόδειπνο, οἱ εὐλογημένοι Προσκυνητὲς ἔφθασαν στὴν *βάσι* τους, εὐχαριστοῦντες Τὸν ἐν φυλακῇ ὄντα καὶ ἀναμένοντα ἡμᾶς Σωτῆρα Χριστόν, γιὰ τὶς δωρεὲς τῆς ἡμέρας.

† *G.I.M.*