



Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας

■ Στὴν Σουηδία, τὴν ὠραία Νύμφη τοῦ Βορρά

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης 27η Μαΐου - 3η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.



Μὲ τὴν **Χάρι** τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

κ. Κυπριανὸς ἐπισκέφθηκε καὶ πάλιν, ὡς Τοποτηρητὴς, τὴν Σουηδία, τὴν ὠραία Νύμφη τοῦ Βορρά, προκειμένου νὰ συμμετάσχη στὴν ἐτήσια Πανήγυρι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας.

Τὸν συνώδευε μία προσκυνηματικὴ Ὁμάδα δεκατεσσάρων Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν.

* * *

Τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστή, 27.5.2017 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου, μετὰ τὴν καθιερωμένη ἐκκλησιαστικὴ ὑποδοχὴ στὸ Ἐπισκοπεῖο στὸ Βόρμπεργκ (Vårberg) Στοκχόλμης μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Ἀνδρέου Ὀκερστρομ, τῶν Αἰδεσιμ. π. Στεφάνου Γιάρπενμπεργκ καὶ π. Ἀγγέλου Μουρλά (ἐξ Ἑλλάδος) καὶ τοῦ Ἱερολ. Διακόνου π. Θεο-





χάρους, ὡς καὶ μικρᾶς ὁμάδος πιστῶν τῆς Ἐνορίας μας, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητῆς ἐπισκέφθηκε μαζί με ὅλην τὴν ὁμάδα τῶν ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνητῶν τὸν κλινῆρη Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννη, Ἰδρυτὴν τῆς Ἱεραποστολῆς μας

στὴν Σουηδία. Τοῦ μετέφερε τὶς εὐχὲς τῆς Ἱεραρχίας μας καὶ τοῦ ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ζητήσας καὶ τὶς προσευχὲς τοῦ γιὰ μία οἰκοδομητικὴ ποιμαντικὴ περιοδεία κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς παραμονῆς του.

* * *



Τὴν ἐπομένη, Σάββατο, 28ῆ Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐτυχοῦς Ἐπισκόπου Μελιτινῆς, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἐλειτούργησε στὴν Γυναικεῖα Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στὴν Βίλμπεργια-Γκρίλμπυ, ὅπου ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ μετὰ τὴν Ἀδελφὴ Λυδία διαβιώνουν στὴν ἡσυχία καὶ τὴν δροσερὴ ὁμορφιὰ τοῦ σουηδικοῦ δάσους.

Μετὰ τὴν κατασκευαστικὴ Θεῖα Λειτουργία καὶ τὸ Τρισάγιον στὸ μνήμα τῆς ἀειμνήστου Κτητορίσεως Γεροντίσεως Φιλοθέης, οἱ ὀσιώτατες Ἀδελφές παρέθεσαν εἰς ἅπαντας ὑπαίθρια Τράπεζα Ἀγάπης, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ παρακαθήσαντες ἐτράφησαν καὶ πνευματικά, μετὰ ἀναφορὰς στὴν λήγουσα ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ στὴν ζωντανὴ παρουσία καὶ προστασία τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὴν Μονὴ Της...





Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐτελέσθη στὸν Καθεδρικό Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας Ἀναστάσιμος καὶ Πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν Ἑορτῆ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὰ ἑλληνικά καὶ τὰ σουηδικά, ὡς καὶ οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἀποδείπνου, μὲ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῶν τιμωμένων Ἁγίων, καὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως.

* * *

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, **29ῆ Μαΐου 2017** ἐκ. ἡμ., ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς καὶ Ποιμένας μας προέστη τῆς μεγάλης Πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν



οἱ Αἰδεσιμολ. π. Ἀνδρέας Ὁκερστρομ καὶ π. Ἄγγελος Μουρλᾶς (ἐξ Ἑλλάδος), ὁ Αἰδεσιμ. π. Στέφανος Γιάρπενμπεργκ, ὁ Ἱερολ. Διάκονος π. Θεοχάρης, ὁ Γέρον Ἀντώνιος Ἀγιοκυπριανίτης μετ' ἄλλων Ὑποδιακόνων, ὡς καὶ ἓνα πολυεθνικὸ πλῆθος πιστῶν, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ προσήλθαν στὰ Ἀχραντα Μυστήρια.

Γιὰ πρώτη φορὰ ἐφέτος, ἡ κατάστασις τῆς υἱείας του δὲν ἐπέτρεψε στὸν Θεοφίλ. Ἐπίσκοπο Ἰωάννη νὰ παραστῆ στὴν Πανηγυρὶ, καὶ μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στὸ παρακείμενο κελλί του.

Μετὰ τὴν Λιτάνευσι τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῶν τιμωμένων Ἁγίων καὶ τὴν εὐλόγησι τῶν Ἄρτων, οἱ εὐλαβεῖς πανηγυριστὲς παρεκάθησαν στὴν κοινὴ ἐόρτια Τράπεζα Ἀγάπης, ἐκφράζοντες τὴν χαρὰ τους γιὰ τὴν παρουσία καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐξ Ἑλλάδος Ἀδελφῶν τους στὴν χαρὰ τῆς Ἑνορίας-Ἐπισκοπῆς τους.



Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, περ. 7-10 μ.μ., ἐπραγματο-

ποιήθη ή καθιερωμένη πλέον Ένοριακή Σύναξις, κατά την όποίαν ό πολυσέβαστος Ποιμένας μας, στο πρώτο μέρος αύτης, ανέπτυξε τούς ένδεκα λόγους, για τούς όποιους ό Άγιος Ίσαπόστολος Βασιλεύς Κωνσταντίνος φέρει άξίως τόν τίτλο «Μέγας», αναφερθείς στα χαρίσματα και την προσφορά του Άγίου, ως και στην διαχωριστική γραμμή, την όποίαν τά Διατάγματα του έχάραξαν στην ιστορία της Έκκλησίας και γενικώτερα της ανθρωπότητας.



Ο λόγος του και ό άκολουθήσας διάλογος έγχειραν μεγάλο ένδιαφέρον και ώλοκλήρωσαν την πανηγυρική αναφορά στον ιδιαίτερο Προστάτη της Ίεραποστολής μας στην Σουηδία.



Στό δεύτερο μέρος της Συνάξεως, ανέλυθη και συνεζητήθη μία θαυμαστή Δίγησις άπό τό Λειμωνάριον (§207), στην όποία αναδεικνύεται με έξοχο και συναρπαστικό τρόπο ή σημασία της θεομιμήτου Εϋσπλαχνίας και Έλεημοσύνης.

* * *

Τήν Δευτέρα, 30ή Μαΐου 2017 έκ. ήμ., † Μνήμη του Όσίου Ίσαακίου, μικρή ομάδα έξενάγησε τούς έξ Έλλάδος έπισκέπτες στό ύπαίθριο Μουσείο Σκάνσεν, στό όποιο αναπαρίσταται ό τρόπος ζωής στην Σουηδία (οικίες, εργαστήρια, καταστήματα κλπ.), κυρίως κατά τόν ΙΘ' αϊ. και τις αρχές του Κ' αϊ.



Κατόπιν ό Σεβασμ. Τοποτηρητής είχε συναντήσεις με διάφορα πρόσωπα, ένθαρ-

ρύνων, παρηγορῶν καὶ καθοδηγῶν
τὰ ἐν τῷ φυσικῷ, ἀλλὰ καὶ πνευμα-
τικῷ βορρᾶ προβατάκια του...

* * *

Τὴν Τρίτη, 31η Μαΐου 2017 ἐκ.
ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυ-
ρος Ἑρμείου, τὶς ἀπογευματινὲς ὥρες, ἡ ἐξ Ἑλλάδος ομάδα με-
τέβη ὁδικῶς στὴν μικρὴ πόλι Γυάρμπο, δύο ὥρες βορείως τῆς
Οὐψάλας.

Ἔτσι, εἶχε τὴν θαυμάσια δωρεὰ νὰ διασχίσῃ πανέμορφα
τοπία δασῶν, λιμνῶν καὶ ἐκτάσεων, ὅπου ἡ φύσις ἐμάγευε
τὸν περαστικὸ μὲ τὴν ἀνοιξιὰτικὴ τῆς δροσιὰ καὶ τὴν ἀπειρη
ποικιλία τῶν ἀποχρώσεων τοῦ πρασίνου καὶ τοῦ γαλάζιου,
ὑπὸ τὸν σχεδὸν ἀνέσπερον φῶς τοῦ πρῶϊμου καλοκαιριοῦ.

* * *



Τὴν Τετάρτη, 1η Ἰουνίου 2017
ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερο-
μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσό-
φου, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας
ἐλειτούργησε στὸ Ἱερὸ Ναῦδριον
τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ Μνήστορος, στὸ

Γυάρμπο, στὸ κτήμα τῶν Ἀδελφῶν μας Λαυρεντίου καὶ Μάριο.

Πρὸ τοῦ «Δι' εὐχῶν...», ἠὺχαρίστησε τὸν Θεὸν γιὰ τὴν δω-
ρεὰν τῆς Θείας Λειτουργίας αὐτῆς, μέσα στὴν φύσι, κατὰ
τὴν ὁποίαν, προσφέροντες τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν στὸν Δημιουργὸ
καὶ Σωτῆρα μας, ἀνακεφαλαιώνουμε ὅλη τὴν ἀποστολὴ τοῦ
ἀνθρώπου στὸν κόσμον: νὰ ἐνώνη ὅλη τὴν κτίσι διὰ τοῦ προσ-
ωπικοῦ του ἁγιασμοῦ καὶ νὰ τὴν προσφέρῃ ἁγιασμένη στὸν
Δωρεοδότη Κύριό μας.

Στὴν Τράπεζα ἀγάπης, τὴν
ὁποίαν παρέθεσαν οἱ φιλόξενοι
κτήτορες τοῦ Ναῦδρίου, ὁ πολυ-
σέβαστος Ποιμένας μας ἀναφέρ-
θηκε στὴν θεώρησι τῆς κτίσεως
καὶ τῆς ὕλης κατὰ τὴν πατερικὴ
προσέγγισι, ἡ δὲ οἰκοδέσποινα
περιέγραψε πρακτικὸς τρόπους





προστασίας και σεβασμοῦ τοῦ περιβάλλοντος στὰ πλαίσια τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

* * *

Τὴν Πέμπτη, 2α Ἰουνίου 2017

ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου

Πατριάρχου ΚΠόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ

Σεβασμ. Τοποτηρητῆς ἐλειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, στὴν πανεπιστημιακὴ πόλι τῆς Οὐψάλας.

Καὶ πάλιν ηὐχαρίστησε τὸν Θεὸν γιὰ τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας, ὑπογραμμίσας τὴν ὑψίστη σημασία τῆς ὑπάρξεως μιᾶς Ὁρθοδόξου Ἐνορίας στὴν πόλι αὐτῆ τῆς Οὐψάλας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἓνα ἀπὸ τὰ παγκόσμια κέντρα τοῦ Οἴκουμενισμοῦ.

Κατόπιν ἡ Πρεσβυτέρα Μπριγγίτα ἐφιλοξένησε προθύμως τὴν ὁμάδα τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκεπτῶν, ὁ δὲ π. Ἀνδρέας τοὺς διηγῆθηκε τὸν βίον τοῦ συνεορταζομένου Ἱερομάρτυρος καὶ Φωτιστοῦ τῶν Σουηδῶν Ἁγίου Στένφιν, τὸ μῆμα τοῦ ὁποίου σεβάσθησαν ἀκόμη καὶ οἱ Λουθηρανοί.

Ἐν συνεχείᾳ ἔγινε ξενάγησις στὸ ἱστορικὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὡς καὶ σὲ ἀρχαία τοποθεσία μὲ μνημεῖα τῶν Βίκινγκς.

Στὴν ἐπιστροφή στὸ Ἐπισκοπεῖο, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας εἶχε πάλι συναντήσεις μὲ πιστοὺς.

* * *

Τὴν Παρασκευή, 3η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λουκιλλιανοῦ, ἡ προσκυνηματικὴ ὁμάδα,

μαζὶ μὲ μερικοὺς πιστοὺς τῆς Στοκχόλμης, συνώδευσε τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας στὸ μεγάλο, καταπράσινο καὶ περιποιημένο Κοιμητήριον Σκογκκυρκογκέρντεν, στὸ Ὁρθόδοξο τμῆμα τοῦ ὁποίου ἐπισκέφθησαν τὰ μνήματα



τῆς Γεροντίσσης Παρθενίας καὶ μιᾶς ἄλλης πιστῆς καὶ ἐτέλεσαν Τρισάγια.

Στὴν μεσημβρινὴ τράπεζα, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας παρεκάλεσε τὸν π. Ἀνδρέα νὰ διηγηθῆ τὴν ἄκρως συγκινητικὴ ἱστορία τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἰωάννου καὶ τῆς ἰδρύσεως ὑπ' αὐτοῦ τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Ἐν συνεχείᾳ, ἅπαντες μετέβησαν στὸ κελλί τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ ἔλαβαν τὴν εὐχὴ του, ψάλλοντες περὶ τὴν κλίνην του, καὶ ἀνεχώρησαν γιὰ τὴν Πατρίδα, εὐχαριστοῦντες τὸν Χριστό μας γιὰ τὶς δωρεές Του καὶ τὴν ἀλληλο-οικοδομὴ μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας τῆς *Νύμφης τοῦ Βορρά*.

Εἶθε ὁ πανάγαθος Κύριός μας νὰ στερεώνη καὶ ἐνισχύη τὸ *Μικρὸν Ποίμνιον* τῆς Σουηδίας ἔτι καὶ ἔτι στὸν καλὸν ἀγῶνα τοῦ ἀγιασμοῦ καὶ τῆς καλῆς μαρτυρίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν πολλῶν ψυχῶν.

† Γ.Ι.Μ.



†
Τῶ δὲ Θεῶ
δόξα καὶ εὐχαριστία!