



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων»

Διάλεξις Θ΄

«Πῶς νὰ μιᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκούνε τὰ παιδιά -
Πῶς νὰ ἀκούμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιά»

5η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακή** τῶν Ἀγιορειτῶν Πατέρων, 5ην Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἐπραγματοποιήθη μετὴν προτροπή, εὐλογία καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ **τελευταία** ἀπὸ τὶς ἑννέα προ-

γραμματισμένες **Συνάξεις Γονέων**, τὶς ὁποῖες συνδιωργάνωσαν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2016-2017, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος».

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», μετὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασίαν τῆς **Συνάξεως**, τὴν φροντίδα τῶν προσερχομένων καὶ τὴν μικρὴ Ἐκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.



* * *

Τὴν ἑνατὴ καὶ τελευταία αὐτὴ **Σύναξι** τίμησε ἰδιαίτερος μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Συμμετείχαν ἐπίσης ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ ὁ Ἀξιότιμος Συγγραφεὺς καὶ Ἐκδότης κος Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.



* * *

Μετὰ σύντομη εἰσαγωγή ὑπὸ τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντοῦλης, ἡ Καθηγήτρια - Συγγραφέας - Ψυχολόγος Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου ἀνέπτυξε μὲ ἀνεσι καὶ πληρότητα ἐνώπιον τοῦ πυκνοῦ ἀκροατηρίου τὸ θέμα τῆς τρίτης αὐτῆς Διαλέξεως: «**Πῶς νὰ μιλάμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιά - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιά**».



Υπεγράμμισε τὴν σπουδαιότητα τοῦ θέματος, ἐφ' ὅσον ἡ ὑγιὴς ἐπικοινωνία εἶναι ἡ ἀπαραίτητη βᾶσι τῶν ὁποῖωνδήποτε ἀρμονικῶν σχέσεων, καὶ ἐν προκειμένῳ τὸ κύριο μέσον ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, ἀπὸ 4 ἕως 15 ἐτῶν περίπου.

Ἐπισημάνε τὶς αἰτίες, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀρκετοὶ γονεῖς δὲν εἰσακούονται ἀπὸ τὰ παιδιά τους, ἢ / καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν, ἀποθαρρύνουν τὰ παιδιά τους νὰ τοὺς ἀνοίγουνται:



- ἡ ὑψωμένη φωνή, ὁ ἐκνευρισμὸς, οἱ ἀπειλές, ἡ βιασύνη, ἡ ἔλλειψις προσοχῆς (διότι τὴν ἀποσπᾶ ἡ τηλεόρασις, τὸ τηλέφωνο, τὸ μαγεῖρεμα κ.ἄ.), εἶναι ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία.

- ἡ ἐξ ἀρχῆς ἐπιβολὴ τῆς ἰδικῆς μας ἀντιλήψεως, ἐρμηνείας καὶ ἐκτιμῆσεως τῶν γεγῶτων ὥθει τὰ παιδιά μας νὰ μὴν μᾶς ἐμπιστεύονται, καὶ νὰ παύουν νὰ μοιράζονται μὲ μᾶς τὶς ἐμπειρίες τους.



Συμβούλευσε τοὺς γονεῖς νὰ πείσουν τὰ παιδιά τους γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν κατανόησί τους μὲ τὴν στάσι τους:

• με την απεριόριστη προσοχή τους, • με την μονολεκτική επιβεβαίωση της κατανόησής τους: «μάλιστα...», «μμμ...», κ.ά., • με την υπόδειξη του σωστού ονόματος του συναισθήματος, το οποίο περιγράφει το παιδί, • με την ένσυναίσθησι, διά της οποίας δεν κρίνουμε μόνο από την πλευρά του ένηλικου, την ιδική μας πλευρά, αλλά εισερχόμεθα στην θέση του παιδιού, • με την υιοθέτηση των (θεμιτών) επιθυμιών και προσδοκιών του, • με την έκφρασι μετανοίας και την έκζητησι συγχωρήσεως, όταν από κόπωση ή κάτι άλλο, δεν έδωσαν σημασία ή έκφράσθηκαν με τρόπο βίαιο.



Υπεγράμμισε, ότι αυτά, τα όποια πρέπει να αποφύγουμε όπωσδήποτε είναι

• ή έντασις: οί έντολές, οί συμβουλές, τα παράπονα, ή διαφωνία ή ή διαμαρτυρία μας να έκφράζονται ήρεμα, με προσωπικό και παρακλητικό ύφος, ή ακόμη με σημειώματα.

• ή άδιαφορία: κάτι το όποιο έκφράζει ένα παιδί είναι όπωσδήποτε για αυτό σημαντικό.

• ή ύποτιμητική σύγκρισις με άλλα παιδιά.

• ή όμοιότυπη αντιμετώπισι των παιδιών: το κάθε παιδί είναι μοναδικό και χρειάζεται την ιδική του μεταχείρησι.



Επανέλαβε, για ακόμη μία φορά, ότι τα παιδιά «δεν έρχονται στον κόσμο με ένα έγχειρίδιο στο χέρι» και ότι θα γίνουν όπωσδήποτε λάθη. **Ν**ά φροντίσουμε συνεχώς, χωρίς άγχος, να τα διορθώνουμε.

Και πρωτίστως να φροντίσουμε να έκφράζουμε την αγάπη μας με δώρα, με γλυκές λέξεις, με τρυφερά σημειώματα, με χρόνο ποιότητας «και με άγκαλιές, άγκαλιές, άγκαλιές...».

* * *

Στον διάλογο, ό όποιος αναπτύχθηκε στο πέρας της πολυ όφέλιμης Διαλέξεως της χαρισματικής Όμιλήτριας, ό Σεβασμ. Μητροπολίτης μας έπεσήμανε, ότι όσα περιέγραψε ή κα Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου για την οικοδομητική

ἐπικοινωνία γονέων καὶ τέκνων ἀπαιτοῦν ἀπὸ τούς γονεῖς ἓνα πολὺ ὑψηλὸ ἐπίπεδο συμπεριφορᾶς, στὸ ὁποῖο, ὡς Πνευματικός, διαπιστώνει ὅτι οἱ περισσότεροὶ ἀπ' αὐτούς δὲν εὐρίσκονται.

Μεγάλης σημασίας εἶναι νὰ τὸ ἀναγνωρίζουν αὐτομεμφόμενοι καὶ νὰ διατηροῦν μαζί μὲ τὴν συναίσθησι τῆς εὐθύνης τους καὶ αὐτὴν τῆς ἀνεπάρκειας αὐτῶν, ὥστε νὰ ἀσκοῦν ἐν ταπεινοφροσύνῃ τὴν Διακονία τους.

Υπενθύμιζε τέλος τὴν ἄρρηκτο σχέσι ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας. **Ὁ**πως ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν ἐπιβάλλει τὴν ἀγάπη Του, ἔτσι καλούμεθα νὰ σεβώμαστε τὴν ἐλευθερία τοῦ πλησίον καὶ τὶς ἐπιλογές του, ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὸς ὁ πλησίον εἶναι τὸ παιδί μας. **Εἶναι καίριο θέμα στὴν Ὁρθόδοξη Πνευματικότητα.**

* * *

Ἐν κατακλειδί, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στὴν ὑπαρξὶ κάποιων ἀρνητικῶν ἀντιδράσεων στὴν πρωτοβουλία τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεως μας νὰ προσκαλέσῃ Ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ψυχολογίας στὶς πραγματοποιηθεῖσες Συνάξεις Γονέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐπεσήμανε, ὅτι ὁ Πατερικὸς λόγος εἶχε διασαφήσει πρὸ αἰῶνων ὅλα, ὅσα ἀφοροῦν τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις ἐν γένει, καὶ ἐν προκειμένῳ τὶς σχέσεις τέκνων - γονέων.

Ἐφ' ὅσον ὅμως, ζοῦμε σὲ μία ἐκκοσμικευμένη κοινωνία, ὁ Ἐπιστημονικὸς λόγος, ὅταν μάλιστα ἐκφέρεται ἀπὸ πιστοὺς καὶ φωτισμένους ἐπιστήμονες, δύναται νὰ συνεισφέρει, μὲ τρόπο πλέον συστηματικὸ καὶ σύγχρονο, στὴν θεραπεία τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, τὶς ὁποῖες ὁ σημερινὸς τρόπος ζωῆς τείνει νὰ ἀφανίζῃ ἢ νὰ καθιστᾷ συγκρουσιακές.

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Γεώργιος Γιὰν κατέθεσε, κατὰ παράκλησι τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας, τὴν σκέψι του ἐπὶ τοῦ θέματος:

Ἡ σύγκρουσις μεταξύ Θεολογίας καὶ



Ἐπιστήμης εἶναι ἓνα φαινόμενο, τὸ ὁποῖο ἐμφανίσθηκε στὴν δυτική, Σχολαστικὴ φιλοσοφία, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχε στὸ Βυζάντιο, ἐφ' ὅσον στὴν Ὁρθόδοξο Παράδοσι καὶ τὴν Πατερικὴ Γραμματεία ὑπῆρχε σαφῆς τοποθέτησις: ἡ Ἐπιστήμη ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐνασχοληθῆ μὲ ὁποιοδήποτε ἀντικείμενο, ἐκτὸς τοῦ χώρου τοῦ Ἄκτίστου.



Μήπως τελικὰ ὅσοι εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ ἢ καχύποπτοι γιὰ τὴν συμβολὴ τῆς (ἐν Χριστῶ) Ἐπιστήμης ἐμφοροῦνται ἐν ἀγνοίᾳ τους ἀπὸ ἓναν «δυτικὸ» τρόπο σκέψεως;

* * *

Τέλος ἡ κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρτος ὁ Ἐλεήμων», ἀπηύθυνε ἐπιλογικὲς εὐχαριστίες πρὸς τὴν ἀξία καὶ πολὺ ἀγαπητὴ Ὀμιλήτρια, πρὸς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας γιὰ τὴν ποιμαντικὴ του φροντίδα, πρὸς τὸν Ἀξιότιμο Δήμαρχο Φυλῆς κ. Χρῆστο Παπποῦ καὶ τὴν Ἀξιότιμο Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Διάκου γιὰ τὴν πρόθυμη συνεργασία αὐτῶν, ὡς καὶ πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στὴν πραγματοποίησι τῶν Συνάξεων Γονέων τῆς ληγούσης Περιόδου 2016-2017.

Εἰς ἅπαντας τοὺς συμμετέχοντας ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἔδωσε, μαζὶ μὲ τὴν πατρικὴ του εὐχή, ἓνα ἐκ τῶν βιβλίων τῆς μικρῆς Ἐκθέσεως, ὡς ἐνθύμιο τῆς πολὺ εὐλογημένης καὶ ψυχοφελοῦς ποιμαντικῆς πρωτοβουλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

† Γ.Ι.Μ.

Μία προσφορά στὴν Τοπικὴ Κοινωνία τοῦ Δήμου Φυλῆς
 Πέντε ἐκλεκτοὶ Ἐπιστήμονες σὲ ἑννέα Διαλέξεις Γιὰ Μία Οἰκογένεια Μὲ Ὅραμα
 Διαλέξεις Θ'

**«Πῶς νὰ μιλάμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιά -
 Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιά»**

ἀπὸ τὴν Καθηγήτρια - Συγγραφέα - Ψυχολόγο κ. Κοτσοπούλου - Κομισσοπούλου Αναστασία
 Κυριακῆ, 18 Ἰουνίου 2017

Συνδιοργάνωσις - Συντονισμός: Ἱερὰ Μητροπολις Ὁρωπού καὶ Φυλῆς - Δημοτικὴ Ἐνότητα Φυλῆς