



## Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας

■ Ὑπὸ τὴν Σκέπη τῆς Ἐγγυητρίας καὶ Παννυμῆτου Θεοτόκου

### Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν χειμερινὴ νύμφη τοῦ Βορῶ 20ῆ-24ῆ Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

**Λόξα** τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκα!

Μὲ τις εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἀξιωθήκαμε καὶ πάλι νὰ πραγματοποιήσουμε, ὡς Τοποτηρητὴς, μίᾳ ἀκόμη ποιμαντικῆ Ἐπίσκεψι στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας.



Τὴν Ἐπισκοπὴ αὐτὴ ἐπισκεπτόμεθα ἐκ προγράμματος τρεῖς φορές κατ' ἔτος: τὸ **Φθινόπωρο** (Σεπτέμβριο), τὸν **Χειμῶνα** (Ἰανουάριο) καὶ τὴν **Ἀνοιξί** (Μαῖο), προκειμένου νὰ στηρίξουμε τὸ πολυεθνικὸ *Μικρὸν Ποίμνιον* μας, νὰ ἀντιμετωπίσουμε θέματα πρακτικῆς φύσεως καὶ νὰ ἐνισχύσουμε τοὺς ἐν Χριστῷ ἐκκλησιαστικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίᾳ μας τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν.

**Οἱ Ἐπισκέψεις** τοῦ Σεπτεμβρίου καὶ Ἰανουαρίου εἶναι περιορισμένης κλίμακος, διαρκείας ὀλίγων ἡμερῶν καὶ συμμετέχουν μόνον ὁ Τοποτηρητὴς, ἓνας Πρεσβύτερος καὶ ἓνας Ὑποδιάκονος.

**Ἡ Ἐπίσκεψις** τοῦ Μαΐου, ἐπὶ τῇ Ἱερᾷ Πανηγύρει τοῦ Ἐπισκοπείου στὴν Μνήμη τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, εἶναι διευρυμένης συμμετοχῆς, περιλαμβάνει Κληρικούς-

Μοναχούς-Μοναχές-Λαϊκούς, είναι πολυήμερος και λίαν αποτελεσματική από πάσης απόψεως, Χάριτι Θεού και προς δόξαν του Ὄνόματος Αὐτοῦ.

\* \* \*

**Τὸ πενθήμερο** 20-24 Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἡ *νύμφη τοῦ*

*Borrah*, ἡ ὠραία Σουηδία, μᾶς ὑποδέχθηκε καὶ φιλοξένησε ἐνδεδυμένη τὴν φορὰ αὐτὴ καὶ στολισμένη μὲ τὸ χειμερινὸ φόρεμά της καὶ μὲ θερμοκρασίες πολὺ χαμηλές. **Τὸ** λευκὸ τοῦ χιονισμένου πεδίου, τὸ σκούρο πράσινο, τὸ κίτρινο τῶν φύλλων καὶ οἱ



παγωμένες λίμνες, κάτω ἀπὸ ἕναν κλειστὸ οὐρανὸ καὶ οἱ ὀλιγόωρες ἡμέρες, ἓνα σύνολο ξένο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ἰδίως τῶν ἀστικῶν κέντρων, ἐφωτίζοντο πολὺ ἰσχυρὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὸ ἐγκάρδιο μεϊδιάμα καὶ τὴν θυσιαστικὴ φιλοξενία τῶν Ἀδελφῶν μας...



**Ἐ**λάβαμε τὴν εὐλογία τοῦ βαρέως ἀσθενοῦντος ἀπὸ ἐτῶν καὶ κλινήρους Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννου, ἄγοντος τὸ 87 ἔτος τῆς ἡλικίας του. • συλλειτουργήσαμε μὲ τὸ Ἱερατεῖο τῆς Ἐπισκοπῆς (δύο Πρεσβύτεροι, ἓνας Διάκονος) στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἐπισκοπεῖου (Κυριακὴ, 23 Α', Τελώνου καὶ Φαρισαίου) καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Φιλοθέης (Παρασκευή, 21 Α'). • τελέσαμε «Τρισάγια» σὲ ὀρθόδοξους πιστοὺς μας στὸ μεγάλο Κοιμητήριο τῆς Στοκχόλμης. • πραγματοποιήσαμε μία πολὺ οἰκοδομητικὴ καὶ κατηχητικὴ Ἑνοριακὴ Σύναξι στὸ Ἐπισκοπεῖο (Κυριακὴ βράδυ, 23 Α'), μὲ κεντρικὸ θέμα τὸ **φαρισαϊκὸ ἦθος** καὶ τὴν **εὐσπλαχνία**, τὸ ὁποῖο διευρύνθηκε –μὲ τὴν συμβολὴ τῶν Θεολόγων Πρεσβυτέρων μας π. Ἀνδρέου καὶ π. Γεωργίου– σὲ βαθύτατα θέματα **συγκρίσεως** Ἀνατολικοῦ-Πατερικοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ Δυτικοῦ-Λουθηρανικοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ





σὲ πολλὰς πτυχές, μὲ ἰδιαίτερη καὶ ἐπίμονη ἀναφορὰ στὸν **Χριστοκεντρικὸ Μυστικισμὸ τῆς Ὁρθοδοξίας**, βάσει ἀποριῶν προσηλύτων πιστῶν μας, ἀλλὰ καὶ συμπαρόντων καλοπροαιρέτων Λουθηρανῶν • τέλος, συνεζητήθησαν διάφορα σοβαρὰ ζητήματα τῆς Ἐπισκοπῆς καὶ ἐδρομολογήθησαν δράσεις πρὸς λύσιν αὐτῶν.



**Ἡ** ἐν Χριστῷ χαρὰ τῶν Ἀδελφῶν μας ἦταν διάχυτος καὶ ἡ φιλόνητος διάθεσις αὐτῶν ἐξεδηλώθη γιὰ πολλοστὴ φορὰ μὲ τὴν ἀθύρμητη καὶ πρόθυμη «λογία» τους (συνεισφορά - βλ. Α΄ Κορινθ. ιζ΄ 1-4) γιὰ τοὺς στενάζοντες ἐν Ἑλλάδι πτωχοὺς,

λόγῳ τῆς πολυετοῦς κρίσεως.

\* \* \*

**Τὸ βράδυ** τῆς Δευτέρας (24 Α΄), ἐπιστρέψαμε στὴν εὐλογημένη Πατρίδα μας, μέσῳ Μονάχου.

**Ἡ Ἐγγυήτρια καὶ Πανύμνητος Θεοτόκος** μᾶς ἐσκέπασε καὶ ἐνίσχυσε στὴν νέα ποιμαντική μας αὐτὴ **Ἐπίσκεψη**, ὅπως πάντοτε, καὶ ἐθέριμανε τὶς καρδιὰς Ἑλλήνων καὶ Σουηδῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων μὲ τὴν θεομητορική Της Χάρι.

**Τῷ Θεῷ** πρέπει δόξα καὶ εὐχαριστία, διὰ τῆς Ὑπερευλογημένης Μητρὸς τοῦ Κυρίου μας...



24.1/6.2.2017

† Μνήμη τῶν Ὁσίων Ἐένης Ῥωμαίας  
καὶ Ἐένης Ῥωσίδος

† ὁ Ὁ. κ' Φ. Κ.