

Ὁρθοδοξία

«Τίς κοινωνία φωτι



πρὸς σκότος;»

καὶ Αἵρεσις

Ἡ σύγχρονος αἰρετικὴ Ἐσχατολογία *

Δ. Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου,
Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ.Π.Θ.

Ἡ αἵρεση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» δὲν ἔχει προηγούμενο στὴν παγκόσμια ἱστορία γιὰ τὸ εὖρος καὶ τὸ πλῆθος τῶν παραδόξων καὶ ἀντιγραφικῶν ἐσχατολογικῶν κακοδοξιῶν της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ψευδοπροφητειῶν της σχετικὰ μὲ τὸ τέλος τοῦ κόσμου.



Βασικοὶ ἄξονες τῆς αἰρετικῆς ἐσχατολογίας τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» εἶναι οἱ κάτωθι:

α. Ταύτιση τῆς Β' Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

β. Ἡ Β' Παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἐγίνε ἀοράτως στοὺς οὐρανοὺς τὸ 1914. Τὸ ἴδιο ἔτος ἀοράτως ἐγκαθιδρύθηκε στοὺς οὐρανοὺς καὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

γ. Ἀντιστρέφουν τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἰσχυρισμοὶ τους. **Τὰ** γεγονότα ποὺ λ.χ. ἀναφέρονται στὸ κδ' κεφ. τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου δὲν θὰ προηγηθοῦν τῆς Β' Παρουσίας κατὰ τὴν «Ἐταιρεία Σκοπιά», ἀλλὰ θὰ λάβουν χώρα μετὰ ἀπὸ αὐτήν. **Ὁ** ἰσχυρισμὸς αὐτὸς σχετίζεται μὲ μία ἄλλη κακοδόξη θέση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά», ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν ζωὴ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», ποὺ ζοῦσαν ἤδη τὸ 1914, ὅταν ἐγίνε ἀοράτως κατ' αὐτοὺς ἡ Β' Παρουσία. **Τὰ** τραγελαφικὰ ἀδιέξοδα ἐν προκειμένῳ εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐμφανῆ.





δ. Ὁ πόλεμος τοῦ Ἄρμαγεδώνα ἀποτελεῖ θεμελιῶδες στοιχείο τοῦ ἐσχατολογικοῦ τους οἰκοδομήματος καὶ ταυτόχρονα καὶ μηχανισμό φόβου. Τὸν ἐν λόγῳ πόλεμο ἡ «Ἐταιρεία Σκοπία» τὸν ἐκλαμβάνει κατὰ γράμμα, τὸν ξεχωρίζει ἀπὸ τὴν Β΄ Παρουσία καὶ τὸν συσχετίζει μὲ τὸ τέλος τοῦ κόσμου.

ε. Σχετικὰ μὲ τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» διατύπωσαν πολλές ψευδοπροφητείες, ποὺ φυσικὰ διαψεύστηκαν. Ὡς χρονολογίες εἶχαν καθορίσει τὰ ἔτη: 1872, 1925, 1972, 1975.

ς. Ἡ ἐπίγεια Βασιλεία τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» πάνω στὴν γῆ. Αὐτὴ τὴν περίοδο, ὁ λεγόμενος «πολὺς ὄχλος», δηλαδὴ οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» ποὺ ὑπηρετήσαν μὲ συνέπεια τὴν «Ἐταιρεία Σκοπία» καὶ ἀπέκτησαν «ἐπίγεια ἐλπίδα», θὰ ζοῦν σὲ παραδείσια κατάσταση, θὰ παντρεύονται, θὰ κτίζουν σπίτια, θὰ συμμετέχουν σὲ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, θὰ ἀγοράζουν τροφὲς σὲ μικρὴ τιμὴ, δὲν θὰ ὑπάρχει ἀνεργία, ἀρρώστια καὶ θὰ πληρώνουν «μικρὸν καὶ λογικὸν φόρον». Ὅλα τὰ παραπάνω ἀναφέρονται σὲ ἔντυπα τῆς «Ἐταιρείας».



ζ. Τὸ «μικρὸ ποίμνιο», μὲ τὴν «οὐράνια ἐλπίδα», ποὺ κατὰ τὴν ὁρολογία τῆς αἵρεσης εἶναι οἱ 144.000, θὰ εἶναι συγκυβερνήτες καὶ θὰ βοηθοῦν τὸν Χριστὸ στὴν ἐπίγεια διακυβέρνηση τοῦ «πολὺ ὄχλου», τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» ποὺ ὑπηρετήσαν τὴν «Ἐταιρεία Σκοπία».

η. Ἡ τελικὴ κρίση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» θὰ γίνῃ σύμφωνα μὲ τὴν «Ἐταιρεία»

μὲ βάση τὴν διαγωγή καὶ τὴν πιστότητα ποὺ θὰ ἐπιδείξουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίγειας χιλιετοῦς Βασιλείας. **“**Ὅσοι «Μάρτυρες» ἐκτραποῦν ἀπὸ τὰ θεσπίσματα τοῦ Ἰεχωβά κατὰ τὴν διάρκεια τῆς χιλιετοῦς Βασιλείας, στὸ τέλος τῆς θὰ ἐκμηδενιστοῦν καὶ αὐτοὶ ὄντολογικά. **Γ**ιὰ τοὺς ὑπολοίπους «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», ἀναμένουμε μέχρι σήμερα τὶς θέσεις τῆς «Ἐταιρείας» γιὰ τὸ τί θὰ γίνουν!



(*) Ἐφημ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. 2057/13.2.2015, σελ. 3. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.