



Ὁ τρόπος γιὰ νὰ ζήσουμε μαζί

Ὁ ἕνας βοηθεῖ τὸν ἄλλο καὶ ὅλοι μαζί
βαστάζουμε τὸν σταυρὸ μας



**«Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε,
καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε
τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 5' 2).**



Ἄς ὑπομένετε μὲ πραότητα καὶ ὑπομονὴ
ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου τὰ ἐλαττώματα
καὶ τὶς ἐλλείψεις,
ἂν καὶ εἶναι φορτικά καὶ ἐνοχλητικά,
καὶ ἔτσι νὰ ἐκπληρώσατε πλήρως
τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ,
ὁ Ὅποιος διδάσκει τὴν Ἀγάπην.

Ἐκκλησία Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς



Ἱερὸ Προσκύνημα

Στὸ «Κ.Α.Α.Π.» Βούλας:
«Κέντρο Ἀποθεραπείας καὶ
Ἀποκατάστασης Παιδῶν»
(πρώην : «Π.Ι.Κ.Π.Α.»).

Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

18/31η Δεκεμβρίου 2016

Ε΄ Σάββατον Νηστείας τῶν Χριστουγέννων
† Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ



**Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι γιὰ ἐκείνους,
οἱ ὅποιοι θὰ γίνουν σὰν τὰ παιδιά**

«Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδιά, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν. Καὶ ὅς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἐν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, Ἐμὲ δέχεται.»

Τότε προσεκάλεσε ὁ Ἰησοῦς ἓνα παιδί καὶ τὸ ἔστησε στὸ μέσον αὐτῶν καὶ εἶπε: «Ἀληθινὰ σὰς λέγω, ἐὰν δὲν ἀλλάξετε φρόνημα καὶ δὲν γίνεστε ταπεινοὶ καὶ ἄκακοι σὰν τὰ παιδιά, δὲν θὰ εἰσέλθετε στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ὅποιος λοιπὸν θὰ γίνῃ ταπεινὸς σὰν αὐτὸ τὸ παιδί, αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Καὶ ὁποιος θὰ τιμῆσῃ ἓνα τέτοιο παιδί γιὰ τὸ ὄνομά μου, Ἐμένα τιμᾷ.»

(Ματθ. ιη΄ 2 - 5)

† Ὁ κ' Φ. Κ.