



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Πότε δέ Σε εἶδομεν... ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρὸς Σε;» (Ματθ. κε' 39)

Ἵογδοο Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Βόλου

† Γ' Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων,
4η Δεκεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὸ Σάββατο, 4.12.2016 ἐκ. ἡμ., Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Γ' Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, μὲ τὴν εὐλογία καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε τὸ Ἵογδοο Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις σὲ 135 Κρατουμένους Ἀδελφούς μας, στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας.



Τὰ εἶδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὅποια μοιράσθηκαν, εἶχαν συσκευάσει ἐθελόντριες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος», ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ὀργάνωσι τοῦ Προσκυνηματος.

* * *

Οἱ Προσκυνητὲς ἦσαν σαράντα (40) καὶ ἡ μετάβασις ἔγινε μὲ λεωφορεῖο.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδίου, περίπου τρεῖς ὥρες, ἔγινε ἡ καθιερωμένη Ἀκολουθία, συμπεριλαμβάνουσα τμήματα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ Ὁρθρου,



τὴν Παράκλησι τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου καὶ εἰδικὴ Εὐχὴ γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας.

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνέχισε τὴν «ξενάγησι» τῶν Προσκυνητῶν στοὺς περιφήμους Μύθους τοῦ Αἰσώπου καὶ τὰ ἐπιμύθιά τους, μέσῳ τῶν ὁποίων ἀναδεικνύεται ἡ πνευματικὴ δύναμις τῶν Μύθων καὶ τὸ διαχρονικὸ μῆνυμά τους.



Ἐπίσης, ὁ Μητροπολίτης μας προσέφερε στοὺς Προσκυνητὲς τὴν Παράκλησι τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου († 7.9.1955 ἐκ. ἡμ.), ὡς καὶ ἓνα **Ἀναμνηστικὸ** μὲ Κείμενα γιὰ τὴν σχέσι Ποιμνίου καὶ Ἐπισκόπου, βάσει τῆς Ὁρθοδόξου Διδασκαλίας.



* * *

Περί τὶς 10:30', οἱ Προσκυνητὲς ἐφθασαν στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς, μεταξὺ Ἄλμυροῦ καὶ Νέας Ἀγχιάλου, τοῦ Νομοῦ Μαγνησίας, ὅπου συνήντησαν τὴν Διευθύντρια καὶ τοὺς Κοινωνικοὺς Λειτουργοὺς, οἱ ὁποῖοι ἐπεφύλαξαν στοὺς Προσκυνητὲς μίᾳ ἐγκάρδια ὑποδοχὴ καὶ ἐν συν-εχειᾷ ὠδήγησαν αὐτοὺς σὲ δύο αὐλειοὺς χώρους.



Ἐκεῖ ἔγινε ἡ συνάντησις-ἐπικοινωνία Κρατουμένων καὶ Προσκυνητῶν, μέσα σὲ μία ἐγκάρδια καὶ συγκινητικὴ ἀτμόσφαιρα.

Ὁ π. Σωτήριος, ὁ συν-Διάκονος τοῦ Ποιμένος μας, ἀπευθύνεται στοὺς Ἀδελφούς μας γιὰ νὰ τοὺς συστήσῃ τὴν ὁμάδα τῶν ἐπισκεπτῶν... Ἐπειτα, ὁ Σεβασμιώτατος τοὺς ἀπευθύνει λόγον ἀγάπης καὶ ἐνθαρρύνσεως,

καὶ τοὺς ὁμιλεῖ γιὰ τὶς ἄλλες φυλακές, αὐτὲς τῶν παθῶν μας,

στὶς ὁποῖες τόσο συχνὰ ἐμεῖς οἱ «ἐλεύθεροι πολῖτες» εὐρισκόμεθα ἀλυσσοδεμένοι...

Οἱ Κρατούμενοι Ἀδελφοί μας ἀντεύχονται τὰ χρόνια πολλά, συγκινοῦνται, εὐχαριστοῦν γιὰ τὴν ἔγνοια, ὁμολογοῦν ὅτι κάνουν ἀγῶνα γιὰ νὰ εἶναι «σωματικῶς κρατούμενοι, ἀλλὰ ψυχικῶς ἐλεύθεροι»...

Στοὺς ἤχους τῆς ψαλμωδίας τῶν Μοναζουσῶν, ἀλλὰ καὶ δημοτικῶν τραγουδιῶν καὶ καλάντων, ὁ Ποιμενάρχης μας δίδει σὲ ὅλους τὸν πατρικὸ ἀσπασμὸ καὶ μοιράζει τὶς τσάντες, στὶς ὁποῖες οἱ Ἀδελφοί μας θὰ βροῦν εἶδη πρώτης ἀνάγκης...

Ἡ ἐπίσκεψις ὠλοκληρώθηκε μὲ τὸ προσκύνημα στὸν ἐντὸς τῶν Φυλακῶν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας «Ἐν Φυλακῇ Εἰμί. Ἐλθετε πρὸς Με», τὴν Ὅποίαν ὁ Σύλλογός μας εἶχε προσφέρει πρὸ ἐτῶν στὸ Κεράστημα αὐτό.

* * *

Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, ὁ Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε στὶς συνομιλίες του μὲ τοὺς Κοινωνικοὺς Λειτουργοὺς τοῦ Κεραστήματος, ἀπὸ τὶς ὁποῖες διεπίστωσε,

μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὴν τραγικὴ κατάστασι τῶν ἀποφυλακιζομένων: δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ὅπου πρῶην φυλακισμένοι ἐπιδιώκουν τὴν ἐπιστροφή τους στὸν περιορισμὸ τῆς Φυλακῆς, προκειμένου νὰ ἐπιβιώσουν... Οἱ κοινωνικὲς συνθήκες, ἡ νο-



στροπία τοῦ κόσμου, ἡ προχωρημένη ἡλικία κ. ἄ. καθιστοῦν τὴν Φυλακὴ περισσότερο φιλόξενη, ἓνα «καταφύγιο»!...



Μετὰ ἀπὸ δίωρη περίπου διαδρομῆ, οἱ Προσκυνητὲς ἔφθασαν στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος, σὲ θαυμάσια τοποθεσία στὶς πλαγιὲς τοῦ ὄρους Οἶτη, τὴν ὁποίαν ἤδη ἐστόλιζαν τὰ πρῶτα χιόνια.



Εκεῖ ἀξιώθηκαν νὰ προσκυνήσουν στὸν Νάρθηκα τοῦ ἀρχαίου καὶ ἐντυπωσιακοῦ Καθολικοῦ, τὴν θαυματουργὸ εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, τῆς Ἀρχόντισσας τῆς Ρούμελης, ὡς καὶ τὴν τιμία Κάρα τοῦ Κτήτορος, τοῦ

Ὁσίου Ἀγάθωνος.

Στὸ φιλόξενο Ἀρχονταρῖκι τῆς Μονῆς οἱ Προσκυνητὲς ζεστάθηκαν, κύκλω τοῦ κεντρικοῦ τζακιοῦ καὶ μὲ τὸ προσφερόμενο μοναστηριακὸ τσίπουρο... **Θ**ερμάνθηκαν ὁμῶς καὶ οἱ καρδιές τους μὲ τὸν λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ὁδηγοῦ αὐτῶν, ὁ ὁποῖος τοὺς ὑπενθύμισε, ὅτι οἱ Ἐπισκέψεις στὰ διάφορα Ἱδρύματα μᾶς βοηθοῦν στὴν καλλιέργεια τῆς Ἀγάπης, ὥστε σὺν τῷ χρόνῳ νὰ μᾶς δοθῇ τὸ Χάρισμα νὰ ἀγαποῦμε ὅπως ὁ Ἅγιος Απόστολος Παῦλος, δηλαδὴ «ἐν σπλάγχχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ».



* * *

Στό τελευταίο στάδιο τῆς ἐπιστροφῆς, μετὰ τὴν μελέτη καὶ ἀνάλυσι χωρίων ἐκ τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου ἐν σχέσει μὲ τὴν ἀγάπη αὐτὴν «ἐν σπλαγχνοῖς Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς μετὰ τῶν τροπαρίων εἰς τὸν Ὅσιο Σάββα τὸν Ἁγιασμένο, τὸν Ἐραστὴν τῶν ἄνω, καὶ Ἐρημοπολίτην...



Μὲ μία πλούσια συγκομιδὴ πνευματικῶν εὐλογιῶν, ἐπέστρεψε ἡ ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν στὴν Ἀθήνα, μὲ ἀνανεωμένες δυνάμεις, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία



πρὸς τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἐν ᾧ ψεὶ τῆς ἀναμενομένης μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐν ἣ Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας...

† Γ.Ι.Μ.

