



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Ἡ βίωσις τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἀλληλεγγύης

Συντονιστικὴ Σύναξις Α΄

Φυλὴ Ἀττικῆς, 30.8/12.9.2016



Μὲ τὴν εὐλογία, τὴν πατρικὴ παρουσία καὶ τὴν σοφὴ ποιμαντικὴ καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἐχθές, Δευτέρα, 30ῆ Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ., στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως μας, στὴν Δημοτικὴ Ἐνότητα Φυλῆς, ἡ πρώτη Γενικὴ Σύναξις, τῶν ὑπεύθυνων Συντονιστῶν, γιὰ τὶς ποικίλες καὶ σημαντικὰ διευρυμένες ἐφέτους Δραστηριότητες τῆς.

Στὴν πρώτη αὐτὴν, γιὰ τὰ χρονικά τῆς Μητροπόλεως, Συντονιστικὴ Σύσκεψι ὑπῆρξε ἀπόλυτη ἀπαρτία, ἀπὸ δεκαἕξι Συντονιστές, ἐνδεικτικὴ τῆς σημαντικότητός τῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἱεροῦ ζήλου ὄλων ἀνεξαιρέτως τῶν συμμετασχόντων.

Αἰσθησις Χάριτος Θεοῦ, οἰκογενειακότητος, μεγάλης εὐλογίας, ἀλλὰ καὶ εὐθύνης ἦσαν ψηλαφητὰ στὴν «ἀτμόσφαιρα» τῆς Συνάξεως, ἡ ὁποία ἐξελίχθηκε ἐξαιρετικὰ ὁμαλά καὶ ἰδιαίτερα ἀναγωγικά, μὲ τὴν σοφὴ καὶ ὠριμὴ οἰακοστροφήσι τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας.



* * *



Ὁ Σεβασμιώτατος «ἀνοιξε» δοξολογικά τὴν Σύσκεψι καὶ ἀφοῦ εὐχαρίστησε φιλοφρόνως τοὺς Συντονιστὲς γιὰ τὴν εὐαισθησία τους, ὥστε νὰ συμμετάσχουν στὴν Σύσκεψι, ὑπεγράμμισε προοιμιακῶς, ὅτι ἡ ὅλη προσπάθεια, μέσω τῶν

διαφόρων Δραστηριοτήτων, «θεωρητικῶν», ἀλλὰ καὶ «πρακτικῶν», ἀποσκοπεῖ κυρίως στὴν διάσωσι τῶν παιδιῶν καὶ τῆς νεολαίας μας, ἀπὸ τὴν «διάβρωσι» καὶ τὸν σταδιακὸ ὑποσκελισμὸ ἀπὸ τὶς ποικίλες προκλήσεις ἑνὸς περιβάλλοντος ἀθεϊστικοῦ, ἄκρως ὑλιστικοῦ καὶ κυριολεκτικὰ καταλυτικοῦ.

Προέτρεψε κατόπιν, καὶ παρεκάλεσε, γιὰ τὴν ὄχι ἐπιπόλαιη, ἀλλὰ μὲ προσευχητικὴ ἐγρήγορσι βίωσι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς, προκειμένου αὐτὴ νὰ μεταδοθῆ στὶς νέες γενιές, μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία, ὡς τρόπος ζωῆς. **Τ**ρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχη ὡς ρίζα καὶ ἀσάλευτο θεμέλιο τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὑψηλὸ ἰδανικὸ τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μας καὶ τὴν συνάντησι μας μὲ τὸν «Ἄλλον», τὸν κάθε «Ἄλλον», μὲ πρότυπο τὸν Μέγα Ἐθελοντὴ καὶ Ἀλληλέγγυο Κύριό μας. **Αὐτό**, ὅταν τεθῆ ὡς σταθερὰ προοπτικὴ, ὀδηγεῖ στὴν παγκοσμιότητα τῆς Ἀγάπης, ἡ ὁποία πρέπει νὰ μεταγγισθῆ στὰ παιδιά, ὡς ἐνδιαφέρον, ἀγωνία, ἀγκαλιὰ καὶ θυσία γιὰ ὅλον τὸν κόσμον, τοῦ ὁποῖου τὰ προβλήματα καὶ ὁ πόνος γίνεται ἰδικός μας.

Ἐτόνισε τὸ ὅτι πρόκειται γιὰ Ἐκκλησιαστικὴ Διακονία, κατὰ τὴν ὁποία ὅταν δίνουμε λαμβάνουμε καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐμφυσηθῆ ἡ βίωσις τῆς Ἀλληλεγγύης, ὄχι ὡς καθηκοντολογίας, ἀλλὰ μὲ βαθειὰ αἰσθησι συμπαθείας καὶ εὐσπλαγχνίας καὶ ἐγγύτητος, προκειμένου νὰ μὴν μεταβάλουμε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς θυσιαστικῆς Ἀγάπης σὲ «νόμους» καὶ «κανόνες» χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο, οἱ ὁποῖοι ἐμπνέουν μόνον τὸν κακῶς ἐννοούμενο «φόβο» μὲ ὅλες τὶς τραυματικὲς «παρενέργειές» του.

* * *

Ὁ λόγος δόθηκε ἐκ περιτροπῆς σὲ ὅλους τοὺς Συντονιστὲς, οἱ ὁποῖοι ἐξέ-





φρασαν εὐχαριστίες για τὴν σημαντική καὶ λίαν οἰκοδομητική καὶ ἐνισχυτική αὐτὴ Σύναξι, πρὸ τῶν θυρῶν τῆς Νέας 10ης Περιόδου, ἡ ὁποία ἀρχίζει αὐριο, Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου μὲ τὸν Ἁγιασμό στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως καὶ τὰ Ἔργαστήρια «Πανυμνήτου» καὶ «Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας».

Ἐπίσης, κατετέθησαν ἐρωτήσεις, για τὸν τρόπο διεξαγωγῆς τῶν Δραστηριοτήτων, ἀλλὰ καὶ ἀπόψεις για τὸ πῶς μέσω αὐτῶν θὰ καλλιεργηθῆ ἓνα ζεστὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐθνικὸ φρόνημα στὰ παιδιά καὶ θὰ μεταγγισθῆ σὲ αὐτὰ ἡ ζέσις για τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλὰ πατροπαράδοτα ἰδανικά μας. **Προτάθηκαν** δὲ τρόποι προσέγγισης τῶν παιδιῶν, δημιουργία «γεφυρῶν ἐπικοινωνίας» μὲ στοργή, συμπάθεια, τρυφερότητα, τὰ ὁποῖα τὰ βοηθοῦν στὴν βίωσι τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς Ἀγάπης...

Δόθηκαν δὲ καὶ οἱ τελευταῖες συμβουλές πρὸς τοὺς Συντονιστές, για ἀπέραντο σεβασμὸ στὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως τοῦ ἄλλου, ὅπως καὶ για τὴν προσωπική τους καλλιέργεια στὸ πνεῦμα τῆς Μαθητείας, μὲ τὴν κατανόησι τῆς μὴ παντογνωσίας, τὴν δήλωσι τῆς ἄγνοιας μὲ εἰλικρίνεια καὶ ταπεινῶσι, τὴν ἀνταλλαγὴ ἐμπειριῶν μεταξύ τους, ἐρωτήσεων, ἐκζήτησι συμβουλῶν κλπ.

* * *

Ἡ πολυσήμενος καὶ πολυφέλιμος Σύναξις ὠλοκληρώθηκε, μὲ τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα νὰ λάμπουν στὰ πρόσωπα, τὶς ἐγκάρδιες εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για «καλὴ κι εὐλογημένη χρονιά» καὶ τὴν ὑπόσχεσί του για ἐπανάληψί της σὲ τακτὰ διαστήματα, πρὸς ὠφέλειαν ὅλων.



**Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα, εὐχαριστία,
τιμὴ καὶ προσκύνησις, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!**

Ι.Γ.Α.

