



■ Η νόσος τῆς «ἀποξένωσης» καὶ ἡ θεραπεία τῆς

«Ἐγὼ καὶ Ξένος» «Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον»

Ο Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦλθε στὴν γῆ ὡς «φίλος» καὶ οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀντιμετώπισαν ὡς «ξένο».

«Εἰς τὰ ἴδια (τὰ πλάσματα τῆς ἀγάπης του) ἦλθε καὶ οἱ ἴδιοι οὐ παρέλαβον αὐτόν», λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης (α' 11).

Ο Χριστὸς εὐεργετοῦσε καθημερινὰ «ιώμενος τοὺς πάντας» (Πράξ. ι' 38) καὶ οἱ εὐεργετημένοι τὸν ἐσταύρωσαν ὡς κακούργον, κυριολεκτικά, δηλαδὴ ὡς ὑπεύθυνον... κακῶν ἔργων καὶ ἐγκληματίαν, μαζὶ μὲ δύο ἄλλους κακούργους (Λουκ. κγ' 32).

Καὶ ὁ Χριστὸς ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο ὡς «φίλος», δέχθηκε ἐκούσια καὶ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ ἄνθρωποι τὸν ὑποδέχθηκαν ὡς «ξένον».

Αὐτὸ ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε στὴν γῆ ὡς «φίλος», μὲ σκοπὸ νὰ μεταβάλλει τοὺς «ξένους», ὡς «φίλους».

* * *

Η Έκκλησία, συγκεντρωμένη τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ γύρω ἀπὸ τὸν λουλουδιασμένο Ἐπιτάφιο, ψάλλει τὸν ὑπέροχο ὕμνο στὸν Χριστὸ «ὡς ξένον»:

«Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα...

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον.



Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπων τοῦ θανάτου τὸ ξένον.

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδε ξενίζων τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους.

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἐβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ.

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃν ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι.

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ἡ μήτηρ ὁρῶσα νεκρωθέντα ἐβόα...»

* * *



Ἡ ἀποξένωση εἶναι ἔνα ἄλλο φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας.

Ἐνῶ ὁ Χριστὸς φέρνει κοντὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς δίνει ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ γνωρισθοῦν καὶ σχετισθοῦν μεταξύ τους, ὑπάρχουν ταῦτοχρόνως ἀντίστοιχα μέσα ποὺ τοὺς χωρίζουν καὶ τοὺς ἀποξενώνουν.

Ο «Ἄλλος», ὁ διπλανός, ὁ συγκάτοικος, ὁ συνάδελφος, ἐπαυσε νὰ εἶναι ὁ «Πλησίον», ἀλλὰ εἶναι ὁ «Ξένος».

Οἱ ἀνθρωποι εἶναι «ξένοι» μεταξύ τους, μέσα στὸ σπίτι τους, στὸ σχολεῖο τους, στὸ ἐργοστάσιό τους, στὴν πόλη τους.

Πρέπει νὰ παλαιύψουμε γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ πνευματικὸ καὶ κοινωνικὸ φαινόμενο.

Εἶναι ἔνα σύγχρονο τέχνασμα τοῦ διαβόλου νὰ διαιρέσει τὶς οἰκογένειες, τὶς κοινωνίες, τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.

Λογαριάζει ὅμως «χωρὶς τὸν “Ξενοδόχο”», τὸν Χριστό, ὁ Όποιος ἐργάζεται «ἵνα ἐνώσῃ τοὺς μακρὰν καὶ τοὺς ἐγγὺς» καὶ γιὰ νὰ «ἐνώσει τοὺς δύο ἐν ἑαυτῷ εἰς ἔνα καινὸν ἀνθρώπον ποιῶν εἰρήνην» (Ἐφεσ. β' 15-17).

□

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

25.7.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Κοίμησις Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἀννης