



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρὸς με...» (Ματθ. κε' 36)

Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

26ῆ Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὸ Σάββατο, 26.6.2016 ἐκ. ἡμ., Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Δαβὶδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκη, καὶ πρῶτο Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μὲ τὴν εὐλογία καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε τὸ δέκατο Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου.



Καὶ πάλι, οἱ φιλόθεοι Διακονητὲς καὶ Διακονήτριες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» εἶχαν φροντίσει μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια γιὰ τὴν ὀργάνωσι καὶ τὶς ἐτοιμασίες γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι αὐτὴ στοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας, περίπου 55 τὸν ἀριθμὸ.

* * *

Ὁ χρόνος τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς ἐπιστροφῆς μας ἀξιοποιήθηκε ἐν Χριστῷ μὲ τὴν καθιερωμένη Ὁρθρινὴ Ἀκολουθία, τὴν Παράκλησι τοῦ Ἁγίου Φιλάρετου, τὴν μελέτη ἐνὸς Κειμένου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, καταπληκτικῆς ἐπικαιρότητος (πρόσφυγες, ἄστεγοι,



άνεργοι, άσιτοι...), και τριών εκ των Μύθων του Αισώπου, οι οποίοι έχουν γίνει προσφιλές έντρούφημα στους Προσκυνητές των Φυλακών. Κατά τὸ σήνηθες ἐπίσης, ἐψάλη κατὰ τήν ἐπιστροφή ὁ Ἀναστάσιμος Ἐσπερινός, ἐν συνδυασμῶ με τήν Μνήμην Πάντων τῶν Ἀγίων Νεομαρτύρων, και διαβάσθηκε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο.

* * *



Μετὰ τήν ὑποδοχή τῶν Ἐπισκεπτῶν ὑπὸ τοῦ εὐγενοῦς Διοικητοῦ τῶν Φυλακῶν και τῶν συμπαθεστάτων Συνεργατῶν του, ὡς και μία σύντομη ἐνημέρωσι γιά τήν τωρινή κατάσταση, ἡ Ὁμάδα

τῶν Προσκυνητῶν προχώρησε στήν ἐσωτερική αὐλή τοῦ Καταστήματος.

Γιά πρώτη φορά δοκιμάσαμε τήν ἐμπειρία μιᾶς ἀπόπειρας ἀντιπερισπασμοῦ: μόλις εὐρεθήκαμε στόν χῶρο τῆς συναντήσεως με τοὺς Κρατουμένους νέους (18-25 ἐτῶν), ἀκούσθηκε στήν διαπασῶν τὸ γνωστὸ κάλεσμα σὲ προσευχή τῶν Μουσουλμάνων και ἔπειτα διάφορα τραγούδια... Ἦταν τὸ καλωσόρισμα τοῦ πρώτου προσφάτως ἀφιχθέντος στήν φυλακή Τζιχαντιστοῦ... Ψύχραιμος και εὐγενής ὁ Διοικητής προθυμοποιήθηκε νὰ τὸν παρακαλέση νὰ μειώση τήν ἔντασι... Καὶ πράγματι, ἡ ἔντασις τοῦ ἤχου μειώθηκε και μετὰ ὀλίγη ὥρα ἔσβησε τελείως...

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, γαλήνιος, ἀφοῦ ἀπηύθυνε ἓνα σύντομο χαιρετισμὸ συμπαραστάσεως και ἐνθαρρύνσεως στοὺς Ἀδελφούς μας, τοὺς προσέφερε τὸν Ἀσπασμὸ τῆς ἐν Χριστῶ πατρικῆς ἀγάπης, ὡς και μία τσάντα με εἶδη πρώτης ἀνάγκης, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ π. Σωτηρίου και τῶν ἄλλων Πατέρων, στοὺς ἤχους τῶν καθιερωμένων ψαλμωδιῶν τῆς Χορωδίας εὐλαβῶν Μοναζουσῶν.



Κάποια στιγμή, ὁ νέος Τζιχαν-

τιστής (18-19 ἐτῶν!), προσῆλθε καὶ αὐτός, χωρὶς νὰ δηλώσῃ τὴν ταυτότητά του, καὶ δέχθηκε τὸν ἀσπασμὸ καὶ τὸ δωράκι του...

Ἐπ' ἐλπίδι... «Κάθε σπαρμένη ἀγάπη ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἀνθίση».

* * *

Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, εἶχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος, καὶ νὰ ἀποθέσουμε στὴν μητρικὴ Προμήθειά Της ποικίλα αἰτήματα.



Κληρώθηκε ἐπίσης μία θαυμάσια Εἰκόνα τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, τὴν ὁποίαν διέθεσε ἡ πολυσέβαστη Γερόντισσα Εὐπραξία ὑπὲρ τῶν Πτωχῶν

Ἀδελφῶν μας.

Καὶ πάλι καὶ πολλάκις δόξα καὶ εὐχαριστία στὸν Κύριό μας, ὁ Ὅποιος μᾶς ἀξίωσε γιὰ πολλοστὴ φορὰ νὰ Τὸν ἐπισκεφθοῦμε στὸ Πρόσωπο τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, καὶ νὰ βιώσουμε τὴν εὐλογία τῆς συμμετοχῆς μας στὸν Ὁρθόδοξο Συλλογικὸ Ἐθελοντισμό.

† Γ.Ι.Μ.

