



Προοίμιον στήν Ἐκδήλωσι
«Οἱ Διωγμοὶ τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν (1924-1928)»
Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Φυλὴ Ἀττικῆς, 21η Μαρτίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Εἰσαγωγή

Α'. Στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐβδόμης Ἀγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέρεται, ὅτι οἱ διώκτες ἀρχιερεῖς καθαιροῦνται καὶ εἶναι **ἀνάξιτοι Ἐπισκοπῆς**: «Ὁ ἀγιώτατος Πατριάρχης Ταράσιος εἶπεν· εἰ ἐπήνεγκεν (ἐπέφερεν) ἐπίσκοπος οἰασδήποτε πληγὰς καὶ βασάνους ἀνδράσι φοβουμένοις τὸν Κύριον, τοῖς τότε διωκομένοις, οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκοπῆς. Ἡ Ἁγία Σύνοδος εἶπεν· οὐκ ἔστιν ἄξιος»¹.



Ὁ δὲ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐρμηνεύων τὸν Θ' Ἱερὸν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν σχέσει μὲ τὸν ΚΖ' Ἀποστολικὸν Ἱερὸν Κανόνα, λέγει «νὰ καθαιρῆται ὅστις (ιερωμένος) κτυπήσῃ τινά, εἴτε μὲ τὸ χέρι του, εἴτε ἄλλους βάλῃ»².

Ἄραγε, τί θὰ ἔλεγαν σήμερα οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅταν οἱ ιερωμένοι ἔφθασαν καὶ **μέχρι φόνων**; Καὶ μάλιστα **φόνων εὐσεβῶν**, ἀγωνιζομένων γιὰ τὴν τήρησι τῶν Ἱερῶν Παραδόσεων;

Οἱ ιερωμένοι αὐτοί, καὶ μάλιστα Ἀρχιερεῖς, ἦσαν ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι τὸ ἔτος 1924 ἀπεδέχθησαν τὴν *Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία* καὶ ἐδῶξαν μὲ τὸν πλέον βάνουσον τρόπον τοὺς Γνησίους Ὁρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὅποιοι παρέμειναν πιστοὶ στήν *Πατροπαράδοτη Ἡμερολογιακὴ-Εορτολογιακὴ Τάξι*, συνοδικῶς κατωχυρωμένην.

Ἐφέτος συμπληρώνονται ἐνενήντα δύο (92) ἔτη ἀπὸ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ *Ἡμερολογίου-Εορτολογίου*: ἡ **Β' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 10/23η**

1. Βλ. ΣΜΠΣ, τ. Β', σελ. 758α (Μ. 12, 1115).

2. Βλ. Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 354, Ζ' ἔκδοσις, «ΑΣΤΗΡ», Ἀθήνα 1970.

Μαρτίου 1924, ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς *Καινοτομίας*, ἡ ὁποία προκάλεσε τὴν διαίρεσι τῶν Ὁρθοδόξων.

Καὶ μόνον οἱ ἀπηνεῖς καὶ ἀντι-χριστιανικοὶ Διωγμοὶ κατὰ τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων θὰ ἦσαν ἀρκετοί, προκειμένου νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι ἡ *Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία* τοῦ 1924 δὲν ἦταν σύμφωνος πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἐπίσης, τὸ ὅτι ἐμπλουτίσθηκε τὸ Ὁρθόδοξο **Μα**ρτυρολόγιο μὲ χρυσῆς σελίδες τῶν Νεομαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν ὑπὲρ τῆς Πατρῶας Παραδόσεως, μᾶς ἐνισχύει τὴν πεποίθησι, ὅτι πράγματι βαδίζουμε τὴν Ὁδὸ τῆς Ἀληθείας, τὴν Ὁδὸ τῶν Ἀποστόλων, τὴν Ὁδὸ τῶν Πατέρων, τὴν Ὁδὸ τῶν Συνόδων.

Στὴν προοπτικὴ αὐτῆ, μὲ ιδιαίτερη χαρὰ καλωσορίζουμε τὸν ἀγαπητὸ ἐν Χριστῷ καὶ ζηλωτὴ κατὰ Θεὸν κύριον Νικόλαον Μάννην, Ἐκπαιδευτικόν, Ἐρευνητὴν καὶ Συγγραφεὰ ἀρκετῶν διαφωτιστικῶν πονημάτων, σχετικῶν μὲ τὴν ὀδυνηρὰ ὑπόθεσι τῆς *Καινοτομίας τοῦ 1924*.

Τοῦ ὀφείλουμε εὐκρινῆ εὐγνωμοσύνη καὶ τοῦ εὐχόμεθα νὰ συνεχίσῃ τὴν ἐρευνητικὴ καὶ Ὁμολογιακὴ προσπάθειά του καὶ νὰ προβάλλῃ τὴν Γνήσια Ὁρθοδοξία διὰ μέσου τοῦ Ἱστολογίου του «Τὸ Κρυφὸ Σχολεῖο».

Παρακαλοῦμε τὸν κύριον Νικόλαο Μάννη νὰ προσέλθῃ στὸ Βῆμα.

* * *

Β'. Ἐκφράζουμε τὶς θερμῆς μας εὐχαριστίες στὴν Χορωδία μας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», καὶ ιδιαίτερα στὸν Ὁσιολογιώτατο Χοράρχη αὐτῆς, τὸν σεβαστὸ μας πατέρα Διονύσιο Ἀγιοκυπριανίτη, καὶ εὐχόμεθα νὰ συνεχίσῃ ἐπὶ ἔτη μακρὰ τὴν Γνήσια Μαρτυρία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Παραδόσεώς μας.

Ἐν συνεχείᾳ, παρακαλοῦμε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κύριο Κυπριανὸ νὰ προσέλθῃ στὸ Βῆμα, προκειμένου νὰ θέσῃ τὴν κατακλειδα στὴν τόσο σημαντικὴ ἀποψινὴ μας **Ἐκ**δήλωσι.

