

Ὁρθόδοξος Συλλογικός Ἐθελοντισμὸς

Βασικὲς Θέσεις

«Οὐκ ἤλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν (ζωὴν) μου λύτρον ἀντὶ πολλῶν»



- α.** Ὁ πρῶτος καὶ ἀυθεντικός **Ἐθελοντής** ὑπήρξε ὁ Κύριος καὶ Θεὸς μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὅποιος ἀποτελεῖ τὸ ἀπαράμιλλο καὶ αἰώνιο πρότυπο **Ἐθελοντισμοῦ**.
- β.** Ὁ **Ἐθελοντισμὸς** τῶν Χριστιανῶν δίνει ζωὴν στὴν Κοινωνία τῶν Πολιτῶν.
- γ.** Ἡ προσφορά τῶν **Ἐθελοντῶν** εἶναι ἀμισθὴ καὶ ἀνιδιοτελεῆς καὶ ἐνισχύει τὴν Κοινωνικὴ Ἀλληλεγγύη.
- δ.** Ὁ **Ἐθελοντισμὸς** εἶναι πάντα θέμα ἐπιλογῆς, χάριν τῆς θυσιαστικῆς Ἀγάπης τοῦ Ἀδελφοῦ καὶ τῆς ἐν Χριστῷ Πτωχείας.
- ε.** Ὁ **Ἐθελοντισμὸς** προάγει τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, χωρὶς διακρίσεις καὶ πέρα ἀπὸ κάθε «σύνορο».
- στ.** Ὁ **Ἐθελοντισμὸς** σέβεται τὰ Δικαιώματα, τὴν Ἀξιοπρέπεια, τὴν Ἐλευθερία καὶ τὸν Πολιτισμὸ ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
- ζ.** Ὁ **Ἐθελοντισμὸς** εἶναι ὁ γνήσιος Εὐαγγελικὸς Τρόπος Ζωῆς, μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοὶ συμμετέχουν ὑπεύθυνα στὶς δραστηριότητες τῆς κοινωνίας τους καὶ προάγουν τὸ Ὅραμα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν ἐπὶ τῆς Γῆς.
- η.** Ὁ **Ἐθελοντισμὸς** εἶναι ὁ μόνος τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ μποροῦν νὰ ἐκφράσουν θυσιαστικὰ καὶ μὲ ἀνιδιοτέλεια ἀνθρώπινες, περιβαλλοντικές καὶ κοινωνικὲς εὐαισθησίες.

Ὁ Ὁρθόδοξος Συλλογικός Ἐθελοντισμὸς


διακρίνεται γιὰ τὴν Εὐσπλαγχνὴ Εὐγένειά του καὶ δὲν λησμονεῖ ποτὲ τὶς θεϊκὲς προτροπές: «Γίνεσθε Οἰκτίρμονες»,
«Ἐλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν».

Ὁ Ὁρθόδοξος Συλλογικός Ἐθελοντισμὸς

πιστεύει, ὅτι «κάθε σπαρμένη ἀγάπη,
ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἀνθίσει».



ΕΝΘΥΜΙΟΝ



«ΕΑΝ ΕΜΟΙ
ΔΙΑΚΟΝῆ ΤΙΣ,
ΕΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΩ,
ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΜΙ ΕΓΩ,
ΕΚΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Ο ΕΜΟΣ ΕΣΤΑΙ· ΚΑΙ ΕΑΝ
ΤΙΣ ΕΜΟΙ ΔΙΑΚΟΝῆ,
ΤΙΜῆΣΕΙ ΑΥΤΟΝ
Ο ΠΑΤΗΡ.»

1^ο 12: 26

Μεγάλη Συνεστίασις Εὐγνωμοσύνης

Ἐκδήλωσις, πρὸς τιμὴν τῶν Ἐθελοντῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς,
οἱ Ὅποιοι διακονοῦν μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη
καὶ αὐταπάρνησι στὸ ποικίλο Ἐκκλησιαστικό,
Φιλανθρωπικὸ καὶ Πολιτισμικὸ Ἔργο Τῆς.

Τρίτη, 9η Μαρτίου 2016 ἐκ. ἡμ.
† Ἀγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων