



# Ἱερά Ἐπισκοπή Στοκχόλμης Σουηδίας

■ Μία πρόγευσις τῆς ἀνοίξεως στοῦ σκότος τοῦ χειμῶνος

## Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας εἰς τὸ Βίλμπεργια Σουηδίας

**Τὸ Σάββατο**, 21.2.2016 ἐκ. ἡμ., μὲ τὴν εὐχή τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱεράς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐπανηγύρισε τὸ Ἱερό Ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, εἰς τὸ Βίλμπεργια τῆς Σουηδίας.

Ὁ ἑορτασμός μετεφέρθη κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέραν, προκειμένου νὰ δυνηθοῦν οἱ πιστοὶ ἐκ Στοκχόλμης καὶ Οὐψάλης νὰ τιμήσουν τὴν ἔνδοξον Ὁσιομάρτυρα Φιλοθέη, τῆς ὁποίας ὁ βίος καὶ τὸ Μήνυμα εἶναι τόσο ἐπίκαιρα κατὰ τὴν δυσχερῆ ἐποχὴ μας.

Ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Ἀδελφὴ Λυδία ἔψαλαν τὸν Ὁρθρο –τμήματα ἐκ τοῦ ὁποίου εἶχαν μεταφρασθῆ γιὰ πρώτη φορὰ στὰ Σουηδικὰ– καὶ τὴν Θεία Λειτουργία στὰ Ἑλληνικὰ καὶ Σουηδικὰ, τὴν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας μὲ τὸν Ἱερολ. Διάκονο Θεοχάρη.

Στὴν Ὁμιλία του, ὁ π. Ἀνδρέας ἀναφέρθη μὲ συγκίνησι στὸν Βίο τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης καὶ στὴν μοναχικὴ καθιέρωσι τῆς Κητορίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, ἀειμνήστου Γεροντίσεως Φιλοθέης († 2012), ἡ ὁποία μὲ συνέπεια ἐτελοῦσε τίς καθημερινὲς ἱερὲς Ἀκολουθίαις ἐκφώνως, ἂν





καὶ ἀσκήτευσεν μόνη τῆς.

**Σ**τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ πιστοὶ προσεκύνησαν τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Φιλοθέης (δῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης), καὶ ἐπραγματοποιήθη ἡ καθιερωμένη Λιτανεΐα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας καὶ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας πέριξ τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ἕως τοῦ Μνήματος τῆς Γεροντίσσης Φιλοθέης, ὅπου ἐψάλη Τρισάγιον.

**Κ**ατὰ τὴν διάρκειαν τῆς λιτῆς Τράπεζας ἀγάπης, ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ ἀνέγνωσε τὸν Βίον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπηύθυνε εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς Προσκυνητῆς, γιὰ τὴν συνεχῆ συμπαράστασί τους στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον.

**Π**ράγματι, ἦταν πολὺ συγκινητικὸ νὰ βλέπη κανεὶς παρόντες πιστοὺς, οἱ ὅποιοι ἐστάθησαν φίλοι τοῦ Ἡσυχαστηρίου ἀπὸ τῆς ἰδρύσεώς του (περὶ τὸ 1987), ὅπως ἐπίσης καὶ νέους φίλους, οἱ ὅποιοι εἶχαν ἔλθει γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Ἡσυχαστήριον.



**Μ**εταξὺ τῶν τελευταίων, ἓνα ζευγος Λουθηρανῶν, οἱ ὁποῖοι προσειλκύνθησαν στὴν Ὁρθοδοξία μέσω τῶν Μαθημάτων Ἀγιογραφίας, τὰ ὁποῖα παραδίδονται στὸ Ἐπισκοπεῖο μας, στὴν Στοκχόλμη.

**Εἶ**ναι πράγματι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἡ πρώτη Εἰκόνα, τὴν ὁποῖαν ἀγιογράφησε ὁ σύζυγος, ἦταν ἐκείνη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, παρ' ὅτι δὲν ἐγνώριζε τίποτε περὶ Αὐτῆς! **Ἐ**φ' ὅσον τὸ ζευγος πρόκειται νὰ ἐγκατασταθῆ πλησίον τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ἐζήτησαν ἀπὸ τὴν Γερόντισσα Μαγδαληνὴ νὰ τοὺς παρέχῃ Μαθήματα Ἀγιογραφίας, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Κυπριανὸς ἔδωσε τὴν εὐλογία του.

**Μ**ετὰ τὸ γεῦμα, οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν στὸ Παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, καὶ νὰ ἰδοῦν τὶς ἀγιογραφίες, ἔργο τῶν Ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖες πρόκειται νὰ ἀγιογραφήσουν κυρίως Ἁγίους τῆς Σκανδιναβίας.

**Τ**έλος, οἱ Ἀδελφές διένειμαν στοὺς πιστοὺς ὡς εὐλογία Εἰκονίτσες, τὶς ὁποῖες ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κυπριανὸς εἶχε φέρει στὸ Ἡσυχαστήριον κατὰ τὴν τελευταία του ἐπίσκεψι, τὸν παρελθόντα Ἰανουάριον.

**Ἦ**ταν αἰσθητὴ κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέρα ἡ εὐλογία καὶ παρουσία τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης, ἡ Ὅποια συνεχίζει νὰ σκορπίζει χαρὰ, φῶς καὶ ἐλπίδα –ὅπως καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπειγείου βίου της στὴν Ἀθήνα– στὴν σημερινὴ ἐκκοσμικευμένη καὶ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀθεϊστικὴ Σουηδία: μία πρόγευσις τῆς ἀνοιξέως στὸ σκότος τοῦ χειμῶνος.

*Γ. Η. Ἁγίας Φιλοθέης*

