



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἱερά Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

**Πρωτοχρονιά**  
**μὲ τὸν Πρῶτο καὶ Μεγάλο «Ἄστεγο»**  
**καὶ τοὺς Φίλους - Ἀδελφούς Του**

**Τετάρτη Ἐπίσκεψις καὶ Γεῦμα Ἀγάπης**  
**μὲ τοὺς Ἀστέγους Ἀδελφούς μας**  
**στὸν Ξενῶνα «Ἀνακούφιση» τοῦ Πειραιῶς**

**Τετάρτη, 1η Ἰανουαρίου 2015 ἐκ. ἡμ.**

**Συνδιοργάνωσις:**

**Σύλλογοι: «Ἅγιος Κυπριανὸς»**  
**καὶ «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»**





**Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ώρωπού και Φυλής κ. Κυπριανός με ένα μέρος από την συνοδιά του στην Είσοδο του Ξενώνας.**



**Υποδοχή... Εορταστικοί χαιρετισμοί... Άσπασμοί αγάπης.**





**Παιδιά τῆς «Ἑλληνορθόδοξης Κληρονομιάς» καὶ Μοναχὲς τραγούδησαν Κάλαντα καὶ ἔψαλαν ἐπίκαιρους ἐόρτιους ὕμνους, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρωτοχρονιάτικου γεύματος.**







**Μέλη τῶν δύο Συλλόγων καὶ συνεργάτες τους  
ἐφρόντισαν τὴν ἑορταστικὴ μέν,...**



**ἀλλὰ λιτὴ τράπεζα, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ἔλλειψε  
καὶ ἡ καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα.**



**Ἡ σύντομη, ἐμπνευσμένη, ἐλπιδοφόρα καὶ ἐνισχυτικὴ προσλαλιὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, ἐντυπωσίασε καὶ ...ἀνακούφισε τόσο τοὺς παρακαθήμενους: τὴν Ἀντιδήμαρχο Πειραιῶς, εἰδικὴ γιὰ θέματα πρόνοιας τοῦ Δήμου, καὶ Πρόεδρο τοῦ ΚΟΔΕΠ, κ. Κυριακὴ (Κορῖνα) Λαουλάκου καὶ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Ξενῶνος καὶ Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Γιατροὶ τοῦ Κόσμου», κ. Νικήτα Κανάκη, ὅσο καὶ ὅλους τοὺς συνδαιτημόνας.**





**Μετὰ τὶς ἀντιφωνήσεις ἀπὸ τὴν Ἀντιδήμαρχο κα Λαουλάκου καὶ τὴν Πρόεδρο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» κα Εἰρήνη Ἀρχοντοῦλη,...**





**...Ἐνοικος τοῦ Ξενώνου ἀπεκάλυψε μὲ εἰλικρίνεια καὶ συγκίνησι,  
ὅλα ὅσα διεδραματίσθησαν ἐν κρυπτῷ καὶ ἐν νυκτί, πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν  
(1.1.2015 πολ. ἡμ.), ἀπὸ τὸν «Ἅγιο Φιλάρετο» καὶ συνεργάτες του,  
σὲ δεινοπαθοῦντας καὶ ἀπὸ τὸ δριμύ μεσονύκτιο ψῆχος  
ἀστέγους μετανάστες τοῦ Πειραιῶς...**



**Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,  
ἀφοῦ εὐλόγησε καὶ ἔκοψε τὴν παραδοσιακὴ βασιλόπιττα,...**





**...περιποιήθηκε ό ίδιος φιλοφρόνως άπαντας, μικρούς και μεγάλους.**





**Σ**τὸν εὐλογημένο Ἔνικο, στὸν ὁποῖο ἔπεσε τὸ φλουρί,  
ἐδόθη ἡ προωρισμένη εἰδικὴ εὐλογία...





**Άλλες μικρές πνευματικές εὐλογίες ἐδόθησαν σὲ ὅλους τοὺς Ἐνοίκους, μαζί με φωτεινὰ χαμόγελα ἀγάπης καὶ συμπαραστάσεως,...**







**...άλλά επίσης και ένας πατρικός στοργικός εναγκαλισμός...  
Όλοι έχουμε ανάγκη από τέτοιες εὐλογίες, περισσότερο όμως τὰ παιδιά  
καὶ ἡ νεολαία μας, μάλιστα δὲ στὴν ἐξαιρετικὰ δύσκολη ἐποχὴ μας,  
ὅπου ἡ ἀγνὴ, ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη συναντιέται ὅλο καὶ σπανιότερα.**







**Ἡ οἰκογενειακὴ φωτογραφία στὸ τέλος  
καὶ αὐτῆς τῆς συγκινητικῆς, ἑορταστικῆς συνευωχίας,...**



**...καὶ μία ἀυθόρμητη, ἐκτὸς προγράμματος, ἀσματικὴ δοξολογία,  
μὲ τὸ γνωστὸ καὶ ἀγαπητὸ τραγουδάκι «Ὁ Σπίνος»,...**



**...ώδηγησαν στην ολοκλήρωσι και αὐτῆς τῆς *Πρωτοχρονιάς*  
μὲ τὸν Πρῶτο καὶ Μεγάλο «Ἀστεγο» καὶ τοὺς Φίλους-Ἀδελφούς Του.  
Ἡ καρδιακὴ χαρὰ ὅλων καθρεπτιζόταν στὰ πρόσωπα τους,...**



**...πρὸς δόξαν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας,  
τοῦ Πρῶτου καὶ Μεγάλου «Ἀστέγου»,  
τοῦ μὴ εἰρόντος στὸν κόσμο, τὸν ὁποῖο ὁ Ἴδιος ἔπλασε,  
«τόπον τῷ καταλύματι»...**