



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου
καὶ τῇ 10ῃ ἐπετείῳ τῆς ἰδρύσεως τοῦ ὁμωνύμου Αὐτοῦ Συλλόγου

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος

Ἡ ἐν ταπεινώσει ἐσωτερικὴ Εὐσπλαγχνία
προϋπόθεσις τῆς γνησίας Ἐλεημοσύνης

Μὲ τὴν εὐχή, εὐλογία καὶ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Σύλλογός μας πραγματοποίησε τὴν Κυριακὴ πρὸς Δευτέρα, 1ῃ πρὸς 2α Δεκεμβρίου 2014, μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξη καὶ σὲ κλίμα βαθεῖας πνευματικῆς λαμπρότητος, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Προστάτου μας Ἁγίου Φιλαρέτου, πλήρη ἱερὰ Ἀγρυπνία μὲ Ἀπόδειπνο, Μέγα Ἐσπερινό, Ὅρθρο καὶ Θεία Λειτουργία.



Ἡ κατανυκτικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ αὐτῇ Ἱερᾷ Ἀγρυπνία ἔλαβε χώρα στὴν φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.

Ἡ Σεβαστὴ μας Γερόντισσα Ἰουστίνα καὶ οἱ Ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη, προθυμία καὶ αὐτοθυσία ἐφρόντισαν γιὰ τὰ ἀπαραίτητα, ὥστε νὰ ἀπολαύσουμε ὅλοι οἱ συμμετέχοντες μίᾳ οὐράνια Πανήγυρη.

Οἱ Ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς ἔψαλαν καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, εὐφραίνοντας τὶς ψυχές μας, καὶ μεταδίδοντας σὲ ὅλη μας τὴν ὑπαρξὴ κατάνυξη καὶ συντριβή.

Συλλειτουργοί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος προεξήρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, ἦταν οἱ σεβαστοί μας Ἱερεῖς π. Ἄγγελος Μουρλάς καὶ π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, μαζί με τὸν Ἱεροδιάκονο π. Ἰωσήφ καὶ τὸν Ὑποδιάκονο Γ. Ἀντώνιο Ἀγιοκυπριανίτες, καθὼς καὶ τοὺς εὐλαβεῖς Ὑποδιακόνους Δημήτριο Γιατρᾶκο καὶ Χρῖστο Κατσούδα.

Συμμετείχαν ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ Μέλη μας, καθὼς ἐπίσης μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Συνεργάτες καὶ Συμπαραστάτες τοῦ Συλλόγου μας.

* * *

Ὁ ἐμπνευσμένος καὶ πεφωτισμένος λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, πρὶν ἀπὸ τὴν κορύφωση τοῦ Μεγάλου Μυστηρίου μετὰ τὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράντων καὶ Ζωοποιῶν Μυστηρίων, πλημμύρισε τὶς καρδιές ὄλων μας μετὰ γλυκύτητα, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἓναν μεγάλο ἔλεγχο γιὰ τὶς πράξεις μας καὶ τὸ ἦθος μας ὡς Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν.



«Τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς σημερινῆς ἡμέρας», τόνισε μετὰ ἔμφαση ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, **«εἶναι ἡ Ἐλεημοσύνη**, αὐτὸ τὸ **ἰδιαίτερο χάρισμα**, τὸ ὁποῖο εἶχε δώσει ὁ Χριστὸς μας στὸν Ἅγιο Φιλᾶρετο, διότι προγνώριζε τὴν καλὴ του πρόθεση καὶ τὸν προόριζε γι' αὐτό.

Ἐμεῖς σήμερα, οἱ ὁποῖοι καλούμεθα νὰ διακονήσουμε τὸν Χριστό μας στὸ πρόσωπο τοῦ Πονεμένου Ἀδελφοῦ μας, χρειάζεται νὰ βρισκόμαστε σὲ μία διαρκῆ ἐγρήγορηση...

Ἡ Εὐσπλαχνία εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μετὰ τὴν Εγρήγορηση, τὴν ἄγρυπνη διάθεση τῆς καρδιάς μας στὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό μας καὶ τὸν Ἀδελφό μας.

Μιλᾶμε ὅμως γιὰ ἐκείνη τὴν Εὐσπλαχνία, ἡ ὁποία εἶναι συνεχῆς ἐσωτερικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία ἐξαφανίζει κάθε ἔννοια ὑποτιμήσεως, ἐξουσιαστικότητας, κατακρίσεως, κακίας, μνησικακίας πρὸς τὸν Ἀδελφό, εἴτε αὐτὸς εἶναι συγγενής, φίλος, ἀλλόθρησκος, ἀλλοεθνής, ἄνδρας ἢ γυναίκα.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἐπανα-ανακαλύψουμε τὴν δωρεὰ πὺ λάβαμε στὸ Ἅγιο Βάπτισμα νὰ μετέχουμε τῶν Ἀξιωματῶν τοῦ Χριστοῦ μας, δηλαδὴ τοῦ Ἱερατικοῦ, τοῦ Βασιλικοῦ καὶ τοῦ Προφητικοῦ.

• **Ὡς Ἱερεῖς**, γινόμεθα Λειτουργοὶ τῆς Εὐσπλαχνίας τοῦ Χριστοῦ: ὅπως ὁ Κύριός μας ἀπὸ ἄκρα Εὐσπλαχνία σκύβει, γίνε-

ται Άνθρωπος και λειτουργεί τὸ Μυστήριο τῆς Σωτηρίας μας, ἔτσι κι ἐμεῖς καλούμεθα νὰ λειτουργοῦμε τὸ Μυστήριο τῆς Εὐσπλαχνίας πρὸς τὸν Ἀδελφό μας.

• **Ὡς Βασιλεῖς**, κυριαρχοῦμε στὸν παλαιὸ ἄνθρωπο και ἐκφράζουμε ἓνα Ἀριστοκρατικὸ ἦθος, τὸ ἦθος τῆς Ἀγάπης και τῆς Συγκαταβάσεως.

• **Ὡς Προφῆτες**, προφητεύουμε, ἀφοῦ μετέχουμε τοῦ Σώματος και τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, ἐκφράζοντας τὸ Πανάγιο Θέλημά Του και τὴν Ἀλήθεια τῶν λόγων Του διὰ τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀγνότητος και τῆς εὐσπλαχνίας.

Διότι, ἄνευ Εὐσπλαχνίας δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ συναντήσουμε τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας».

* * *

Ἡ Σεβαστή μας Γερόντισσα Ἰουστῖνα μὲ τις ἀγαπητές μας Ἀδελφές εἶχαν ἐτοιμάσει μία μικρὴ δεξίωση μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Ἀρχονταρῖκι τῆς Ἱεράς Μονῆς.



Ἐκεῖ εἶχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ ἀκούσουμε και πάλι λόγον οἰκοδομῆς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, καθὼς και ἓνα σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου μας κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

* * *

Ἡ σεμνή και συγχρόνως μεγαλοπρεπῆς Ἱερά Ἀγρυπνία μας εἶχε ὀλοκληρωθεῖ, ἀφήνοντας στὶς καρδιές μας ἔντονα χαραγμένο τὸ μεγάλο μήνυμα τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου:

Ἄς διατηροῦμε τὴν ἐγρήγορη στὸ ἄθλημα τῆς Εὐσπλαχνίας, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἐορτάσουμε τοὺς Γάμους τοῦ Ἀρνίου στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν και νὰ γίνουμε μακάριοι, κατὰ τὴν συγκλονιστικὴ ὑπόσχεση τοῦ Ἡγαπημένου: «μακάριοι οἱ δούλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ Κύριος εὕρησει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται και ἀνακλινεῖ αὐτούς, και παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς».

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη