



Ἐπί τῆ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 25ῆ Νοεμβρίου 2014

Ἡ ἡλικία τῶν Θεοπατόρων Ἰωακεῖμ καὶ Ἄννης



Ὁ ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς μας Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης εἶχε καὶ ἄλλες φορές στὸ παρελθὸν ἐπισημάνει τὸ λάθος: «Ὁ πατέρας τῆς Παναγίας μας, Ἅγιος Ἰωακεῖμ, ὁ Θεοπάτωρ, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἅγία Ἄννα, πρέπει νὰ ἀποδίδονται σὲ προχωρημένη, σαφῶς γεροντικὴ ἡλικία. Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ἀγιογραφοῦνται μὲ σχετικὰ νεανικὰ χαρακτηριστικά, σκουῖρα μαλλιά καὶ γένεια».

Σήμερα, μετὰ τὴν Μοναστηριακὴ Τράπεζα, ἡ Εἰκόνα τῆς μικρῆς Λιτανείας, ἡ ὁποία συνηθίζεται στὶς Ἱερὲς Μονὲς κατὰ τὶς Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτὲς, εἶχε ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ “πρόβλημα”, τὸ ὁποῖο δὲν πέρασε ἀπαρατήρητο.

Σωστὴ ἡ παρατήρηση καὶ σκεφθῆκαμε ὅτι ἐδῶ πράγματι εἶναι ἀπαραίτητη μία σχετικὴ ἐνημερωτικὴ Εἰκονολογικὴ Παρέμβαση.

Ἡ γεροντικὴ ἡλικία τῶν Θεοπατόρων εἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῶν μορφῶν τους*, εἰδικὰ στὶς παραστάσεις τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Εἰσοδίων. Αὐτό, διότι μόνον κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο δηλώνεται εἰκαστικὰ τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Γέννησης τῆς Παναγίας μας ἀπὸ τὴν πολὺ ἡλικιωμένη καὶ στεῖρα Ἄννα καὶ τὸν ἐπίσης σὲ γεροντικὴ ἡλικία εὐρισκόμενο Ἰωακεῖμ.

Ἀναφέρεται, ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἡ ἡλικία τῶν Θεοπατόρων ἦταν ἑβδομήντα (70) τῆς Ἁγίας Ἄννης καὶ ὀγδόντα (80) τοῦ Ἁγίου Ἰωακεῖμ, ὅταν ἐγέννησαν τὴν Παναγία μας!...

Ἄλλωστε -καὶ τὸ κυριώτερο, κατὰ τοὺς Πατέρες-, ὁ *εὐκλεῆς Καρπὸς* τῆς τεκνογονίας Ἰωακεῖμ καὶ Ἄννης, ἡ Κυρία Θεοτόκος, δὲν ἦταν σὲ καμμία περίπτωση ἀποτέλεσμα ἐμπαθοῦς σαρκικῆς ἔλξης, ἔστω καὶ νόμιμης, ἀλλὰ ἐμπόνου προσευχῆς, ἀδιακρίτου ὑπακοῆς καὶ πόθου μόνον γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Θελήματος καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ...



Ἱεροδ. Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης

* Ὁ Ὀρθόδοξος εἰκαστικὸς χειρισμὸς, προκειμένου νὰ ἀποδοθῆ τὸ γῆρας, εἶναι καὶ στὴν περίπτωση αὐτῆ διάφορος τοῦ ρεαλιστικοῦ. Σχεδιαστικὰ λ.χ. ἔχουμε σχηματοποιημένη ἀπόδοση τῶν σχετικῶν χαρακτηριστικῶν γνωρισμάτων του (ἀλλοίωσης χαρακτηριστικῶν, ρυτίδων, φθορᾶς-ἀσθένειας σωμάτων κλπ.). Μὲ τὸν σοφὸ αὐτὸν τρόπο, ὑποδηλώνεται ταυτόχρονα καὶ μὲ σαφήνεια καὶ τὸ ἀπολύτως ἀπαραίτητο *ἀεὶ νεάζον τῆς Χάριτος* τῶν Ἱερῶν Προσώπων.