



*Σταῦρος Ζουμπουλάκης*

*Νεοναζιστικός παγανισμός  
καὶ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία*

Ἐκδόσεις «Ἄρτος Ζωῆς»  
Ἀθήνα 2013, σελ. 194.

**Ὁ Παγανισμός** δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν ἀφελὴ θρησκευτικὴ εἰδωλολατρία ἢ δὲν περιορίζεται σὲ αὐτήν, πολὺ περισσότερο Παγανισμὸς δὲν εἶναι συλλήβδην ὁ Ἀρχαιοελληνικὸς Πολιτισμὸς, ἢ ἀρχαία ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἢ ἡ ἀγάπη ἐν γένει γιὰ τὴν φύση, ὅπως θέλουν ἐκ τοῦ πονηροῦ νὰ διατείνονται κάποιοι σύγχρονοί μας *Δωδεκαθεϊστές*, στὸ πλαίσιο ἑνὸς ἀντιχριστιανικοῦ καὶ πάντοτε ἀντισημιτικοῦ πνεύματος.

**Ὁ Παγανισμὸς**, ὡς θεολογικὴ ἔννοια, ὅπως τὸν ἐννοοῦμε οὐσιαστικὰ ἐδῶ, εἶναι κάτι πολὺ εὐρύτερο καὶ ἐπικινδυνότερο.

**Παγανισμὸς** εἶναι τὸ ρίζωμα στὸν τόπο καὶ στὴν μερικότητα... Παγανισμὸς εἶναι ἡ αὐτοχθονία, ἡ διάκριση τῶν ἀνθρώπων σὲ δικούς μας καὶ ξένους, σὲ ἐχθροὺς καὶ φίλους... Παγανισμὸς εἶναι ἡ λατρεία τῆς γῆς, ἢ φωνὴ τοῦ αἵματος καὶ τῆς φυλῆς, ἢ ἔξαρση τῆς φυσικῆς ρώμης... Παγανισμὸς εἶναι ἡ βία.

**Στὸν Παγανισμὸ** ἢ Βιβλικὴ Παράδοση ἀντιτάσσει τὴν καθολικότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου στὴν ἀπόλυτη γυμνότητά του, τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο χωρὶς κανέναν προσδιορισμὸ, ἔθνικό, φυλετικό, θρησκευτικὸ ἢ ἄλλον.

**Π**άνω σὲ αὐτὸ τὸ γυμνό, δηλαδή ἀνυπεράσπιστο, ἀνθρώπινο πρόσωπο, εἶναι γραμμένη, ὅπως δίδαξε ὁ Ἐμμανουήλ Λεβινάς, ἡ ἐντολὴ οὐ φονεύσεις.

**Ο** Παγανισμὸς εἶναι παρὼν μέσα στὴν ἴδια τὴν Βίβλο... Εἶναι πάντα παρὼν στὴν Ἱστορία... Ἀποτελεῖ μόνιμο πειρασμὸ γιὰ τὴν Βιβλικὴ Συνείδηση καὶ ἀμέτρητες φορὲς ὁ Ἰσραὴλ ἢ οἱ Χριστιανοὶ ἐνέδωσαν σὲ αὐτόν.

**Η** πιὸ ἀκραία καὶ αἱματηρὴ ἔκφραση τῆς παγανιστικῆς θεοποίησης τῆς δύναμης στὴν Ἱστορία ὑπῆρξε βεβαίως ὁ ναζισμὸς τοῦ 20οῦ αἰ., τὸν ὁποῖο στήριξαν, ἀλίμονο, καὶ ἑκατομμύρια χριστιανοί...

**Θ**έλουμε νὰ μιλήσουμε συγκεκριμένα, ὡς Χριστιανοί, γιὰ τὸν ναζιστικὸ Παγανισμὸ πού ἀπειλεῖ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σήμερα, θέλουμε δηλαδή νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ...

**Ο**ἱ Χριστιανοὶ πρέπει πάνω ἀπὸ ὅλους καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλους νὰ δώσουν τὴν μάχη κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ νὰ ἀσκήσουν πίεση στὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ πάρει καὶ Αὐτὴ θέση ἐναντίον της...

**...νὰ** πιέσουμε, μὲ τὴν μικρὴ μας δύναμη, τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τὴν Ἱεραρχία συνολικὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ καθῆκον τοὺς ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ νὰ βγοῦν νὰ μιλήσουν ἐναντίον τῆς ναζιστικῆς βίας.

**Η** Ἐκκλησία εἶναι ἐκείνη πού, κατὰ πρῶτο καὶ κύριο λόγο μπορεῖ, στὴν σημερινὴ συγκυρία, νὰ ἀπονομιμοποιήσει ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ.

**Α**πὸ αὐτὴν τὴν ἀποψη, ἡ Ἐκκλησία ἔχει μπροστά Της μιὰ ἱστορικὴ εὐκαιρία νὰ ἀναθεωρήσει τὴν σχέση της μὲ τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Πολιτικὴ καὶ νὰ ἐπανατοποθετήσῃ τὸν ἑαυτὸ της μέσα στὴν κοινωνία.

