



## «Πρὸς Οικοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν Καλαμπάκα

## Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου

...καὶ ὁ Ἐπανευαγγελισμὸς τοῦ κόσμου

**Τ**ὴν Δευτέρα, 22α Ἰουλίου 2014 ἐκ.ήμ., συν-  
άχθηκαν φιλέοργοι πιστοὶ στὸ Ἱερὸ Ἑσχα-  
στήριο τῆς Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς, στὴν  
Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν  
Ἁγία Μυροφόρο καὶ Ἰσαπόστολο.

Τόσο στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, ὅσο καὶ  
στὸν Ὁρθρο καὶ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-  
τουργία, προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-  
λίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κος Κυπριανός, βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ  
Ἐφημερίου π.Νικολάου Ματσούλια καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου π.Ἰωσήφ  
Ἀγιοκυπριανίτου.

Συμετεῖχαν καὶ Ἀδελφές ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέ-  
λων, ἀπὸ τὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, πνευματικὲς Ἀδελφές τῆς Ὑπευθύ-  
νου τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου Γεροντίσσης Μαγδαληνῆς Μοναχῆς.

\* \* \*

**Στὸ πέρας** τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας  
ἀναφέρθηκε στὸ *Μήνυμα*, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπευθύνει σήμερα ἡ Ἁγία  
Μαρία Μαγδαληνή:

«Στὸ πρόσωπό της ἀναδεικνύεται σὲ ποιοὺ ὕψος ὁ Χριστὸς μας ἀνύψωσε  
τὴν γυναῖκα... Μυροφόρος, Ἀπόστολος, Ἐυαγγελίστρια, ἀξιόθιχη πρῶ-  
τη μαζί μὲ τὴν Παναγία μας τῆς θεᾶς τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου μας, εἰς  
ἀντάμειψιν τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία εἶχε κατακτήσει τὴν καρδιά της καὶ τῆς  
ἀφοσιώσεώς της στὸν Διδάσκαλο καὶ Σωτῆρα της.

Αὕτη μόνη ἔφθασε στὴν Ρώμη ἔμπροσθεν τοῦ Αὐτοκράτορος γιὰ νὰ κα-  
ταγγεῖλη τὴν ἀδικο καταδίκη τοῦ Χριστοῦ μας σὲ σταυρικὸ θάνατο.

Καὶ ὅλα αὐτά, σὲ μία περίοδο ὅπου ἡ γυναῖκα ἦταν τόσο ὑποτιμημένη,





ὥστε ὑπῆρχε ἀμφιβολία ἀκόμη καὶ ἂν ἦταν ἄνθρωπος, ἂν εἶχε ψυχή...

Τὸ Μήνυμα τῆς Ἁγίας πρὸς ἡμᾶς εἶναι ἓνα μεγάλο «παράπονο»:

Πῶς, ἐνῶ τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἔχει ἀποκαταστήσει τὴν γυναῖκα στὸ πρῶτο της κάλλος καὶ ὕψος, καὶ ἔχει πλέον ἐπανακτήσει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἰσότητά της μὲ τὸν ἄνδρα, πῶς οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς σημερινὲς Χριστιανὲς αὐτο-ὑποτιμῶνται τόσο πολὺ μὲ τὸ ἦθος τους: τὴν ἐνδυμασία, τὸ θράσος, τὴν ζήλεια, τὴν ποικίλη φιλαυτία καὶ αὐταρέσκειά τους;...

**Ἡ κλήσις** τῆς κάθε Χριστιανῆς γυναίκος **εἶναι νὰ γίνῃ**, στὰ ἴχνη τῆς Παναγίας μας, τῆς Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς, καὶ τῶν λοιπῶν Μυροφόρων καὶ Ἁγίων Γυναικῶν, **Μυροφόρος**: μὲ τὸ νὰ ἀλείφῃ ὄχι μὲ ἀρώματα τὸ ἐν τῷ Τάφῳ πανάχραντο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλὰ τὸ Ἀναστημένο Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησία Του, μὲ τὰ μύρα τῶν δακρῦων, τῆς ἀγιότητος καὶ τῆς προσευχῆς ὑπὲρ τοῦ Σύμπαντος κόσμου· **Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελίστρια** μὲ τὸν λόγο της, ὅταν τὸ καλῆ ἢ περίστασις, μὲ τὴν ἐν Χριστῷ παρρησία καὶ ὁμολογία της, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ παντοτινὰ μὲ τὸ ἦθος της, τὴν σεμνότητα, τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν ταπείνωσι, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἔγνοια γιὰ τὸν ἄλλον, τὸν πλησίον.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ **θα διακονῆ στὸν ἐπανευαγγελισμὸ τοῦ κόσμου** στὶς δύσκολες αὐτὲς ἡμέρες, ὅπου ἀναδύονται νέες μορφὲς βαρβαρότητος καὶ εἰδωλολατρείας».

\* \* \*

**Μετὰ** τὴν πλούσια αὐτὴ πνευματικὴ εὐλογία, ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ δεξίωσε φιλοφρόνως τοὺς παρόντες, ἐνῶ τὰ παιδιὰ τῆς εὐσεβοῦς οἰκογενείας τοῦ ἀδελφοῦ μας Δημητρίου Οὔτου ἔψαλαν χαριτωμένα τραγούδια ἀπὸ τὴν Παράδοσί μας.



**Ὁ** δὲ σεβαστὸς Ποιμένας μας συνέχισε νὰ τρέφῃ πνευματικὰ τὰ προβατάκια τοῦ Χριστοῦ μὲ οἰκοδομητικὲς συζητήσεις ἐμπλουτισμένες μὲ κοινὴ ψαλμωδία.

**Ἀ**όξα Σοι ὁ Θεός!...

† Μ.Σ.Α.