



■ Οί εϋχμοι καρποί τῆς Ἐνώσεώς μας

Συλλεΐτουργο Ἀγάπης καὶ Χαράς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ

Φυλὴ Ἀττικῆς, 25.3.2014 ἐκ.ἡμ.

Τὴν Κυριακὴ Ἐΐνησταιῶν πρὸς Δευτέραν, 24-25 Μαρτίου 2014 ἐκ.ἡμ., στὸ Μητροπολιτικὸ Κέντρο μας, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἔγινε πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μεγάλῃ Δεσποτικο-Θεομητορικῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Συλλεΐτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατο Μητροπολίται Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος τῆς Μονῆς Πανος. Ἀρχιμανδρίτου Θεοδοσίου, δύο ἀκόμη Ἱερομονάχων, τριῶν Διακόνων καὶ ἀρκετῶν Ὑποδιακόνων.

Μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν Ἀγρυπνιστῶν εἶχαν τὴν ἰδιαίτερα χαρὰ νὰ συνεορτάσουν, νὰ γευθοῦν τοὺς εϋχμους καρποὺς τῆς Ἐνώσεώς μας, νὰ βιώσουν τὴν εὐλογία τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Οἱ Χοροὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν ἐβοήθησαν τὴν ἱερὰ Σύναξι νὰ ἀναχθῆ καὶ εἰσελθῆ στὸ Φῶς τῆς Χάριτος, μὲ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης τόσο γιὰ τὸ μοναδικὸ Σωτήριο Γεγονὸς τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου στὴν Ἄχραντο Γαστέρα τῆς Θεοτόκου, ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλλιγγενεσία τοῦ 1821, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παρουσία καὶ λειτουργικὴ ἔνωσί μας μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο.

Ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν



εὐσεβῶν καὶ στὸ τέλος ἐτελέσθη ἡ εἰδικὴ Ἄκολουθία ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ (Τροπάρια, Δοξολογία, Αἰτήσεις, Εὐχὴ Εὐχαριστήριος καὶ Ἐπιμνημόσυκος), ἐνῶ ἐκατέρωθεν εὐζωνοὶ ἔφεραν τὰ Ἐθνικὰ Σύμβολα (Σημαίες, Λάβαρα).

* * *

Τὴν Δευτέρα, οἱ δύο Μητροπολίται καὶ ἄλλοι Ἀδελφοί μας ἐξ Ἀμερικῆς, ἐπεσκέφθησαν τὶς δύο Γυναικεῖες Ἱερὲς Μονὲς τῆς Μητροπόλεώς μας, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς: Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Καθηγουμένη Γερόντισσα Εὐπραξία) καὶ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων (Καθηγουμένη Γερόντισσα Ταξιαρχία), ὅπου καὶ παρετέθη ἐόρτιο μεσημβρινὸ γεῦμα.



Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπισκέψεων αὐτῶν συνεζητήθησαν ποικίλα ἐκκλησιαστικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα πρὸς ἀλληλο-οικοδομὴν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ δεσμοὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης καὶ Εἰρήνης νὰ καταστοῦν ἰσχυρότεροι καὶ βαθύτεροι.

Ἦταν πράγματι μία ἀκόμη ἀλησμόνητος ἐμπειρία, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του.

Δόξα τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

† ὁ Μ.Κ.
29.3.2014 ἐκ.ἡμ.