

## Ποιμαντική Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα

**Α**ΛΛΗ μία ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις πραγματοποιήθηκε, χάριτι Θεοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος στὶς ἐκκλησιαστικὲς Κοινότητες τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Κένυα, ὅπου μετέβη μετὰ τὸν κενυάτη Ἱερομόναχο π. Ποιμένα Ἀγιοκυπριανίτη, προκειμένου νὰ τὸν ἐγκαταστήσει ὡς Προϊστάμενο στὴν νέα Ἱερὰ Ἀνδρῶα Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν χώρα αὐτὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς.

Οἱ ἐξ Ἑλλάδος Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος καὶ π. Ποιμένας ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς στὴν Ναϊρόμπι, πρωτεύουσα τῆς Κένυας, τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὥρες τῆς παραμονῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανίων, 5/18.1.2014, ὅπου τοὺς ἀνέμεναν ὁ τοπικὸς Κληρὸς μας, μετὰ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς Πρωτοπρεσβυτέρους π. Ἰωάννη Ντζάγκι καὶ π. Ἰάκωβο Γουώρινγκε, καὶ πολλοὶ πιστοί. Ἀπὸ ἐκεῖ κατευθύνθηκαν στὴν περιοχὴ τοῦ Ἔμπου, πρὸς τὸ Ὄρος τῆς Κένυας, καὶ κατέλυσαν στὶς ἤδη ὑπάρχουσες ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀνδρῶας Μονῆς. Τὸ πρῶτὸ ἐτελέσθη Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως λειτουργίας Αὐτῆς, μετὰ Προϊστάμενο τὸν Ἱερομόναχο Ποιμένα, ὁ ὁποῖος παρέμεινε προετοιμαζόμενος ἐπὶ 3,5 ἔτη στὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς στὴν Ἑλλάδα. Ἦδη στὴν Μονὴ διαμένουν μετὰ αὐτοῦ δύο κενυάτες Δόκιμοι Μοναχοί.



Τὴν Κυριακὴ, 6/19 Ἰαν., τῶν Ἁγίων Θεοφανίων, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τοῦ π. Ποιμένος μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, τῆ συμμετοχῆ καὶ τοῦ λοιποῦ τοπικοῦ Κληρῶν (ἕξι Ἱερεῖς, δύο Διάκονοι)· ἐπίσης δέ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 19μελῆ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν Καθηγουμένη Γερόντισσα Χριστονύμφη, παρίστατο μεγάλο πλῆθος γηγενῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ὁλόκληρη ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἑορτῆς, ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπως καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τελέσθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν



τοπική διάλεκτο Κικουόγιου, πρὸς χαρὰν τῶν πιστῶν, ποὺ κατανοοῦσαν πλέον τὴν Θεία Λατρεία ἐπαρκῶς. Ἡ μετάφρασις εἶχε ἐκπονηθῆ ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Γυναικείας Μονῆς, ἡ Ὅποια μεταφράζει καὶ τὴν Ὁκτώηχο (ἤδη ἔχουν μεταφρασθῆ οἱ δύο πρῶτοι ἤχοι), ὅπως καὶ τὰ Μηναῖα. Μετὰ τὴν ὀλοκλήρωσι τῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τὴν ἐπακολουθήσασα τράπεζα, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε Σύσκεψι μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο, ὡς καὶ μὲ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιον τῆς Ἱεραποστολῆς μας.



Τὴν Δευτέρα, 7/20 Ἰαν., τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Καθαγκιρίρι, μαζί καὶ μὲ ἄλλους Κληρικούς, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέφθηκε τὸ Ἡσυχαστήριον τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπου διαμένει ὁ Ἱερομ. π. Θεοφάνης Μουτούρη (Ἀγιοκυπριανίτης), ὁ ὁποῖος ἐπίσης κατόπιν παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα εἶχε ἐπιστρέψει πρὸ ὀλίγων ἐτῶν στὴν πατρίδα του Κέννα.

Τὴν Τρίτη, 8/21 Ἰαν., ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης, ἐπὶ τῇ 21ῃ Ἐπετείῳ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Κάντζα, μετὰ τὴν ὁποίαν εἶχε καὶ πάλι Σύναξι μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο μας. Κατόπιν, τελέσθηκε ἡ εὐλόγησις τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ πρὸς ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς νέας Ἱεράς Ἀνδρώας Μονῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, παρουσία καὶ τοῦ ἰδρυτοῦ καὶ εὐεργέτου Αὐτῆς ἱατροῦ κ. Ἰωάννου



Θιόγκο, υιού Ἱερέως τῆς Ἱεραποστολῆς μας καὶ εὐλαβοῦς Μέλους τῆς Ἐκκλησίας.

Τὴν Τετάρτη, 9/22 Ἰαν., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τῆς συνοδίας του, ἐπισκέφθηκαν τὸ Σχολεῖο, τὸ ὁποῖο ἱδρυσε ἐπίσης ὁ κ. Ἰωάννης Θιόγκο, ὅπου φοιτοῦν περὶ τὰ 200 παιδιά· ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος συνωμίλησε μὲ τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ καὶ τοὺς μαθητές, στοὺς ὁποίους διένειμε εὐλογίες.



Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη γιὰ ἐπιθεώρησι καὶ εὐλόγησι στὸ νέο κτῆμα τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπαρκῆ καλλιέργεια, πρὸς κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἀδελφότητος, γιὰ τὴν ἐξόφλησι ὅμως τοῦ ὁποίου χρειάζονται 5.500 εὐρῶ καὶ εἶναι ἀνάγκη, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἀπανταχοῦ Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, τὸ χρέος αὐτὸ νὰ ἀποσβεσθῇ.

Τὴν Πέμπτη, 10/23 Ἰαν., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀνεχώρησε γιὰ τὴν πρωτεύουσα Ναϊρόμπι μετὰ τοῦ π. Ἰακώβου, ὅπου ἐπισκέφθηκε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου καὶ συναντήθηκε μὲ πιστοὺς, τὸ δὲ βράδυ μετέβη στὸ ἀεροδρόμιο, γιὰ τὴν νυκτερινὴ πτῆσι πρὸς Ἀθήνα, μέσῳ Καΐρου.

Ἡ νέα αὐτὴ Ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψις, μὲ τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ἔναρξι λειτουργίας τῆς Ἀνδρώας Μονῆς, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἀπὸ ἐτῶν ὑφισταμένης Γυναικείας Μονῆς, ὅπως καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς

Ἐνορίες, τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς πιστοὺς, ἦταν πλουσίως εὐλογημένη  
καὶ εἶθε νὰ ἀποφέρῃ τὴν ἀνάλογη πνευματικὴ καρποφορία!

