



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Συνοδικά • Θεραποστολικά • Ἐκδηλώσεις •
- Συνάξεις • Ὁμιλίες • Κηρύγματα • Πανηγύρεις •
- Προσκυνήματα • Κοινωνική Διακονία •
- Ἐκδόσεις • Ἀδελφές Ἐκκλησίες... •

❖ **ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ὨΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ**

✦ **Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων εἰς Ἀφίδνας Ἀττικῆς**

Πανηγυρική Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων

*«Ἀνοίγεται ἓνα ῥήγμα, τὸ ὁποῖο μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μία νέα διάστασι τῆς ζωῆς,
τὴν διάστασι τῆς Αἰωνιότητος»*

Τὴν Πέμπτη, 8/21.11.2013, ἐώρτασε με σεμνὴ μεγαλοπρέπεια ἡ Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

Στὴν καταनुκτικὴ πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῶν Ἀσωμάτων Προστατῶν τῆς Μονῆς (19:30' - 03:00'), προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων καὶ Πνευματικὸς τῆς Ἀδελφότητος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τῆς Μονῆς καὶ ἐορτάζοντα Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο Μουρλά, τὸν Αἰδεσιμ. π. Σωτήριο Γιούλη, τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ Ἀγιοκυπριανίτη, ἐπίσης δὲ καὶ ἀπὸ τοὺς Ὑποδι-ακόνους Δημήτριο Γιατράκο καὶ Ἀπόστολο Φύκια.

Συμμετείχαν συμπροσευχόμενοι ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Εὐπραξία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν καὶ ἡ Συνοδία αὐτῆς, ἐπίσης δὲ καὶ Ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, ὡς καὶ μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἡ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἐμπλουτισμένη με εἰδικὸ Πολυέλεο, Ἐγκώμια καὶ Εὐλογητάρια, μετέφερε τὴν Ὁμήγυρι τῶν φιλο-Ἀγγέλων ἀγρυπνιστῶν «ἐπὶ πτερύγων Ἀγγέλων», πρὸς



τὴν Ἀγγελικὴν πραγματικότητα, τὴν ἀκατάπαυστο δοξολογία τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὴν γλυκεία παρουσία καὶ ἐπιστασία τῶν οἰκειῶν μας Ἀσωμάτων Προστατῶν.

Ὅπως ἐπεσήμανε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, «ἀξίζει νὰ θυσιάσουμε κάτι ἀπὸ τὴν ξεκούρασί μας... Ἐνίστε ἀπαιτεῖται καὶ ἐμεῖς κάτι νὰ θυσιάσουμε, διότι Κάποιος πρὶν ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια θυσιάστηκε γιὰ μᾶς».

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. κ. Κυπριανὸς ὠμίλησε γιὰ μία ἄγνωστη στοὺς πολλοὺς Διακονία τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, τὴν μῦθί μας στὸ Μυστήριον τοῦ Ὄνόματος τοῦ Θεοῦ, στὴν ἐργασία τοῦ βαστάζειν τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ (βλ. **Ὁμιλία).**

Μετὰ τὸ πέρασ τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποία ἐκοινώνησαν οἱ περισσότεροι τῶν πιστῶν, ἔγινε Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνης τῶν Ἁγίων Προστατῶν τῆς Μονῆς περὶ τοῦ Καθολικοῦ - Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ οἱ σχετικὲς λιτανευτικὲς Δεήσεις.



Ὁ Ποιμενάρχης μας ἐν συνεχείᾳ διένειμε στοὺς πιστοὺς, μαζὶ μὲ τὸ Ἀντίδωρο, ἓνα φυλλάδιο κατηχητικό, ἀναφερόμενο σὲ μία πνευματικὴ ἐμπειρία, ἥτοι τὴν «Γνωριμία μὲ τὸν Φύλακα Ἄγγελον», μέσα στὸ κλίμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγνότητος καὶ ἀπλότητος ἐνὸς μικροῦ κοριτσιοῦ (βλ. **Φυλλάδιο).**

* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε μαζὶ μὲ ἅπασαν τὴν Ἀδελφότητα πλῆρες Κτητορικὸ Μνημόσυνο τῶν αἰοδιμῶν Κτητόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, καὶ δὴ τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς ἡμῶν Μητροπολίτου Κυπριανοῦ († 17.5.2013) καὶ τῆς ἀειμνήστου Μητρὸς ἡμῶν Κυπριανῆς Μοναχῆς († 15.2.2000), τῆς καὶ πρώτης Καθηγουμένης.

Ἐν συνεχείᾳ, ἀξιοθήκαμε νὰ ἐγκαινιάσουμε τὴν *Περίοδο Ζ'* τῶν οἰκοδομητικῶν Ἀγγελικῶν Συνάξεων μὲ μία ἰδιαίτερη εὐλογία: νὰ ψάλλουμε τὸν «Ἰκετήριον Κανόνα, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς

καὶ Ἱεράρχου ἡμῶν Κυπριανοῦ», στὶς εὐχὲς τοῦ ὁποίου, κατὰ τὴν συνήθη ἔκφρασιν τοῦ νῦν Σεβασμ. Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, τοῦ νεωτέρου, τοῦ καὶ συντάξαντος τὸ Ἱερὸ αὐτὸ Πόνημα, *ὀφείλουμε ὅ,τι εἶχαμε, ὅ,τι ἔχομε καὶ ὅ,τι θὰ ἔχομε.*

Ἡ Ἀδελφότης ἐξέφρασε βαθύτατα αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καὶ ἐν Χριστῷ ἀφοσιώσεως στὸ πρόσωπο τοῦ Πνευματικοῦ της, ὁ ὁποῖος «ἐνῶ ἀποδέχθηκε νὰ τοῦ ἀνατεθῇ ὁ βαρύτερος Σταυρὸς τῆς νέας του Διακονίας, πάλιν εἶναι μεθ' ἡμῶν καὶ ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εἰς Πατέρα καὶ Ὁδηγὸν Ἄγγελον».



Στὴν πρώτη αὐτῆ **Σύναξι** τῆς νέας **Περίοδου**, ἐτέθησαν, μὲ τὴν βοήθεια ἐννέα Κειμένων τῆς Πατερικῆς καὶ συγχρόνου Παραδόσεώς μας, δύο κατευθυντήρια θέματα, πρὸς κοινὴν ἐμβάθυνσιν, ὡς «**Περάσματα στὴν Ἀπέναντι Ὁχθῆ**»: **α)** «ἡ ἐπανάκτησις τῆς *Ψυχῆς τῆς ψυχῆς μας*», δηλαδὴ ἡ ἀπόκτησις τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ **β)** ἡ Χριστολογία-Θεῖα Οἰκονομία, δηλαδὴ τὸ Δόγμα τῆς Ἑνσαρκώσεως τοῦ Θείου Λόγου, κορύφωσι τοῦ Ὁποίου εἶναι ἡ Πεντηκοστή, ἤτοι ἡ ἔκχυσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ.

Ἐν κατακλείδι, ἡ Ἀδελφότης ἔψαλε πλήρης εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν δαψίλεια τοσοῦτων καὶ τοιούτων Οὐρανίων Δωρεῶν, τὸ ἀναστάσιμο τροπᾶριο: «Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ...», Ὡ πρέπει πᾶσα δόξα, αἶνος καὶ εὐχαριστία!

† **Μ.Σ.Α.**