

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Ἀνθούπολι Πατρῶν

ΤΗΝ Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, 31.5/13.6.2013, ἐπανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναός μας στὴν Ἀνθούπολι Πατρῶν, ὁ ὁποῖος συνεπλήρωσε ἤδη 20 ἔτη λειτουργίας, ἀφ' ὅτου τῇ ὑποδείξει τοῦ προσφάτως κοιμηθέντος Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ ἀνηγέρθη σὲ ιδιόκτητο χῶρο τῆς οἰκογενείας Τσοκανᾶ, στὴν κορυφὴ γηλόφου.

Στὴν Πανήγυρι ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδεσιμ. π. Γεωργίου Γιάν, τοῦ ἐκ Πύργου Ἡλείας Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἰωσήφ, ἐνῶ προσῆλθε γιὰ νὰ παραστῆ καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη λειτουργήσει ἀπὸ βραδὺς.

Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί, καὶ μάλιστα μικρὰ παιδιά, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν στὰ Ἅγια Μυστήρια.



Ὁ Θεοφιλ.κ. Κλήμης στὴν Ὁμιλία του ἀνεφέρθη στὸ νόημα τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς, ὡς συμπληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας ὑπὸ τοῦ Θεανθρώπου, καὶ στὶς συνέπειές της ὡς πρὸς τὴν χριστιανικὴ μας ζωὴ καὶ πορεία: ἔθεσε δὲ δύο ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν ἔντονα: α) θὰ νικήση καὶ σὲ μᾶς ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ Ὅποία προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ μᾶς «ἀποκολληθῆ» ἀπὸ τὶς ἐφάμαρτες καὶ ἐμπαθεῖς προσκολλησεις μας ἢ τελικὰ θὰ ἐπικρατήση ἐντός μας ὁ ἐχθρὸς διάβολος, ὁ ὁποῖος πασχίζει γιὰ τὴν ἀπώλειά μας; καὶ β) θὰ ἀξιωθοῦμε τὴν ἀγία Πεντηκοστή, μὲ τὴν κατάλληλη προετοιμασία καὶ προσμονή μας, τῆς Χάριτος τοῦ Παναγί-

ου Πνεύματος, ἡ Ὅποία ἐφίπταται ὅπου ὑπάρχει καθαρότητα Πίστεως καὶ Βίου, ὅπου ὑπάρχει Ἀγάπη, ὥστε νὰ μᾶς παρηγορήσῃ δεόντως, νὰ μᾶς εἰρηνεύσῃ καὶ νὰ μᾶς ἀνακαινίσῃ, ἢ θὰ παραμείνουμε δέσμοι τῶν ἐγωϊστικῶν παθῶν μας, ἀπαράκλητοι καὶ ἀξιοθρήνητοι; Εὐχήθηκε δὲ καλὴ καὶ θετικὴ ἔκβασι σὲ ὅλους τοὺς παρόντας, ὑπενθυμίσας τὸ ζωντανὸ παράδειγμα τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν.



Κατόπιν, ἐγίνε λιτάνευσις τῆς ἱ. Εἰκόνης τῆς Ἀναλήψεως περίξ τοῦ Ναοῦ, εὐλογήθησαν οἱ ἄρτοι καὶ διενεμήθησαν εὐλογίες καὶ κεράσματα.

Ἀκολουθῶς, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐνημέρωσε σὲ Σύναξι τοὺς ἐναπομείναντας πιστοὺς σχετικὰ μὲ τὴν ἀναμονὴν κατὰ τὸ ἐπόμενο διάστημα, ἀμέσως μετὰ τὴν τέλεσι τοῦ τεσσαρακονθήμερου Μνημοσύνου τοῦ Σεβασμ. Πατρὸς ἡμῶν, ἐκλογῆς νέου Ἡγουμένου στὴν Ἱερὰ Μονὴ μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, Μετόχιο τῆς Ὅποίας τυγχάνει ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἀναλήψεως, ὡς καὶ γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐκλογὴ νέου Μητροπολίτου καὶ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας κατὰ τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας μας τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο. Ἐπίσης, ἀνεφέρθη ἐνημερωτικῶς καὶ στὸ θέμα τοῦ Διαλόγου μας μετὰ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Τέλος, παρετέθη τράπεζα ἀγάπης, προσφέρθη δὲ στὸν Ἐπίσκοπο καὶ δι' αὐτοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ μας ἓνα πρωτότυπο καὶ ἀξιόλογο ἔργο ἀπὸ τὸν νεαρὸ Σπυρίδωνα, υἱὸ τοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Ναοῦ κ. Γεωργίου Τσοκανᾶ, ὁ ὁποῖος ἀχολούμενος στὸ ξυλουργικὸ ἐργαστήριον τοῦ πατρὸς του μὲ τὴν τέχνη αὐτὴ, κατασκεύασε μὲ ἐπιμέλεια καὶ ἀκρίβεια τὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδος σὲ ξύλο, ὅπου ἐπισημείωσε τὰ Ἱερὰ Μετόχια, τοὺς Ναοὺς καὶ τὶς Μονές μας





-ένδεικτικά- σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια, ὡς ἀπόδοσι τιμῆς στὴν μνήμη τοῦ Σεβασμ. Πατρὸς ἡμῶν καὶ ὑπενθύμισι τοῦ θεοφιλοῦς ἔργου Αὐτοῦ, ὥστε νὰ τὸ διατηρήσουμε, συνεχίσουμε καὶ εἰ δυνατόν, δι' εὐχῶν του, νὰ τὸ ἐπαυξήσουμε! Ἐπρόκειτο γιὰ πρωτότυπη προσφορὰ ἀγάπης καὶ τιμῆς, ἡ ὁποία συνεκίνησε.

