

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σταμάτας Ἀττικῆς

ΤΗΝ Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 27.4/10.5.2013, ἑορτῆ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Παναγίας μας, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀμυγδαλέζας Σταμάτας Ἀττικῆς.



Ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδεσιμ. π. Ἀντωνίου Γιαννουκάκου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀγγέλου Μουρλαῶ. Ἐκοινώνησαν πολλοὶ ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων.

Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε ἐόρτια Ὁμιλία, τονίσας τὸν σκοπὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ Ὅποια ἀποβλέπει στὴν ἰδική μας ψυχικὴ νεκρανάστασι καὶ θεραπεία ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία, ὥστε νὰ περιπατήσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς»· στὸν ἀγῶνα αὐτὸ τῆς μετανοίας καὶ συμφιλίωσεώς μας μὲ τὸν Ἀναστάντα Σωτῆρα μας, ἔχουμε ὑπέρμαχο καὶ ἀρωγὸ τὴν Χάρι τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἡ Ὅποια μᾶς ἀρδεύει ψυχοσωματικὰ μὲ τὸ θεῖο ὕδωρ τῶν μητρικῶν δωρεῶν Της· ἀλλὰ, γιὰ νὰ μᾶς ἐπακούση στὴν ὥρα τῆς ἀνάγκης μας, θὰ πρέπει νὰ φροντίσουμε γιὰ τὴν καλὴ μας σχέσι μὲ τὸν Υἱὸ Της καὶ μὲ Αὐτὴν ἀπὸ πρὶν, διότι πάντοτε ἡ ψυχὴ μας ὑστερεῖ καὶ ὀφείλουμε νὰ προσέχουμε τὴν συνειδησί μας γιὰ τὴν διόρθωσί μας· ἐπίσης, ἀνεφέρθη σὲ σύγχρονο θαῦμα τῆς Παναγίας μας θεραπείας γυναικὸς ἀπὸ τὴν ἀπιστία στὴν ψυχὴ καὶ ἀπὸ τὸν καρκίνο στὸ σῶμα, εὐχρηθεῖς τὰ δέοντα στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητάς.



Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ.

Τέλος, παρετέθησαν κεράσματα στὸ Ἄρχονταρίκι τῆς Μονῆς ἀπὸ τὴν Καθηγουμένη Γερόντισσα Βρυαῖνη στοὺς προσκυνητάς, πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καὶ Ἁειπαρθένου Μαρίας.

