

Κοίμησις Μοναχῆς στὸ Λονδίνο

ΤΗΝ Τρίτη, 13/26.2.2013, ὁ εἰδικῶς ἐξ Ἑλλάδος μεταβὰς πρὸς τοῦτο Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐτέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Βασιλείας, Ἀδελφῆς τῆς ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Βικεντία Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Λονδίνο, μὲ συμμετοχὴ τῶν Κληρικῶν μας στὴν Ἀγγλία καὶ ἀρκετῶν εὐλαβῶν πιστῶν.



Ἡ Μοναχὴ Βασιλεία γεννήθηκε τὸ 1930 σὲ οἰκογένεια Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἀράβων (Παλαιστινίων) καὶ μεγάλωσε στὴν παλαιὰ Ἁγία Πόλι τῶν Ἱεροσολύμων. Φοίτησε στὸ ρωσικὸ Παρθεναγωγεῖο τῆς Βηθανίας καὶ μαζὶ μὲ τὴν κατὰ σάρκα ἀδελφὴ τῆς Σουσάνα (μετέπειτα Ἡγουμένη Σεραφεῖμα), ἀφιερώθηκε στὴν ρωσικὴ Ἱερὰ Μονὴ στὴν Ὀρεινὴ τῆς Ἰουδαίας. Ἀπὸ ἐκεῖ ὅμως ἐδιώχθηκε τὸ 1948 μαζὶ μὲ τὴν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Ἐλισάβητ καὶ πέντε ἄλλες Ἀδελφές ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Τελικὰ, μετὰ ἀπὸ κάποια ἔτη περιπλανήσεων, ἡ διωχθεῖσα Ἀδελφότης ἐγκαταστάθηκε στὸ Λονδίνο, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς), ὅπου συνεστήθη ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Μοναχὴ Βασιλεία διετέλεσε Ἐκκλησιάρχισσα, διακρινομένη γιὰ τὴν ἀκρίβειά της στὴν καλὴ τάξι, Οἰκονόμος καὶ Ἀρχοντάρισσα τῆς



Ἀδελφότητος, διατηροῦσα πάντοτε στήν καρδιά καὶ στὰ χεῖλη τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς).

Ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς αὐτῆς, πιστὴ ἀνέκαθεν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἀπέριψε ἀποφασιστικὰ τὴν ιδέα γιὰ ἔνωσι μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ ἔτσι, μαζὶ μὲ τὴν Ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἐδουάρδου ὑπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιο, προσεχώρησε στὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας τῶν Ἐνισταμένων.

Ἡ μεταστᾶσα ἐνταφιάσθηκε δίπλα στὶς δύο προηγούμενες Ἡγουμένες τῆς Μονῆς Ἐλισάβετ καὶ Σεραφεῖμα (κατὰ σάρκα ἀδελφὴ της). Εἶη ἡ μνήμη αὐτῆς αἰωνία!

