

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ξένης στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ

ΤΗΝ Τετάρτη, 24.1/6.2.2013, ἐώρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς μας τῆς Ἁγίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. Τὴν ἐόρτιο ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Δημητρίου Παπαδημητρίου καὶ τῶν Ἱερέων μας π. Γεωργίου Γιάν καὶ τοῦ ἐκ Τσεχίας φιλοξενουμένου π. Χαρίτωνος Μρά-ζεκ. Παρέστησαν ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν.



Στὴν Ὅμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν δωρεὰ τῆς παρουσίας τῆς μεγίστης θαυματουργοῦ Ἁγίας ἀπὸ τὴν Πετρούπολι τῆς Ρωσίας στὸν χῶρο μας, ἡ ὁποία ὑποδηλώνει τὴν ἐτοιμότητά της γιὰ βοήθειά μας, ἐφ' ὅσον πρόκειται γιὰ Ἁγία τῆς Ἀγάπης. Μετὰ τὸν αἰφνίδιο θάνατο τοῦ συζύγου της, γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἁγία ἐκπλήρωσε τὴν κλησι-της: ξενιτεύθηκε ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἀνεῦρε τὴν ἀληθινὴ Ἀγάπη. Ἀγάπη γιὰ τὸν νεκρὸ σύζυγό της Ἀνδρέα, τοῦ ὁποίου «σῆκωσε» τὰ ἁμαρτήματα, προκειμένου νὰ ἐλεηθῆ ἡ ψυχὴ του, Ἀγάπη πρὸς ὅλους, προκειμένου νὰ βοηθηθοῦν καὶ ἐλεηθοῦν. Αὐτὸ τὸ *ξεχείλισμα τῆς Ἀγάπης* της διέλαμψε ἐπὶ 45 ὀλόκληρα χρόνια, 37 ἀπὸ τὰ ὁποία διῆλθε καὶ μὲ τὸ ἄθλημα τῆς διὰ Χριστὸν Σαλότητος, ὥστε νὰ μὴ παρεμποδίζεται ἀπὸ τίς ἀρχές καὶ τίς συμβατικότητες τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ νὰ ἔχη πρόσβασι παντοῦ καὶ νὰ εὐεργετῆ τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων ἀνεξαιρέτως. Καὶ μάλιστα, ὄχι μόνον τοὺς συγχρόνους της, ὅσο ζοῦσε, στὴν τότε ρωσικὴ πρωτεύουσα, ἀλλὰ καὶ ὅσους μετὰ τὴν μακαρία Κοίμησί της προσφεύγουν εἰς Αὐτὴν μὲ Πίστι καὶ Ἀγάπη. Ἡ Ἁγία **διδάσκει τὴν Ἀγάπη**, ἰδίως μάλιστα μεταξὺ

τῶν ἀνδρογύνων, ὥστε ὁ ἕνας νὰ ζῆ γιὰ τὸν ἄλλον καὶ ὄχι μόνον ἐπι-
λεκτικὰ νὰ συγκαίρη μαζί του, πρᾶγμα εὐκόλο καὶ ἀνώδυνο, ἀλλὰ
καὶ νὰ *συμπάσχη* μετὰ τοῦ ἑτέρου σὲ κάθε εἶδους δυσκολία, ἀδυναμία
καὶ πρόβλημά του· ἐπίσης, ἡ Ἁγία **ζητεῖ-ἀπαιτεῖ τὴν Ἀγάπη**, ὡς θυσία,
ὡς προσφορὰ καὶ μάλιστα ὡς *συγχωρητικότητα*, προκειμένου νὰ προσ-
φέρῃ τὴν ἀγαπητικὴ βοήθειά της. Ἀφοῦ εἴμεθα ἀτελεῖς ἄνθρωποι καὶ
ἐρχόμεθα σὲ προστριβὲς μεταξὺ μας, ἅς συγχωροῦμε ἀπὸ καρδίας σὲ
ὅ,τι μᾶς σφάλλουν οἱ ἄλλοι καὶ ἅς μὴ διατηροῦμε μέσα μας ὀξύχο-
λία, μνησικακία καὶ μάλιστα ἐκδικητικότητα, διότι διαφορετικὰ δὲν
βαδίζουμε κατὰ Θεὸν καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀξιοθοῦμε τοῦ θεοῦ
Ἐλέους. Τέλος δέ, εὐχήθηκε ἡ Ἁγία Ξένη νὰ σώζη ὅλους ἀπὸ συμφορές,
πνευματικὲς καὶ ὑλικές, καὶ μάλιστα ὅσους τὴν ἐορτάζουν καὶ τιμοῦν
Ὁρθοδόξως, νὰ πρεσβεύη δὲ γιὰ τὴν σωτηρία ὅλων μας!

