



ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

τῆς Ἑνορίας
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοσμά καὶ Δαμιανοῦ Ἐλευσίνας

στὴν Ἐκθεση
Ὁρθόδοξης Ἀγιογραφίας Α'

«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:
Τὸ Κοιμητῆρι καὶ ἡ Ἐνθύνη μας»

Κυριακή, 30ῆ Δεκεμβρίου 2012

Διοργάνωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»



Κυριακή πρωί, μετά την Θεία Λειτουργία. Ή συνεχής και ραγδαία βροχή δέν λιγότεψε τόν ζήλο· μάλλον τόν αύξησε και τὸ πούλμαν μὲ τοὺς Ἐνοριῖτες ἔφθασε στήν Ἐκθεση...





Οί ιερές Εικόνες εΐλκυσαν άμέσως τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Εἰκονόφιλων πιστῶν...



«Ἡ Ἑκατονταπυλιανή εἶναι ψηλά καὶ δὲν τὴν φθάνουμε. Ἄς φιλήσουμε τὸν Ναό Της»...



Θερμή ύποδοχή του π. Άθανασίου, τής Πρεσβυτέρας και Κατηγήτριας Σωτηρίας και όλου του Ποιμνίου, από την Οικοδέσποινα τής Έκθεσης κ. Ειρήνη Άρχοντούλη.





«Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε...ἐλθε καὶ σκηνώσον ἐν ἡμῖν...καὶ σώσον Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν»...



«...Ἀφετηρία γιὰ τὴν ὀργάνωση αὐτῆς τῆς Ἐκθεσης καὶ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὸ πλαίσιο τῆς, εἶναι τὰ ἐξῆς σοφὰ λόγια: «...Ὁφείλουμε νὰ ἀνοιγόμαστε» συνεχῶς πρὸς τοὺς ἄλλους, τοὺς «πλησίον» μας ἀγαπητικῶς, ἐνεργοποιώντας ὁ καθένας στὸ ἔπακρο τὸ χάρισμα ἢ καὶ τὰ χαρίσματα, τὰ ὁποῖα τοῦ δώρισε ὁ Μεγαλόδωρος Κύριός μας...».



Σύντομο και άπλο Μάθημα σχεδίου.

«Η βάση όλων τών Προσώπων στην Όρθόδοξη Αγιογραφία είναι κοινή, αλλά και άπλή...».





«...Όταν τήν γνωρίζουμε, μπορούμε, με τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά σχεδιάσουμε ὁποιοδήποτε Πρόσωπο, τακτοποιώντας ἀνάλογα μόνον τὰ δευτερεύοντα στοιχεῖα του...».





Ἐρωτήσεις καὶ ὠφέλιμες παρατηρήσεις
ἀπὸ Πρεσβυτέρους καὶ παιδιὰ...





...καταξιωμένους Θεολόγους,
άλλα και Ίεροψάλτες.





Σύντομη, αλλά μεστή ωφελείας αναφορά του σεβαστού π. Ἀθανασίου Κανατσούλη, στο θέμα τῆς μέθεξης τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, διὰ μέσου τῶν αἰσθήσεων...



...καὶ τέλος τοῦ Μαθήματος μὲ τὸ «Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν...».



Περίγηση στις θαυμάσιες, «άναγωγικές» Εικόνες της Έκθεσης...





“Τραταμέντο” και ματιές στον κατάλογο με τις «κλεισμένες»
και τις ελεύθερες ακόμη πρὸς διάθεσιν Εἰκόνες.





Ἡ φιλόξενη οικοδέσποινα «γλύκανε» αισθητὰ τὶς τιμὲς κι ἔτσι ἀρκετὲς «σταγόνες» ἔπεσαν στὸν στόχο τους· στοὺς πτωχοὺς Ἀδελφοὺς μας, χάριν τῶν ὁποίων πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, τὸ ὅλο ἔργο. Διετέθησαν καὶ πολλοὶ λαχνοὶ γιὰ τὴν κλήρωση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία θὰ γίνεи τὴν προσεχῆ Τετάρτη, κατὰ τὴν Τελετὴ λήξης τῆς Ἐκθεσης...



**ΑΥΤΗ Η “ΣΤΑΓΟΝΑ”
ΕΠΕΣΕ
ΣΤΟΝ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ...**



**Ο ΙΔΙΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ**



Εικονολογικές Εὐλογίες καὶ ψώνια στὴν ἔξοδο
καὶ ἀναμνηστικὲς οἰκογενειακὲς φωτογραφίες πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση.
Ἡ Παναγία Μητέρα μας ἀνάμεσα σὲ δύο καλὰ παιδιά Της...





Ἡ πνευματικὴ συγγένεια εἶναι ἰσχυρότερη καὶ διαρκέστερη τῆς σαρκικῆς, μᾶλλον δὲ καὶ αἰώνια καὶ ἀκατάλυτη, ὅπως μᾶς διδάσκουν σοφὰ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι γεννιέται καὶ «ὕφαινεταί» μὲ τὸ νῆμα τῆς κατὰ Χριστὸν Ἀγάπης καὶ τῆς Ὑπομονῆς, ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα...



**...στὸ Ὅποιο,
μαζὶ μὲ τὸν Υἱό,
τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό,
καὶ τὸν Πατέρα, ἀρμόζει
δόξα, τιμὴ, προσκύνησις
καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας.**

Ἀμήν!

