



‘Ο Άγιος Ίερομάρτυς Εὐτρόπιος πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Σαιντ τῆς Γαλλίας*

Ἱερὰ Μνήμη: 30ῆ Ἀπριλίου

Ο Άγιος Εὐτρόπιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔφθασε στὴν Ρώμη κατὰ πᾶσαν πιθανότητα στὴν διάρκεια τοῦ Γ΄ αἰῶνος.

Σύμφωνα, ὅμως, μὲ τοπικὴ παράδοση, ὁ Άγιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Περσία καὶ εἶχε γνωρίσει τὸν Χριστό. Τὸν ἔστειλε ὁ Άγιος Ἀπόστολος Πέτρος σὲ μία πρώτη ἱεραποστολικὴ περιοδεία στὴν Σαιντ, ὅπου ὁ Εὐτρόπιος δὲν μπόρεσε νὰ κάμψει τὴν σκληρότητα τῶν εἰδωλολατρῶν κατοίκων καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ρώμη. Μετὰ ἀπὸ κάποιο διάστημα ὁ Πάπας Άγιος Κλήμης [24 Νοεμ.] τὸν ἔστειλα σὲ δευτέρη περιοδεία στὴν Γαλατία [Γαλλία], στὰ βήματα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ ἄλλων Ἱεραποστόλων Ἐπισκόπων [9 Ὀκτ.].

Διέμεινε στὴν Ἀρελάτη (σημερινὴ Ἄρλ) καὶ στὴν Γουϊάννη καὶ ἔφθασε τέλος στὴν Σαιντ τοῦ Σαιντόνζ, στὴν περιοχή τοῦ παράλιου Σαράντ, ὅπου οἱ κάτοικοι διέκειντο ἐχθρικὰ πρὸς ὅλες τὶς ἐπιδιώξεις τῆς Ἱεραποστολῆς.

Ὁ Εὐτρόπιος ἐγκαταστάθηκε τότε σὲ καλύβη πλάι σ’ ἓναν βράχο καὶ ἀφιερῶθηκε στὴν ἄσκηση καὶ τὴν προσευχή. Μερικὲς φορές ἄφηνε τὸ Ἐρημητήριό του καὶ κήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν γύρω ὑπαιθρο ἢ ριψοκινδύνευε νὰ εἰσέλθει στὴν πόλη.

Ἡ ἀσκητικὴ του μορφή, ἡ καθαρότητα τοῦ βλέμματος καὶ ἡ ἀπλότητα τῆς γλώσσας του κίνησαν τὸν θαυμασμό κάποιων εἰδωλολατρῶν, οἱ ὁποῖοι σύντομα ζήτησαν νὰ λάβουν τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Ὁ Άγιος



Ἡ πόλις Σαιντ τοῦ Σαιντόνζ τῆς σημερινῆς Γαλλίας



Ο Άγιος Εὐτρόπιος, δεξιά, με τὸν Άγιο Μαρτιάλη, πρῶτο Ἐπίσκοπο τοῦ Λιμῶς [30ῆ Ἰουνίου].

ἄρχισε τότε νὰ ἐπισκέπτεται συχνότερα τὴν πόλη, ἀκολουθούμενος πλέον ἀπὸ μεγάλο πλῆθος κόσμου ποὺ τὸν ἀποκαλοῦσε «Ἀπεσταλμένο Θεοῦ».

Μία ἡμέρα, μιὰ νεαρὴ κόρη μεγάλης ὀμορφιάς, ὀνόματι Εὐστέλλα, κόρη τοῦ λεγάτου τοῦ Πραιτώρα τῆς Γαλατίας, διέσχισε τὸ πλῆθος, ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Ἁγίου καὶ εἶπε: «Διδάσκαλε, θέλω νὰ ἀσπασθῶ τὴν θρησκεία τοῦ Χριστοῦ. Κατήχησέ με στὶς ἀλήθειες ποὺ διδάσκει!».

Ὅταν ἔμαθε τὴν μεταστροφή τῆς κόρης του, ὁ πατέρας τῆς Εὐστέλλας, ἐξάλλος ἀπὸ θυμὸ προσπάθησε μάταια νὰ τὴν ἐπαναφέρει στὴν εἰδωλολατρικὴ δεισιδαιμονία.

Κάλεσε τότε ὅλους τοὺς ἐκδοροσφαγεῖς τῆς πόλης, τοὺς διέταξε νὰ φονεύσουν τὸν Εὐτρόπιο καὶ νὰ φέρουν στὸ ἀνάκτορο τὴν κόρη του, ἡ ὁποία εἶχε καταφύγει σ' ἓνα Ἐρημητήριο κοντὰ σ' ἐκεῖνο τοῦ Ἁγίου.

Ἐβγαλαν τὸν Εὐτρόπιο ἀπὸ τὴν καλύβη του τὴν ὥρα ποὺ γονυπετὴς προσευχόταν, τὸν ξυλοκόπησαν, τοῦ ἔγδαραν τὶς σάρκες καὶ τὸν ἀποτελείωσαν κόβοντάς του τὸ κεφάλι με τσεκούρι.

Ἐντρομοὶ γιὰ τὸ ἐγκλημὰ τους, οἱ φονιάδες ἔφυγαν ἀφήνοντας τὴν Εὐστέλλα, ποὺ μαζὶ με εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς πῆγε καὶ ἐνταφίασε τὸ σκῆνωμα τοῦ Ἁγίου στὴν καλύβη του καὶ δὲν ἄργησε νὰ συναντήσῃ τὸν ἐν Χριστῷ πατέρα της στὴν αἰώνιο ζωῆ.

Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Εὐτροπίου λησμονήθηκε μέχρι τὸν 5' αἰῶνα, ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία δύο Μοναχοὶ βρῆκαν τὰ τίμια Λείψανα αὐτοῦ. Τὸ ἔτος 590, ὁ τότε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Παλλάδιος κατέθεσε πανηγυρικῶς αὐτὰ στὴν Βασιλική, ἡ ὁποία κτίστηκε πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου.



Ἡ Ἁγία Εὐστέλλα. Ἡ ἱερὰ μνήμη αὐτῆς ἐορτάζεται ὁμοῦ με τὸν Ἁγιο Εὐτρόπιο τὴν 30ῆ Ἀπριλίου**.



Ἡ Βασιλική τοῦ Ἁγίου Εὐτροπίου στήν Σαίντ τῆς Γαλλίας

Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Εὐτροπίου κατέστη μέγα Προσκύνημα, ὅπου ἐπιτελοῦνταν πολυάριθμα θαύματα καί ἦταν σταθμὸς στήν διαδρομὴ τοῦ Προσκυνηματος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τῆς Κομποστέλλας (Ἰσπανία).

Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, ἡ τιμὴ τοῦ Ἁγίου ἀπλώθηκε πολὺ εὐρύτερα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Σαιντόνζ.

(*) Νέος Συναξαριστὴς τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἱερομονάχος Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, τ. Η' (Ἀπρίλιος), Ἰνδικτος, Ἀθῆναι 2007, σελ. 293-294. Ἐπιμέλ. ἡμετ.

(**) Κατὰ ἄλλες πηγές ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Εὐστέλλας ἐορτάζεται τὴν 11ῃ ἢ 24ῃ Μαΐου.



Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Εὐτροπίου στήν Κρύπη τῆς ὁμωνύμου Βασιλικῆς.



Παράθυρα τῆς Βασιλικῆς μὲ εἰκονίσματα (βιτρώ) τῶν Ἁγίων Εὐτροπίου καὶ Εὐστέλλας.