

## Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας (14-15.8.2011 ἐκ.ἡμ.)

**Μ**ὲ τὴν Προστασία τῆς Ὑπερευλογημένης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων συμμετεῖχε καὶ ἐφέτος στὴν Πανήγυρι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀδελφῶν μας Βουλγάρων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, στὴν Σόφια, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Κοίμησι τῆς Παναγίας.

• **Κατόπι**ν συνοδικῆς ἀποφάσεως καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος, μὲ τὴν συνοδεία τοῦ Ὑποδιακόνου Γέροντος Ἀντωνίου Ἀγιοκυπριανίτου, ἔφθασε στὴν Σόφια ἀεροπορικῶς πρὸ τοῦ μεσονυκτίου τὴν Παρασκευή, 13/26.8.2011. Τὸν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος μὲ τὸν ὑποτακτικό του Γέροντα Παντελεήμονα, καὶ κατέλυσε στὸ Ἐπισκοπεῖο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει καὶ ὠραιότατο Ναῦδριο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

■ **Τὴν πρωΐαν** τοῦ Σαββάτου, 14/27ην Αὐγούστου, ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν μαζί μὲ τὸν Ὑποδιάκονο Ἀντώνιο, τῆ ἀδεία καὶ εὐλογία τοῦ Σεβ. κ. Φωτίου, μετέβησαν στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης στὸ Κνιαζεβο, ὅπου ἐλειτουργήθησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

• **Μετὰ** τὴν Θεία Λειτουργία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρωῖνοῦ ροφήματος, παρουσία μικρᾶς ὁμάδος ἐκ τῶν παλαιότερων Μοναζουσῶν, ὁ



Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοσι τοῦ συνεχῶς (ὄχι συχνῶς ἢ τακτικῶς) μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ξενάγησις στὸ Κοιμητήριο καὶ σὲ ἄλλους χώρους, ὅπου τὰ μνήματα ἐπιφανῶν προσώπων συνδεομένων μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς (Ὄσιωτ. Καθη-

γουμένης Σεραφείμας, Ἀρχιμανδριτῶν Παντελεήμονος, Σεραφείμ, Σεργίου κ.ἄ.), στὰ Ἐργαστήρια ( Ἀγιογραφεῖο, Τυπογραφεῖο καὶ Βιβλιοδοτεῖο), στὰ θερμοκήπια καὶ λοιποὺς τόπους καλλιεργιῶν, σὲ βοηθητικούς χώρους, ὡς καὶ στὰ διάφορα κτήρια, ὅπου κεχωρισμένως καθ' ὁμάδας συμβιώνουν οἱ πενήτηντα φιλόπονες περίπου Μοναχές, σὲ μία ἔκτασι ἑνδεκα στρεμμάτων, μέσα σὲ πλούσια βλάστησι (ὕψόμετρο περίπου 700 μ.).

• **Μετὰ** τὸ λιτὸ μεσημβρινὸ γεῦμα καὶ ὀλίγη ἀνάπαυσι στὸ Ἐπισκοπεῖο τοῦ Ἀγίου Μάρκου, ὁ Σεβ. Τριάδισσα, ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν καὶ ὁ Ὑποδιάκονος μετέβησαν στὸν πλησιόχωρο πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό, ὅπου στὶς 17:00 ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετὰ τὴν ὁποία ἐτελέσθη καὶ ὁ Ὅρθρος, κατὰ τὸ σλαβονικὸ τυπικόν.

Τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν, προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ ἀρκετοὺς Ἱερεῖς, Διακόνους καὶ Ὑποδιακόνους, οἱ ὁποῖοι -πλαισιούμενοι ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ χορωδία- μὲ θαυμαστὴ τάξι, ἄρμονία καὶ εὐλάβεια ἀπέδιδαν ἓνα σύνολο προσευχητικὸ δυσπερίγραπτο καὶ ἐν πολλοῖς ἄγνωστο στὰ ἑλληνικὰ λατρευτικὰ δεδομένα...

Ὁ μέγας καὶ εὐρύχωρος Ναὸς εἶχε μετατραπῆ σὲ Οὐρανὸν Πολύφωτον καὶ ἡ Ἄχραντος Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἐμοίραζε τὶς Εὐλογίες Της στοὺς εὐλαβεῖς Πανηγυριστάς...

Ἡ μικρά, ἀλλὰ τόσο Μεγάλη, αὐτὴ Ἀγρυπνία ἐτελείωσε περίπου στὶς 21:00' καὶ ἀπετέλεσε τὸ προανάκρουσμα τῶν εὐλογιῶν τῆς ἐπομένης.

■ **Τὴν Κυριακῇ, 15/28 Ἀυγούστου,** ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἄρχισε περίπου στὶς 8:00'. Στὶς 9:00' ἔγινε μὲ λαμπρότητα ὑπὸ τοῦ Ἱερατείου ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου κ. Φωτίου, μετὰ δὲ τὸν «Καιρόν», τὴν ἔνδυσι τοῦ Ἀρχιερέως ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ βάθρου στὸ μέσον τοῦ Ναοῦ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ Λαοῦ, καὶ τὴν ἀνάγνωσι τῶν Ὁρῶν Γ' καὶ ΣΤ', ἄρχισε ἡ Λειτουργία περίπου στὶς 10:00', συλλειτουργοῦντος σὲ τιμητικὴ θέσι τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ.

Ἦταν πράγματι μία ἄνοδος!... Ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος εἶχαν μεταμορφωθῆ... Ἡ Ὁρθόδοξος Λατρεία ἀπεκάλυπτε καὶ πάλι τὰ μυστικά Της... Ἦχος, θέαμα, κινήσεις, εὐωδία, δάκρυα, οὐράνια καὶ ἐπίγεια, ἄνθρωποι





καὶ Ἄγγελοι καὶ Ἅγιοι, γύρω ἀπὸ τὴν Μυστικὴ Τράπεζα, τὸν Θρόνον τοῦ Ἀρνίου, ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μᾶ καρδιά...

*«Ἐν τῷ Ναῷ ἐστῶτες τῆς Δόξης Σου, ἐν Οὐρανῷ ἐστάναι νομίζομεν, Θεοτόκε, Πύλη Ἐπουράνιε, ἄνοιξον ἡμῖν τὴν θύραν τοῦ ἐλέους Σου!»...*

• **Στις 11:45'** ἄρχισε ἡ μετάδοσις τῶν Ἁγίων Μυστηρίων στὸ μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν ἀπὸ τρία Ἅγια Ποτήρια καὶ ἐτελείωσε στις 12:10'. Ἐπακολούθησε λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου πέριξ τοῦ Ναοῦ, μὲ τέσσερις Στάσεις καὶ δεήσεις, ἀνάγνωσις Εὐαγγελίου, εὐλόγησι μὲ τὴν Εἰκόνα καὶ ἁγιασμένο Ὑδωρ.



• **Καὶ πάλι** ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι, ἐδόθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου κ. Φωτίου ὁ λόγος στὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο κ. Κυπριανό, γιὰ νὰ ἀπευθυνθῆ στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ Ἑορτῇ καὶ Πανηγύρει. Ὁ Θεοφιλέστατος ἐξεφώνησε λογύδριον μὲ θέμα: [«Ἡ Θεοτόκος Μυσταγωγὸς στὸ Μυστήριον τῆς Εὐσπλαγγνίας τοῦ Θεοῦ»](#) (διάρκεια 11'), τὸ ὁποῖο μετεφράζετο στὰ βουλγαρικὰ ταυτοχρόνως.

Ἡ ὅλη αὐτὴ Μυσταγωγία ὠλοκληρώθηκε στις 13:30', χωρὶς αἰσθησι κοπώσεως ἢ δυσφορίας· ἀντιθέτως μάλιστα, μὲ λύπη, διότι ἡ ζωὴ μας δὲν εἶναι καὶ δὲν ταυτίζεται μὲ μία Λειτουργία σὲ Θεομητορικὴ Ἑορτῇ...



• **Ἐπακολούθησε** μεσημβρινὸ γεῦμα σὲ πλησιόχωρο ἐστιατόριο, στὸ ὁποῖο παρέκάθησαν οἱ δύο Ἀρχιερεῖς καὶ τὸ Ἱερατεῖον. Ἀντηλλάγησαν δῶρα καὶ εὐχές. Ἡ ἐνότης Ἑλλήνων καὶ Βουλγάρων Ἀντιοικουμενιστῶν ἔγινε βαθύτερη καὶ θερμότερη, μὲ πολλὰ ὑποσχέσεις, πρὸς δόξαν τοῦ θεοῦ τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος.

\* \* \*

**Περίπου** στὶς 21:00' τῆς Κυριακῆς, ὁ Θεοφίλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ Ὑποδιάκονος Γέρο-Ἀντώνιος εὗρισκοντο στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», μετὰ ἀπὸ μία ὥραία καὶ ἄνετη πτῆσι 60', πλήρεις εὐλογημένων ἐντυπώσεων καὶ αἰσθημάτων εὐχαριστίας πρὸς τὴν Κυρία ἡμῶν Θεοτόκον καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Βουλγάρους Ἀδελφούς μας γιὰ τὴν ἐγκάρδια φιλοξενία τους, ὕλική καὶ πνευματικὴ, πραγματικὴν κλίμακα πρὸς οὐρανόν...

† Ὁ Ὠ.Κ.