

**Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου  
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος  
σὸ Συκάμινο Ἀττικῆς**

**Τ**ΗΝ Παρασκευή, 6/19.8.2011, τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐπανηγύρισε τὸ νεόδμητο ὁμώνυμο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον σὸ Συκάμινο Ἀττικῆς, τῆς ὀλιγομελοῦς Ἀδελφότητος τοῦ ὁποίου προΐσταται ἡ Γερόντισσα Ἰλαρία Μοναχή.

Ἀφ' ἐσπέρας, ἐψάλη ὁ Μέγας Ἐσπερινός, ἱερουργούντων τοῦ Ἐφημερίου Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδη καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Τερζάκη. Ἐγινε δὲ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Μεταμορφώσεως σὲ μέρος τῆς κωμοπόλεως πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.

Τὸ πρωῒ, ἐψάλη ὁ Ὁρθρος καὶ ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία ἀπὸ Μοναχῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖες παρέστησαν μετὰ τῆς Ἡγουμένης αὐτῶν Γεροντίσσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς, προσῆλθαν δὲ στὴν ἱερὰ Πανήγυρι ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Ἀττικῆς.



Τὴν ἑόρτιον Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτῆς Πρόεδρος, μαζί μὲ τὸν π. Κωνσταντῖνο Σωτηριάδη καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Θεοχάρη Ἀγιοκυπριανίτη, τῆ συμμετοχῇ τριῶν Ὑποδιακόνων. Ἐκοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κυπριανός ἀνεφέρθη στὴν μυστικὴ ἀνάβασι, στὴν ὁποία καλούμεθα ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὥστε σὸ νοητὸ Ὅρος, τὴν Ἐκκλησία, νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνάβασις ὁμως γίνεται μὲ τὴν Πρᾶξι (πρακτικὴ ἀρετὴ), ἡ ὁποία ὀδηγεῖ στὴν Κάθαρσι καὶ τὸν Φωτισμὸ καὶ τέλος στὴν Θεωρία. Ἄς γίνουμε λοιπὸν περισσότερον συνεπεῖς στὴν Πρᾶξι, ἀρχίζοντες ἀπὸ τὴν πραγματικὴ Μετάνοια καὶ Ἐξομολόγησι. Ἡ πείρα ἔχει δείξει, ὅτι ἡ ἔλλειψις προόδου τῶν Χριστιανῶν, φανερὰ ἰδίως στὴν ἀπουσία τῆς ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης, ὀφείλεται σὸ ὅτι δὲν ἐργάζονται βαθειὰ καὶ συνεχῶς τὴν Μετάνοια (αὐτομεμψία, συντριβή, δάκρυα, αὐτοκριτικὴ, συναίσθησις ἁμαρτωλότητος, ἄρνησις αὐτο-δικαιωτισμοῦ κ.ἄ.), ὁπότε ἡ Ἐξομολόγησις καταντᾷ τυπικῇ, ἐπιφανειακῇ καὶ ἄκαρπος.



Στὸ τέλος, εὐλογήθησαν οἱ ἄρτοι καὶ τὰ σταφύλια, ὡς ἔθος, παρετέθη δὲ πανηγυρική Τράπεζα, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀπευθύνονται στοὺς διακονητὰς καὶ ὀργανωτὰς τῆς Πανηγύρεως λαϊκοὺς Ἀδελφοὺς, γιὰ τὴν ἀνταπόκρισιν καὶ αὐτοθυσίαν, μὲ τὴν εὐχὴν ὁ Μεταμορ-

φωθεὶς Σωτὴρας μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ τοὺς ἀνταμείψῃ ἐν τοῖς Οὐρανοῖς.

