

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Σουηδία

Μία νέα μεγάλη δωρεὰ Ἀγάπης καὶ Ἐνότητος ἐν Χριστῷ

Μὲ τὴν προστασία τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ «ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων»...

Προορισμός μας ἡ πανέμορφη Σουηδία. Πανηγυρίζει τὸ κέντρο τῆς Ἱεραποστολικῆς μας Κοινότητος, ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἀγίων Θεοστέπτων καὶ Ἰσαλοστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης, ὅπου καὶ τὸ Ἐπισκοπεῖον.

Μία ομάδα δέκα προσώπων, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὁρεῶν κ. Κυπριανό, Ἀναπληρωτὴν Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, εἴμεθα ἔτοιμοι ὄχι γιὰ χαλάρωσι καὶ σχόλη, ἀλλὰ γιὰ ἔντονη πνευματικὴ-ποιμαντικὴ ἐργασία ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρες.

* * *

Α΄. Τὴν Δευτέρα, 17/30.5.2011, ἀναχωροῦμε στὶς 15:30΄ ἀπὸ τὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» τῶν Ἀθηνῶν μὲ τὴν «Aegean» γιὰ τὸ Μόναχο, στὸ ὁποῖο φθάνουμε στὶς 17:40΄. Ἡ ἀναμονὴ μας στὸ ἀεροδρόμιο μέχρι τὶς 20:40΄ δίδει στὸν Θεοφίλ. Ἐπίσκοπο μία πρώτη εὐκαιρία *συζητήσεως-συσκέψεως* μὲ τὶς Ἀγιοαγγελίτισσες Μοναχῆς Σεραφεῖμα καὶ Μαγδαληνὴ γιὰ τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα θὰ κληθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε στὴν Σουηδία καὶ ἰδίως ὅσα ἀφοροῦν τὸ Μοναστηράκι μας τῆς Ὁσίας Φιλοθέης στὸ Βίλμπεργκα τοῦ Γκρίμπλυ.

• **Στὶς 21:35΄** (ῶρα τοπικὴ), ἐφθάσαμε στὴν Στοκχόλμη, ὅπου στὸ ἀεροδρόμιο «Ἀρλάντα», μᾶς ὑποδέχονται ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὁκερστρομ, ὁ Διάκονος π. Στέφανος Γιάρπενμπερου μαζί μὲ τὴν Διακόνισσα καὶ μία μικρὰ ομάδα ἀδελφῶν καὶ φίλων, οἱ ὁποῖοι μᾶς συνοδεύουν μέχρι τὸ Ἐπισκοπεῖο στὸ Βάρμπεργκ, νοτιοδυτικὰ τῆς Στοκχόλμης. Μετὰ τὴν Εὐχαριστήρια προσευχὴ στὸν ἱερὸ Ναό, ἔγινε διανομὴ τῶν ἐξ Ἑλλάδος στοὺς οἴκους τῆς φιλοξενίας, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς πόλεως. Πλησίαζαν τὰ μεσάνυκτα. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης, εἶχε ἀποσυρθῆ ἀπὸ ἐνωρίς, λόγῳ σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας.

Β'. Τὴν Τρίτη, 18/31.5.2011,

μετὰ ἀπὸ μία σύντομη περιήγησι στὸ ἱστορικὸ κέντρο τῆς Στοκχόλμης, ἐπιστρέψαμε στὸ Ἐπισκοπεῖο, ὅπου μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἄδεια τοῦ Θεοφιλ. Μακαριουπόλεως, πραγματοποιήθηκε μία μακρὰ καὶ γόνιμος σύσκεψις (16:30´-19:50´). Συμμετεῖχαν ὁ Θεοφιλ.



Ἐπιφάνη, ὁ Ἐπίσκοπος π. Ἀνδρέας (Ἐφημέριος τῶν Ἐνοριῶν μας στὴν Σουηδία), ὡς καὶ οἱ Ὀσιοι. Μοναχὲς Σεραφεῖμα καὶ Μαγδαληνή. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἀπεχώρησε σύντομα, λόγω τῆς ἀσθενείας του.

• **Θεματολογία:** ἀνάγκη χειροτονίας εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου Στεφάνου (Σουηδοῦ), ὡς δευτέρου Ἐφημερίου • ἀντιμετώπισις Κοπτῶν, Αἰθιοπῶν καὶ Μαρωνιτῶν, οἱ ὅποιοι ἐπισκέπτονται τὸ Ἐπισκοπεῖο μας καὶ ἀπαιτεῖται κατήχησις-ἐνημέρωσις καὶ Χρῆσμα, προκειμένου νὰ ἐνταχθοῦν πλήρως στὴν Ἐνορία μας (ὑπάρχει ἀγγλιστὶ ἡμετέρα Ἀκολουθία εἰς Ἐπιστροφήν Μονοφυσιτῶν) • συγγραφή συντόμου Ἱστορίας τῆς Ὁρθοδοξίας στὴν Σκανδιναβία, μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ σημαντικὸ ἔργο τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννου (1976 κ.έ.) • σύνταξις Ἐτησίων Ἐκθέσεων Πεπραγμένων • συγγραφή Ὁρθοδόξου Σκανδιναβικοῦ Ἀγιολογίου • μετάφρασις στὴν Σουηδικὴ τῶν Λειτουργικῶν Κειμένων (ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τοῦ 24ώρου, Ἀκολουθίες ἐκ τῶν Μηναίων, Παρακλητικῆς, Τριωδίου, Πεντηκοσταρίου κ.ἄ.) • μετάφρασις ἐκ τοῦ Ὁρθοδόξου Συναξαριστοῦ (Βίοι Ἁγίων) • Ἱερὰ Μονὴ Ὀσίας Φιλοθέης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς Ἑλλάδος (νέο Νομικὸ Πρόσωπο, διαδικαστικά, Καταστατικὸ, θέμα ὑγείας τῆς Ὀσιοι. Γεροντίσσης Φιλοθέης, ἀνάγκη βοηθοῦ).



νήσαντος «ἐν τοῖς κελλίσις».

• **Ἐπακολούθησε** Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα (22:00´-1:00´), στὴν ὁποία ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπιφάνη, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν π. Ἀνδρέα, τὸν Ἱεροδ. Θεοχάρη, τοὺς Ὑποδιακόνους Γ. Ἀντώνιο καὶ Γαβριήλ, τοῦ Θεοφιλ. Μακαριουπόλεως προσευχομένου καὶ κοινω-

Γ'. Τὴν Τετάρτη, 19.5/1.6.2011, ἀναχωρήσαμε στὶς 9:00´ γιὰ τὴν



πριοχή Γιέρμπου, περίπου 270 χλμ. βορείως τοῦ Βάρμπεργκ. Μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ περίπου ὥρες καὶ ἀφοῦ ἐπισκεφθῆκαμε ἕνα πάρκο μὲ ταράνδους πλησίον στοῦ Ὁκελμποῦ, ἐφθάσαμε στοῦ κτῆμα τῶν ἐνορτιῶν μας Λαυρεντίου καὶ Μαρίας, ὅπου - μετὰ τὸ γεῦμα - ἐτελέσαμε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀγιασμοῦ στὸν χῶρο ὅπου ἀναγείρεται Ναῦδροιο, ὡς καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως. Διανυκτερεύσαμε στοῦ πλησιόχωρο καὶ γραφικὸ χωριουδάκι Järbo.

• **Τὸ πολὺωρο** ταξίδι μας καὶ ἡ παραμονή μας στοῦ κτῆμα ἦταν μία θαυμάσια ἐμπειρία. Παντοῦ ἡ ὁμορφιὰ τῆς φύσεως λειτουργοῦσε ἀναγωγικά. Διαρκῆς συνδυασμὸς πράσινου καὶ γαλάζιου μὲ τὴν ἀπερίγραπτη τέχνη τοῦ θεοῦ χροστῆρος...

Δ΄. Τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 20.5/2.6.2011, κατευθυνθήκαμε πρὸς νότον καὶ ἐφθάσαμεν στοῦ Μοναστηράκι τῆς Ὁσίας Φιλοθέης στοῦ Βίλμπεργκα τοῦ Γρόιλμπυ μετὰ ἀπὸ δυόμισυ ὥρες, προκειμένου νὰ τελέσουμε τὴν θεία Λειτουργία. Καθ' ὁδὸν εἶχαμε ἐνημερωθῆ ὅτι ἡ Ὁσιωτ.



Γερόντισσα Φιλοθέη εἰσήχθη ἐκτάκτως στοῦ νοσοκομεῖο, στὴν πόλι Ἐνστέπινγκ, περίπου 7,5 χλμ. ἀπὸ τὴν Μονή.

• **Στὸ Ἑσχαστήριο** μᾶς ἀνέμενε ὁ π. Ἀνδρέας, ὁ Διακο-Στέφανος καὶ ἄλλοι πιστοί. Ἐγίνε ἀπλὴ ἱερατικὴ θεία Λειτουργία καὶ ἔψαλαν ἑλληνιστοὶ οἱ Ἀγιοαγγελίτισσες. Μετὰ τὸ πρόχειρο γεῦμα, στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἔγιναν οἰκοδομητικὲς συζητήσεις, ἀνεχωρήσαμε γιὰ τὸ νοσοκομεῖο γύρω στὶς 14:00΄, γιὰ νὰ κοινωνήσουμε τὴν Γερόντισσα Φιλοθέη. Τὴν συναντήσαμε στοῦ θάλαμό της νὰ εἶναι εὐδιάθετη, ὅπως πάντοτε, ἂν καὶ τόσο ἡλικιωμένη, βαρεῖα ἀσθενὴς καὶ μὲ ὄρασι σχεδὸν ἀνύπαρκτη. Ἐψάλαμε

ὕμνους ἐκκλησιαστικούς, ἐκοινωνήσε καὶ κατόπιν συνεζητήσαμε γιὰ τὸ μέλλον τῆς Μονῆς, ἀκούσαμε τὶς προτάσεις της καὶ τῆς ὑποσχεθήκαμε ὅτι θὰ ληφθῆ μέρος γιὰ ὅλα, κατόπιν προσευχῆς καὶ συσκέψεως μὲ τὰ ἀρμόδια πρόσωπα.

• **Στὶς 16:00**, ἀναχωρήσαμε γιὰ τὴν οἰκία τῶν γονέων τῆς Ἀδελφῆς Μαγδαληνῆς, στὸ Νορβίκεν - Προάστιο Σολλεντούνα - περίπου 20 χλμ. βορείως τῆς Στοκχόλμης. Στὸ δεῖπνο παρευρίσκοντο μαζί μὲ τοὺς Ἑλληνες ἐπισκέπτες, ὁ π. Ἀνδρέας, ὁ π. Στέφανος, ἄλλοι Σουηδοὶ πιστοὶ μας, ὡς καὶ ὅλη ἡ φιλοξενούσα Οἰκογένεια: οἱ γονεῖς τῆς Ἀδελφῆς Μαγδαληνῆς Περόκε καὶ Ὅσα Ἰούνσβεντ, καὶ ὅλα τὰ ἀδέλφια της (ἡ Ἀδ. Μ. εἶναι τὸ πρῶτο παιδί, 36 ἐτῶν), δύο ἀκόμη κορίτσια καὶ ἓνα ἀγόρι (ἦδη Λουθηρανὸς πάστωρ μὲ οἰκογένεια).



• **Μετὰ** τὶς γεμάτες ἀγάπη καὶ σεβασμὸ συζητήσεις, τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων καὶ τὴν ξενάγησι στὸ πολὺ γραφικὸ σπίτι, ἐπακολούθησε μία μικρὰ σύσκεψις, στὴν ὁποία ἦσαν παρόντες ὁ Θεοφίλ. Ὁρεῶν, οἱ γονεῖς Περόκε καὶ Ὅσα, ἡ Ἀδελφὴ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Ἀδελφὴ Σεραφεῖμα. Ἐπρεπε οἱ γονεῖς νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὴν ἐπείγουσα ἐγκατάστασι τῆς θυγατέρας Ἀδ. Μ. στὸ Μοναστηράκι τῆς Ὁσίας Φιλοθέης, τί θὰ σήμαινε αὐτὸ καὶ τί προοπτικὲς ὑπάρχουν. Οἱ εὐγενέστατοι καὶ πολὺ θερμοὶ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι εὐσεβεῖς Λουθηρανοὶ καὶ πρὸ δέκα ἐτῶν ἔδωσαν τὴν συγκατάθεσί τους γιὰ τὴν πορεία τῆς κόρης τους στὴν Ὁρθοδοξία καὶ τὸν Μοναχισμό, ἐξέφρασαν σκέψεις καὶ προτάσεις, ὡς καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὸ πρόσωπό τους καὶ τὴν συλλογικὴ αὐτὴ διαδικασία γιὰ ἓνα τόσο σημαντικὸ διάβημα.

Ἄργα τὸ βράδυ ἐπιστρέψαμε στὴν Στοκχόλμη γιὰ ἀνάπαυσι, διότι τὸ πρῶτὸ θὰ εἶχαμε θεία Λειτουργία.

Ε΄. Τὴν Παρασκευή, 21.5./3.6.2011, ἐώρταζε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἐπισκοπεῖου καὶ ἐτελέσθη μὲν Θεία Λειτουργία (ιερατικὴ), τῇ συμμετοχῇ ἀρχετῶν πιστῶν, ἀλλὰ ἡ κυρίως Πανήγυρις μετετέθη τὴν προσεχῆ Κυριακῇ, ὥστε νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἐργαζόμενοι καὶ νὰ συμμετάσχουν ὅλοι οἱ Ἐνοριῖτες μας.

• **Ἐπακολούθησε** νέα σύσκεψις μὲ τὸν π. Ἀνδρέα, στὴν ὁποία ἐτέθησαν πολλὲς ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸν π. Ἀ. γιὰ διάφορα ποιμαντικὰ θέματα, οὐσια-

στικά και τυπικά, ἀφορῶντα κυρίως τὶς Βαπτίσεις καὶ τοὺς Γάμους, ὡς καὶ ἄλλα ἐνοριακά. Ἐπίσης, στὴν προοπτικὴ ἑνὸς Ἑσθονοῦ Ἄνδρῶν, ἔγιναν σχετικὲς συζητήσεις καὶ ἐνέργειες γιὰ τὴν προώθησι τοῦ ὁράματος αὐτοῦ.



συζητήσεις, παρόντων καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς ὀρθοδόξου καὶ φιλοξένου οἰκογενείας.

ΣΤ΄. Τὸ Σάββατο, 22.5/4.6.2011, ἀναχωρήσαμε γιὰ τὴν Οὐψάλα, στὴν νοτιοκεντρικὴ Σουηδία, στὶς 8:30΄, προκειμένου νὰ λειτουργήσουμε στὸν ἐνοριακὸ Ναό μας τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ἐφθάσαμε στὶς 9:30΄ καὶ ἐλειτούργησαν ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν, ὁ π. Ἀνδρέας, οἱ Διάκονοι Θεοχάρης καὶ Στέφανος, ὑποδιακονοῦντος τοῦ Γερο-Ἀντωνίου. Ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα ἦσαν εἴκοσι πέντε (25) πιστοὶ μας. Μεγάλῃ εὐλογίᾳ νὰ λειτουργήσουμε στὴν ἱστορικὴ λουθηρανικὴ αὐτὴ πόλι, τὴν τόσο ὠραία αὐτὴ πανεπιστημιούπολι, ἡ ὁποία ὅμως ἀγνοεῖ τὴν τιμὴ τῆς Θεοτόκου, ἡ Ὅποία εἶναι ἡ Ὁδηγήτριά μας στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.



• **Στὴν** οἰκία τοῦ π. Ἀνδρέου παρετέθη γεῦμα λιτό. Ἡ Πρεσβυτέρα Μπριγκίτα, πραγματικὴ Οἰκοδέσποινα. Δῶρα, συζητήσεις πνευματικὲς, εὐλογία Θεοῦ. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐπισκεφθίκαμε στὸ νοσοκομεῖο τῆς Οὐψάλης τὴν πολὺ ἀγαπητὴ μας πιστὴ Ἐλισάβετ, τὴν ὁποία συμπαραστέκεται ὁ σύζυγός της Ζαχαρίας. Τὴν ἐνθαρρύνσαμε, ἐδιαβάσαμε εὐχὲς εἰς ἀσθενοῦντα καὶ τοὺς δώσαμε τὸν ἀσπασμὸ τῆς Ἐλπίδος.

• **Ἐπιστρέψαμε** στήν Στοκχόμη, διότι στίς 18:30´ ἔπερεπε νά ἀρχίσῃ ἡ Ἄκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἦταν ἀναστάσιμος καί πανηγυρικός πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Καθ' ὁδόν, ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν καί ὁ π. Ἀνδρέας ἐξακολουθοῦν νά συζητοῦν γιά τὰ ἐπείγοντα προβλήματα τῆς Κοινότητός μας στήν Σουηδία, τὰ ὁποῖα πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν γιά τήν προαγωγή τῆς Ὁρθοδόξου Μαρτυρίας μας σέ ἓνα περιβάλλον συνεχῶς ἀπο-χριστιανιζόμενο, ὅπου ὁμως ὑπάρχει δίψα καί ἀναζήτησις γιά τήν γνησιότητα τῆς Ἀληθείας καί Ζωῆς (ἐνοριακά, κατηχητικά, λατρευτικά, νηστεία, θ. Κοινωνία, ἐτερόδοξοι κ.ἄ.).



Στίς 18:30´ ἄρχισε ἡ βραδυνή Ἄκολουθία στόν Καθεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Περιελάμβανε Ἑσπερινό Πανηγυρικό, Ἀπόδειπνο, Χαιρετισμούς τῶν ἑορταζόντων Ἁγίων. Ἀναγνώσματα καί Ψαλμωδίες: σουηδικά καί ἑλληνικά. Χοροστάτησε

ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν.

Ἐπακολούθησε λιτὸν δεῖπνον. Ὁ Θεοφιλ. Μακαριουπόλεως «ἐν τοῖς κελλίοις» παρὰ τὸν Ναόν.

Ζ΄. Τὴν Κυριακῇ, 23.5/5.6.2011, στίς 8:00´ ἔγινε ἡ ἑναρξίς τοῦ μεσονυκτικοῦ καί περίπου στίς 10:00´ ἡ ἑναρξίς τῆς θείας Λειτουργίας. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ Ὁρθρου, ἀναγνώσματα καί Ψαλμωδίες, εἶχαν ἀναλάβει οἱ Ἕλληνες. Ἐν τέλει ἔγινε Λιτανεΐα πέριξ τοῦ ναοῦ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιασματος. Στὴν εἶσοδο τοῦ Ἐπισκοπεῖου ἐδέσποζαν δύο σημαῖες: ἡ Σουηδικὴ καί ἡ Ἑλληνικὴ. Ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν ὠμίλησε γιά τὸ χαμένο Ἰδανικό μας, τὸ ξεχασμένο Ὁραμά μας: τὴν πρωτόπλαστη παρθενικότητα καί ἀθωότητά μας, τὴν ιερότητα τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου ἐντὸς τῶν ὁποίων ζοῦμε, τὸν ἀ-πάρθενο καί ἐπο-



μένως ἀπ-άνθρωπο κόσμο μας, ὡς καὶ τὴν κλῆσι μας νὰ γίνουμε παιδιὰ
γιὰ νὰ εἰσέλουμε στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.



• **Ἀκολούθησε** πανηγυρική τράπεζα στὸ Ἐπισκοπεῖο, ἐπαφὲς τοῦ Θεοφιλ Ὁρεῶν μὲ πιστοὺς τῆς Ἐνορίας καὶ ἐξομολογήσεις μέχρι τὶς 18:00, ὅποτε ἄρχισε ἡ Ἐνοριακὴ Σύναξις, ἡ ὁποία εἶχε προ-εξαγγελθῆ, καὶ διήρκεσε μέχρι τὶς 21:00. Ἐμελετήθησαν καὶ ἐσχολιάσθησαν πολὺ κατανυκτικὰ Κεῖμενα τῆς Παραδόσεώς μας, σὲ ἀτμόσφαιρα προσευχητικὴ καὶ μὲ διαδικασία συμμετοχικὴ. Παρίσταντο πολλοὶ Ἐνοριῖτες μας, ἐπίσης δὲ καὶ τινες Λουθηρανοί. Συμμετείχε καὶ ὁ Θεοφιλ. Μακαριουπόλεως, παρὰ τὴν ἀσθένειά του... Τὸ ἐνδιαφέρον ἦταν μεγάλο καὶ ἡ ὠφέλεια οὐσιαστικὴ. Ἡ θεματολογία συνεδέθη μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς πρωϊνῆς πανηγυρικῆς θ. Λειτουργίας. Τὰ Κεῖμενα εἶχαν μεταφρασθῆ καὶ στὰ σουηδικὰ πρὸς διανομὴν καὶ κατ' ἰδίαν μελέτην.



Ἡ. Τὴν Δευτέρα, 24.5./6.6.2011, ἐπισκεφθῆκαμε καὶ πάλι τὴν Ὀσιωτὴ Γερόντισσα Φιλοθέη στὸ Νοσοκομεῖο, στὸ Ἐνστέπινγκ, καὶ μείναμε κοντὰ τῆς περίπου 40'. Ἦταν οὐ πολὺ καλὴ διάθεσι, ψάλαμε, συζητήσαμε καὶ τῆς ὑποσχεθῆκαμε ὅτι θὰ φροντίσουμε γιὰ τὸ Μοναστηράκι τῆς μὲ ιδιαίτερη ἔγνοια.

• **Στις 17:40'**, αναχωρήσαμε για την Φραγκφούρτη, και δια μέσου αὐτῆς ἐφθάσαμε στὴν Ἀθήνα σὲ 01:40' τῆς Τρίτης, ὅπου μᾶς ὑπεδέχθησαν στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» τὰ ἀγαπητὰ μας ἐν Χριστῷ πρόσωπα.

* * *

♦ Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν! Ἦταν μία ἐπίσκεψις ποιμαντικὴ γεμάτη εὐλογία καὶ παρηγορία πνευματικὴ. Τὸ πρόγραμμά της καὶ οἱ στόχοι της, βοήθεια τῆς Θεοτόκου, λειτούργησαν οἰκοδομητικά. Ἡ παρουσία τῶν ἐπισκεπτῶν ἐξ Ἑλλάδος ἐνίσχυσε τοὺς ἐν Σουηδία Ἀδελφούς μας καὶ ἀνανεώθηκε ὁ ζῆλος γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ. Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ συνεχισθῇ αὐτὴ ἡ τόσο οἰκοδομητικὴ ἐπικοινωνία γιὰ τὴν αὔξησιν ἐν Χριστῷ τῆς Ὁρθοδόξου Κοινότητός μας στὴν Σουηδία.

† ὁ Ω.Κ.