

Ποιμαντική 'Επίσκεψις στὴν 'Αϊτή

ΚΑΤΟΠΙΝ προσκλήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. 'Αγαθαγγέλου, Πρωθυεράρχου τῆς 'Αδελφῆς ΡΟΕΔ, ἡ ὁποία δὲν διαθέτει γαλλομαθῆ 'Αρχιερέα, ὡς καὶ σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς ἡμῶν 'Ιερᾶς Συνόδου τῶν 'Ενισταμένων, ὁ Θεοφιλ. 'Επίσκοπος Μεθώνης κ. 'Αμβρόσιος ἐπισκέφθηκε γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν 'Αϊτή, ὅπου ἡ ΡΟΕΔ διατηρεῖ 'Ορθόδοξες 'Ιεραποστολικές Κοινότητες ὑπὸ τὴν εὐθύνη καὶ ἐποπτεία τοῦ Πρωθυερέως Αὐτῆς π. Γρηγορίου Οὐΐλλιαμς ἀπὸ τὸ Τανεσσὶ τῶν Η.Π.Α.

Ἡ ποιμαντικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψις, ἡ ὁποία διήρκεσε ἀπὸ 16 ἕως 24.9.2010 ἐκ.ἡμ., θεωρήθηκε ἀναγκαία, ἰδίως μάλιστα μετὰ τὸν καταστροφικὸ σεισμὸ τοῦ 'Ιανουαρίου, πρὸς τόνωσιν καὶ ἐνίσχυσιν τοῦ μικροῦ 'Ορθοδόξου Ποιμνίου τῆς χώρας-νήσου ταύτης στὴν θάλασσα τῆς Καραϊβικῆς στὴν Κεντρικὴ 'Αμερικὴ.



Ὁ Θεοφιλ. κ. 'Αμβρόσιος ἐλειτούργησε τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν "Υψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 20.9.2010 ἐκ.ἡμ., στὸν Ναὸ τοῦ 'Αγίου Αὐγουστίνου στὴν πόλι Ζακμὲλ μετὰ τοὺς 'Ιερεῖς π. Γρηγόριο καὶ τὸν τοπικὸ π. 'Αμβρόσιο Νοέλ, τὴν δὲ Τετάρτη, 23.9.2010 ἐκ.ἡμ., ἐορτὴ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἐλειτούργησε καὶ πάλι μετὰ τοὺς αὐτοὺς 'Ιερεῖς στὸν Ναὸ τῆς 'Αγίας Δωροθέας στὴν πρωτεύουσα Πόρτ-ω-Πρένς.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκεῖ παραμονῆς του, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐχειροθέτησε τέσσερις 'Αναγνώστες καὶ ἓναν 'Υποδιάκονο, εἶχε συναντήσεις μετὰ στελέχη τῆς 'Ιεραποστολῆς, διευθέτησε διάφορα θέματα καὶ συνεργάσθηκε μετὰ τοὺς Κληρικοὺς π. Γρηγόριο καὶ π. 'Αμβρόσιο γιὰ τὴν καλύτερη ἀνάπτυξι τῆς 'Ορθοδόξου 'Ιεραποστολῆς στὴν 'Αϊτή.

Εἶναι ἀξιοσημεῖωτο, ὅτι οὐδεὶς 'Ορθόδοξος Χριστιανὸς τῆς 'Ιεραποστολῆς συγκαταλέχθηκε μετὰ τῶν θυμάτων τοῦ σειμοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστὸν εἶχε ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς καὶ προξένησε φοβερὲς καταστροφές. Τὰ κτήρια τῶν δύο 'Ορθοδόξων Ναῶν ἔμειναν σχεδὸν ἀνέπαφα, τὰ δὲ τρία

Σχολεία τῆς Ἱεραποστολῆς, ὅπου φοιτοῦν περὶ τὰ 800 παιδιά, καθὼς καὶ οἱ οἰκίες τῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, ὑπέστησαν μικρὲς σχετικὰ ζημιές, οἱ ὁποῖες σταδιακὰ ἐπιδιορθώνονται, τὴν στιγμή πού πλέον τοῦ ἐνὸς ἑκατομμυρίου σεισμοπλήκτων κατοίκων τῆς χώρας παραμένουν σὲ σκηνὲς κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθήκες διαβίωσης, ἐπιδεικνύοντες ἐν τούτοις καρτερία, ἀλλὰ καὶ εὐθυμία, σὺς δοκιμασίες τους!...

Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος προσέφερε στοὺς ὑπευθύνους τῆς Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἓνα σημαντικὸ χρηματικὸ ποσὸν ὡς βοήθεια, γιὰ τὶς ἐπιδιορθώσεις τῶν σχολικῶν κτηρίων καὶ γιὰ τὴν σίτισι τῶν παιδιῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε συγκεντρωθῆ κυρίως μὲ φροντίδα τῶν μικρῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ἀγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀπὸ ἔργα τους πού διετέθησαν σὲ λαχειοφόρο ἀγορά. Ἐκ μέρους τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Αἰτίας, ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἀμβρόσιος ἐξέφρασε θερμὲς εὐχαριστίες [διὰ συντόμου ἰδιοχείρου κειμένου του](#).

Ἡ ποιμαντικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψις ἐδοήθησε καὶ ἐνίσχυσε πνευματικὰ καὶ ὕλικὰ τὸ Ὁρθόδοξο Ποίμνιο καὶ γενικὰ ἀπετέλεσε μιὰ ἐλπιδοφόρο πνοὴ στὴν πολύπαθη αὐτὴ χώρα.

