

**Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος  
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν**

**Τ**ΗΝ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 26.5.2009 ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε, μετὰ τὴν εὐλογία καὶ σκέπη τοῦ ἀσθενοῦντος Γέροντος καὶ Πατρὸς τῆς Μονῆς Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.



Στὴν πολυ-αρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος. Συμμετείχαν ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Νόρα κ. Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔλθει ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας παρὰ τὴν ἐπισηφελὴ ὑγεία του, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἑννέα Ἱερεῖς, ἓνας Ἱεροδιάκονος καὶ ἕξι Ὑποδιάκονοι, συμπροσευχομένου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.



Παρέστησαν Γερόντισσες καὶ Μοναχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες Ἱερὲς Γυναικεῖες Μονές, καθὼς καὶ μεγάλο πλῆθος εὐλαδῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὴν Ἀττικὴ καὶ ἄλλες περιοχές.

Ἐψαλε κατανυκτικὰ ὁ Χορὸς τῶν Μοναζουσῶν τῆς εορταζούσης Ἱερᾶς Μονῆς.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἐόρτια Ὁμιλία.

Ἀναφέρθηκε στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος, Μυστηρίου Ἐνότητος καί θείας Ἀγάπης τῶν Τριῶν Ὑποστάσεων τῆς Μιᾶς Θεότητος, τὸ ὁποῖο ἀποδεχόμεστε στὸν βαθμὸ πὺν τὸ διώνουμε μέσῳ τῆς ἐν Θεῷ ἐνώσεώς μας ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καί τῶν ἁγίων Ἀρετῶν. Γιὰ νὰ λάβουμε τὸ δῶρο τῆς Θεοκοινωνίας καί τῆς ἀληθινῆς ἀνθρωποκοινωνίας, γιὰ νὰ μᾶς δοθῇ Πνεῦμα κοινωνίας καρδιῶν ἐν Πίστει καί Ἀληθείᾳ, πρέπει νὰ δεχθοῦμε πρῶτα τὸ δῶρο τῆς ἁγίας Ταπεινώσεως, μέσῳ τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ὑπακοῆς καί νὰ κρημνισθῇ ὁ Πύργος τῆς Βαβέλ, ὁ πύργος τῆς συγχύσεως, τῆς ὑπερηφανείας καί τῆς προβολῆς, τὸν ὁποῖον ἔχουμε στήσει στὸν νοῦ μας καί τὸν ἰσχυροποιεῖ ὁ σημερινὸς πολιτισμὸς μας, ὥστε νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ Ἴχνη τοῦ Διακονοῦντος ἡμᾶς Θεανθρώπου Σωτῆρος μας, θέτοντες θυσιαστικὰ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ στήν διακονία τῶν Ἀδελφῶν μας.

Ὁ ταπεινούμενος, διακονῶν καί θυσιαζόμενος, ζῆ τὸν Νόμον τοῦ Πνεύματος καί λαμβάνει τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ Παρακλήτου, τοῦ Θησαυροῦ τῶν Ἀγαθῶν: Παρηγορία, Χαρὰ καί Ἀγαλλίασι - ὅπως τὸ μαρτυρεῖ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος: «Μεγαλύνει ἡ ψυχὴ μου τὸν Κύριον καί ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμα μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι μου».

Ὁ δὲ ἁμαρτάνων, διώχνει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ζημιώνεται «τὴν Ψυχὴν τῆς ψυχῆς του» καί βιώνει τὴν δυστυχία καί τὴν θεο-εγκατάλειψι, κατὰ τὸ Δαυϊτικόν: «Ὁρῶμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου». Ὅμως, διὰ τῆς μετανοίας καί τῆς ταπεινώσεως ἐπικαλεῖται τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ Παρακλήτου («ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί Πνεύματι ἡγεμονικῶ στήριξόν με»), ὁ Ὅποιος μᾶς στηρίζει στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν παθῶν καί στήν καλλιέργεια τῶν δεσμῶν τῆς ἐνότητος καί τῆς ἀγάπης, ὥστε νὰ καταξιωθοῦμε τῆς εὐπρεπείας τοῦ Βασιλικοῦ Γάμου, ὅπου καταλάμπει τὸ Φῶς τῆς Ἀκτίστου Ἁγίας Τριάδος, Πατρός, Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐκοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ τῶν Θείων Μυστηρίων ἀπὸ δύο Ἅγια Ποτήρια.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτανεῖα



τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνης τῆς Ἑορτῆς καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων.



Μετὰ τὴν πλουσία αὐτὴ Μυστηριακὴ καὶ Πνευματικὴ «φιλοξενία» τῆς Ἁγίας Τριάδος, Ποιμένες καὶ Ποίμνιον παρεκάθησαν στὴν ὑπαίθρια ἐόρτια τράπεζα τῆς Ἀγάπης.



Μᾶς τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραϊμης, ὁ ὁποῖος παρέστη μὲ τὸν Ἀντιδήμαρχο κ. Σταμάτιο Ἀβράμη καὶ τοὺς Δημοτικούς Συμβούλους κ. Ἀναστάσιο Ἀραμπατζίδη καὶ κ. Βασίλειο Γκόλτσιο, ὡς καὶ ὁ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἀφιδνῶν κ. Ἀλέξανδρος Ζουγανέλης.

Στὴν διάρκεια τοῦ γεύματος, παιδιὰ-μέλη τῆς Χορωδίας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά» μᾶς χαροποίησαν μὲ τὰ δροσερὰ παραδοσιακά τους τραγουδάκια.

Ἔτσι ζήσαμε καὶ πάλι τὴν ἐμπειρία μιᾶς γνήσιας ἐν Χριστῷ Πανηγύρεως, ὅπου τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, Ποιμένες καὶ Ποιμενόμενοι, συναντῶνται καὶ χαίρονται τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι «συντροφικότητος», τὴν ὁποίαν μᾶς χαρίζει ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

† Ἀδ. Σ.Μ.Ἀ.