



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
E-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr

**Ἐπίσκεψη-Συνάντηση με Ἐπίγειους Ἀγγέλους
στό «Κέντρο Ἀποκατάστασης Ἀνάπηρων Παιδιῶν» Βούλας**

**13η Μαρτίου 2009 ἐκ.ἡμ.
(Πέμπτη Δ΄ Νηστειῶν)**

Εννέα ἡ ὥρα τὸ πρωῒ!

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης!

Ἐνα ἡλιόλουστο πρωῒνό, ὅπου ἐνωθε κανεῖς ὅτι ὁ ἥλιος τοῦ χαμογελαῖ
μὲ μεγαλύτερη στοργὴ σήμερα!

Σήμερα!

Σήμερα εἶχαμε μία ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς συναντήσεις τῆς ζωῆς μας,
ἴσως τὴν σημαντικότερη! Θὰ συναντούσαμε κάποιους Ἐπίγειους Ἀγγέ-
λους καθηλωμένους ἀπὸ τότε ποὺ ἦρθαν στὴν γῆ, πάνω στό κρεβάτι τοῦ
πόνου!

«Κέντρο Ἀποκατάστα-
σης Ἀνάπηρων Παιδιῶν»
Βούλας Ἀττικῆς (πρώην
ΠΙΚΠΑ), 20 χλμ. ἀπὸ τὴν
Ἀθήνα..

Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς
καὶ Ποιμενάρχου μας κ.
Κυπριανοῦ, μία μικρὴ ὁμά-
δα προσκνητῶν, μέλη τοῦ
Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυ-
ναικῶν «Ἁγιος Φιλάρε-
τος», μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἐμπνευστοῦ τῆς νέας μας φιλανθρωπικῆς
πορείας, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, μὲ τὴν



πορείας, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, μὲ τὴν

συμμετοχή καὶ συμπαράσταση δύο Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, τῆς Σεβαστῆς Γεροντίσσης καὶ Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς μὲ τρεῖς Μοναχές, δύο Μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγ. Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν καὶ μᾶς τοῦ Ἱεροῦ Ἑσυχαστηρίου τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας Ἀχαρνῶν, ξεκινήσαμε αὐτὸ τὸ νέο μας *Προσκύνημα*, τὴν Μεγάλη Συνάντηση μὲ τοὺς Ἐπίγειους Ἀγγέλους τοῦ Κυρίου μας!

* * *

Φθάσαμε 10.30' τὸ πρωῖ.

Ἐκεῖ μᾶς περίμενε ἡ Προϊσταμένη τοῦ «Κέντρου», ἡ κυρία Δέσποινα Πετριδῆ. Μᾶς ὑποδέχθηκε μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ἰδιαίτερος φιλόξενα.



Ἄρχισε ἀμέσως νὰ μᾶς ξεναγεῖ στοὺς θαλάμους τῶν «Ἀγγέλων»!

Παιδιὰ ἀνάπηρα, τὰ περισσότερα μὲ καθολικὴ ἀναπηρία στὸ σῶμα καὶ τὸν νοῦ, καθηλωμένα στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου ἀπὸ τότε ποὺ γεννήθηκαν ἕως σήμερα. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ εἶχαν ξεπεράσει τὰ 20 καὶ 30 χρόνια!

Τὰ περισσότερα δὲν μιλοῦσαν, μερικὰ δὲν ἄκουγαν ἢ δὲν ἔβλεπαν.

Ὅμως ὅλα, μὰ ὅλα, μόλις ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανὸς τὰ εὐλογοῦσε ἕνα-ἕνα ξεχωριστά, τὰ ἀσπαζόταν, τοὺς μιλοῦσε καὶ τοὺς ἔδινε εὐλογία σταυρουδάκι καὶ εἰκονίτσα, τὰ προσωπάκια τους ἄστραφταν! Ἄρχιζαν νὰ γελοῦν, καὶ αὐτὰ τὰ τεράστια ἐκφραστικὰ μάτια τους ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ!



ὦ! αὐτὰ τὰ μάτια τους! Πόσα μᾶς εἶπαν, ὅσα δὲν μπόρεσαν νὰ ποῦν τὰ χεῖλη τους!

“Όλα άκτινοβολούσαν άγνότητα, καθαρότητα, χαρά και γαλήνη, και άς βίωνε τὸ κορμάκι τους τὸν πόνο τῆς άσθένειας. Άντεχαν καρτερικά χωρίς νά ἔχουν νά περιμένουν τίποτα ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωή τους!

Ἐγκαταλελειμμένα τὰ περισσότερα ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς γονεῖς τους, περιμένουν τὸ χάδι ἀπὸ τὶς νοσηλεύτριες τοῦ «Κέντρου» καὶ ἀπὸ κάποιους ἑθελοντές, οἱ ὁποῖοι τὰ ἐπισκέπτονται. Κάποια κρατοῦσαν τὸ χέρι τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ δὲν τὸν ἄφηναν νά φύγει ἀπὸ κοντά τους.

Κάποια, τὰ ὁποῖα μιλοῦσαν λίγο, μᾶς εὐχαριστοῦσαν καὶ μᾶς εὐχόντουσαν Καλὸ Πάσχα!...

Κάποια γατζωνόντουσαν ἐπάνω του ἢ σὲ κάποιες Ἐδελφοῦλες καὶ μέλη τοῦ Συλλόγου μας καὶ δὲν μᾶς ἄφηναν νά φύγουμε!



Οἱ στιγμὲς ἦταν συγκλονιστικές! Συγκινητικές! Ἐνεπανάληπτες!

Κάποιο παιδί, κάποιος «Ἄγγελος», τὸ ὁποῖο μιλοῦσε κάπως καλλίτερα, μᾶς εὐχόταν συνεχῶς νά ἔχουμε χαρά! Τί συγκινητικό!

Αὐτὸ τὸ παιδί μέσα ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, νά προσπαθεῖ νά παρηγορήσει ἡμᾶς, ὑποτίθεται τοὺς ὑγιεῖς, καὶ νά μᾶς παροτρύνει νά ἔχουμε χαρά!

Καὶ ἕνας ἄλλος «Ἄγγελος», τοῦ ὁποῖου τὰ φτερὰ νιώσαμε πὼς εἶναι χρυσά, μᾶς εἶπε πόσο σκέπτεται καὶ συμπονᾷ τὰ παιδιά πὸν βρίσκονται στὸ δρόμο χωρίς καμμία βοήθεια, ἐνῶ ἐκεῖνα βρίσκονται προστατευμένα μέσα στὸ «Κέντρο» καὶ ἔχουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν φροντίδα τοῦ προσωπικοῦ, καθὼς καὶ τῶν φίλων τους πὸν τοὺς ἐπισκέπτονται κατὰ καιροὺς, ὅπως ἡ δική μας ὁμάδα!

Τί Μεγαλεῖο! Τί Οὐράνιες Δωρεές!

Πῶς νά πιστέψουμε πὼς ὄντως ζούσαμε τέτοιες συγκλονιστικές στιγμὲς!

* * *

Τὸ Προσκύνημά μας εἶχε ὀλοκληρωθεῖ!

Στὴ συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε τὸ Γραφεῖο τῆς κυρίας Διευθύντριας, ἡ ὁποῖα μᾶς δέχθηκε μὲ πολλὴ χαρά.

Μᾶς εὐχαρίστησε, μᾶς μίλησε γιὰ τὰ προβλήματα, τὰ ὅποια ἀντιμετωπίζει ὄλο τὸ προσωπικό, διότι ἐνῶ ἔχουν πολλὰ βαρεὰ περιστατικά, ἔχουν λίγο νοσηλευτικὸ προσωπικό, τὸ ὁποῖο ἐργάζεται μὲ αὐτοθυσία καὶ αὐτοπάρνηση.

Εὐχαρίστησε ἰδιαίτερος τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανό, ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε, ὅτι πολὺ σύντομα θὰ ξαναβρεθοῦμε κοντά τους, συμπαραστεκόμενοι στὸν ἀγώνα τους καὶ βοηθώντας τους ὅσο μποροῦμε πνευματικά καὶ ὑλικά στὶς ἀνάγκες αὐτῶν τῶν παιδιῶν. Τοὺς ἔδωσε ἐπίσης τὴν ὑπόσχεση, ὅτι ἀπὸ σήμερα δὲν πρόκειται νὰ ξεχάσουμε κανέναν ἀπὸ τὴν προσευχή μας, καὶ πὼς ἡ καρδιά μας καὶ ἡ ἀγάπη μας θὰ εἶναι πάντα κοντά τους!

Ἄφοῦ τοὺς παραδώσαμε τὰ 60 παντελόνια φόρμας, τὰ ὅποια εἶχαμε προμηθευτεῖ γιὰ τὰ παιδιά, καθὼς καὶ ἓνα μίξερ γιὰ νὰ ἀλέθουν τὸ φαγητό τους, βγάλαμε μία φωτογραφία ὅλη ἡ ὁμάδα μὲ τὸν Θεοφιλέστατο καὶ τὴν κυρία Δέσποινα Πετρίδη.

Ἐντύπωση μᾶς ἔκανε τὸ γεγονός ὅτι ὅταν μᾶς ἀποχαιρετοῦσε ἡ κυρία Πετρίδη, τὰ μάτια της εἶχαν δακρῦσει ἀπὸ συγκίνηση!

Πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, συγκινημένοι καὶ συγκλονισμένοι ἀπὸ αὐτὴ τὴν Μεγαλειώδη Συνάντηση!

Τὸ λεωφορεῖο, τὸ ὁποῖο μᾶς μετέφερε, ἀπομακρυνόταν, μὰ οἱ καρδιὲς ὅλων μας εἶχαν μείνει ἐκεῖ, ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς τοὺς Ἐπίγειους Ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι μεταξὺ τῶν Ἀγίων καὶ τῶν Οὐρανίων Ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι θὰ θυμιάζουν τὸν Κύριό μας στὸν Θρόνο Του, ὑμνώντας καὶ δοξολογώντας Τον εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

