

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
E-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr



Προσκύνημα στις Ἀγροτικές Φυλακὲς Κασσαβέτειας Βόλου (β΄)

1η Μαρτίου 2009 ἐκ.ήμ.
(Σάββατο Β΄ Νηστειῶν)

Μὲ τὴν εὐχή και εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς και Ποιμενάρχου μας κυρίου Κυπριανοῦ και τὴν ἀγρυπνη πατρικὴ φροντίδα και καθοδήγηση τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Αὐτοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κυρίου Κυπριανοῦ, ὁ Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἄγιος Φιλάρετος», σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο Ὁρθοδόξων Ἀνδρῶν «Ἄγιος Κυπριανός», πραγματοποιήσε μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία ἓνα ἀκόμη Προσκύνημα ἀγάπης, αὐτὴ τὴ φορὰ στις Ἀγροτικές Φυλακὲς Κασσαβέτειας, πλησίον τοῦ Ἀλμυροῦ Μαγνησίας (290 χλμ. ἀπὸ τὴν Ἀθήνα).

Εἶναι ἡ δεῦτερη φορὰ μέσα σὲ διάστημα τεσσάρων μηνῶν ὅπου μία ομάδα προσκυνητῶν-μελῶν τῶν Συλλόγων μας, τῆς ὁποίας ἡγεῖτο και πάλι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός και μὲ τὴν συμμετοχή, συμβολὴ και συμπαράσταση δύο Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ και Ἰουστίνης, τῆς Γεροντίσης και Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς μὲ τρεῖς Μοναχῆς, δύο Μοναχῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγ. Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, μίας Μοναχῆς τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Παναγίας τῆς Ὀδηγήτριας Ἀχαρνῶν και τῆς Γεροντίσης Νεκταρίας ἀπὸ τὸ Πόρτο Ράφτη, συνάντησαν στὸ πρόσωπο τοῦ Κρατούμενου Ἀδελφοῦ μας τὸν Διακονοῦντα ἡμᾶς Χριστό!

Μέσα σὲ μία ἡλιόλουστη ἡμέρα ξεκίνησε τὸ καραβάνι τῆς Ἀγάπης νὰ δώση τὸ φιλὶ τῆς Ζωῆς και τῆς Ἐλπίδας σὲ ἑκατὸν ὀγδόντα (180) Κρατούμενους Ἀδελφούς μας, προσφέροντάς τους ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐγκάρδια ἀγάπη μας, και δῶρα, εἶδη πρώτης και ἀτομικῆς ἀνάγκης.

“Όπως πάντα άρχισε προσευχητικά και αυτό τὸ Προσκύνημά μας μετὴν Παράκληση τοῦ Προστάτου τοῦ Συλλόγου μας Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος!

Μέσα σ' ἓνα κλίμα βαθειᾶς κατανύξεως ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός, μερικὰ πατερικὰ κείμενα τὰ ὁποῖα μᾶς διάβασε, ἔδωσε δύο ἰσχυρὰ μηνύματα σὲ ὅλους μας, τονίζοντας με ἔμφαση πὼς ἡ νηστεία, ἂν δὲν συνδυάζεται με ἐλεημοσύνη, εἶναι ἄκυρη.

1. Ἐλεοῦντες τὸν συνάνθρωπό μας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκη, δανείζουμε στὸν ἴδιο τὸν Θεό! Καὶ εἶναι προτιμότερο, τὴν ὥρα τῆς Κρίσεως, νὰ ἔχουμε τὸν Θεὸ «ὀφειλέτη» παρὰ «κριτὴ»! καὶ

2. Τονίζοντας τὸ Μεγαλεῖο τῆς θυσιαστικῆς Ἀγάπης, μᾶς ἐπισήμανε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ πὼς ἂν δὲν ἔχουμε μάθει νὰ ἀγαπᾶμε τὸν συνάνθρωπό μας περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, δὲν ἔχουμε ἀρχίσει ἀκόμη νὰ ζοῦμε!

* * *

Γύρω στὶς 2:00' τὸ μεσημέρι φθάσαμε στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς τῆς Κασσαβέτειας, ὅπου μᾶς περίμενε ὁ Ἀρχιψύλακας μετὴν Κοινωνικὴ Λειτουργίᾳ.

Μετὰ πολὺ μεγάλη εὐγένεια μᾶς ἄνοιξαν τὶς πύλες καὶ τῶν τριῶν περὺ γων τῶν φυλακῶν, ὅπου καταφέραμε νὰ συναντήσουμε καὶ τοὺς ἑκατὸν ὀγδόντα (180) Κρατούμενους Ἀδελφούς μας.

Στὴν ἀρχὴ τὰ πρόσωπα ὄλων ἦταν σκληρὰ, σκυθρωπά, ἀνέκφραστα. Μόλις ὅμως ἄρχισε νὰ τοὺς μιλάει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός ἡ ὄψη τους ἄλλαξε.



Τὸ φῶς διαδεχόταν τὸ σκοτάδι, καὶ τὸ χαμόγελο τὸν πόνο!

Ἡ συγκίνηση ἔφτανε στὸ ἀποκορύφωμα ὅταν ὁ Θεοφιλέστατος, βάζοντάς τους μετάνοια, ζητοῦσε συγγνώμη ἐκ μέρους ὅλων μας, διότι ἐμεῖς φταῖμε πὺν αὐτὰ τὰ παιδιά βρῖσκονται μέσα στὴ φυλακὴ.

Καὶ ὦ του θαύματος!!!

Τὴν ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Θεοφιλέστατος τοὺς ἔβαξε μετάνοια καὶ μαζί μὲ ἐκεῖνον καὶ ἐμεῖς, ἐκείνη τὴν ὥρα ὅλοι οἱ Κρατούμενοι Ἀδελφοί μας ἔβαζαν μετάνοια σ' ἐμᾶς καὶ στὸν Ἐπίσκοπό μας! Δάκρυα συγκίνησης ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μάτια ὅλων μας καὶ ἡ ἀγάπη πλημμύριζε τὶς καρδιές μας.



Εἶχαμε πάρει ἀπὸ αὐτὰ τὰ πονεμένα Ἀδέλφια μας πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα πῆγαμε νὰ τοὺς προσφέρουμε!

Τὸν λόγο πῆρε ἓνας ἀπὸ τοὺς Κρατούμενους, ὁ Χρυσοβαλάντης, ὁ ὁποῖος μὲ συγκίνηση μᾶς εὐχαρίστησε ἀπευθυνόμενος στὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανό, καὶ λέγοντας πὺς ἡ χαρὰ τους ἦταν ἀπερίγραπτη διότι τοὺς θυμώμαστε καὶ νιώθουν πὺς κάποιοι ἄνθρωποι νιάζονται γι' αὐτούς. Διότι, ὅπως τόνισε, μπορεῖ νὰ ἔχουν κάνει λάθη στὴ ζωὴ τους, ὅμως ἔχουν μετανιώσει καὶ εἶναι ἔτοιμοι νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Θεό!

Μέσα σ' αὐτὸ τὸ συγκινητικὸ κλίμα καὶ ἀφοῦ ὀλοκληρώσαμε τὴν ἐπίσκεψή μας σ' αὐτὰ τὰ πονεμένα Ἀδέλφια μας, στὸ πρόσωπο τῶν ὁποίων συναντήσαμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό μας, μᾶς περίμενε καὶ ἄλλη μία ἐκπληξη.

Ὁ κύριος Ἀρχιφύλακας συγκινημένος καὶ θέλοντας νὰ μᾶς εὐχαριστήσῃ, μᾶς προσκάλεσε ὅλους μαζί σὲ ἓνα κοντινὸ κατάστημα γιὰ νὰ μᾶς προσφέρει ἓνα κέρασμα!

Εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο, ὅπως τόνισε καὶ ἡ κυρία Νίτσα Κουκούτση, Κοινωνικὴ Λειτουργὸς τῶν Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, ἡ ὁποία συνοδεύει κάθε φορὰ τὴν ἀποστολὴ μας, δὲν ἔχει ξαναγίνει σὲ ὀλόκληρη τὴν καριέρα της.

* * *



Με έντονα και ανάμεικτα συναισθήματα, γύρω στις 5:00' τὸ ἀπόγευμα πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

Στὴ διαδρομὴ εἶχαμε τὴ δυνατότητα νὰ κάνουμε ἕναν ἀπολογισμὸ αὐτοῦ τοῦ τόσο μεγάλου πνευματικὰ Προσκυνημάτος μας. Ἡ κυρία Αἰκατερίνη Κολοβοῦ, Φιλόλογος, Διευθύντρια τοῦ Φροντιστηρίου «Καλλιθεϊκὸ» στὴν Καλλιθέα, ἡ ὁποία ἦταν μαζί μας, ἐξέφρασε τὸ γενικὸ αἶσθημα μὲ τὶς ἐντυπώσεις της, οἱ ὁποῖες μᾶς συνεκίνησαν βαθύτατα.

Ἡ νύχτα ἄρχισε νὰ διαδέχεται τὴν ἡμέρα, ἀλλὰ στὶς καρδιές μας ὑπῆρχε ἄπλετο φῶς καὶ χαρὰ, διότι μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο εἶχαμε συναντήσει Ἐκεῖνον, τὸν Ἐναν, τὸν Κύριό μας καὶ Χριστό μας, στὸ πρόσωπο τοῦ Κρατούμενου Ἀδελφοῦ μας!

Μέσα στὸ ἴδιο κατανυκτικὸ κλίμα ὁ Θεοφιλέστατος μᾶς διάβασε μερικὰ κείμενα ἀπὸ τὴν ζωὴ ἐνὸς συγχρόνου Ἀγίου, ἐνὸς διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, τοῦ «Τρέλλο-Γιάννη», τονίζοντάς μας τὸ μεγαλεῖο τῆς Εὐσπλαχνικῆς Εὐγένειας καὶ πόσο αὐτὴ πρέπει νὰ χαρακτηρίζει τὴ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ.

Ἡ ὥρα ὅμως κύλισε γρήγορα, καὶ γύρω στὶς 10:00' τὸ βράδυ φθάσαμε στὸ χῶρο ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶχαμε ξεκινήσει τὸ πρωῖ, τὴν Ἱερὰ Μονὴ μας τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Εὐχαριστοῦμε τὸν Πανάγαθο Θεὸ καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο γι' αὐτὴ τὴν μεγάλη δωρεά, τὴν ὁποία μᾶς ἀξίωσε νὰ ζήσουμε καὶ πάλι καὶ εὐχόμαστε πολὺ σύντομα νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ξαναβρεθοῦμε κοντὰ στὰ Κρατούμενα Ἀδέλφια μας, καὶ στὰ πρόσωπά τους νὰ συναντήσουμε καὶ νὰ διακονήσουμε τὸν ἴδιο τὸν Διακονοῦντα ἡμᾶς Χριστό!

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

