

Μεγάλη και κοπιαστική ἐκκλησιαστική ἀποστολή

**Ἐπίσκεψις στὴν Ὠκεανία**

**Μ**ὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ποιμαντική ἐπίσκεψι, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως καὶ συνοδικῆς ἐγκρίσεως, στὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Νέα Ζηλανδία.

Ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Μελβούρνη, ἀφοῦ ἐστάθμευσε ἐπ' ὀλίγον στὴν Σνυγκαπούρη, τὴν Πέμπτη, 16.5.2008 ἐκ.ἡμ., ὅπου ἐφιλοξενήθη στὴν οἰκία τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου.

• **Τὴν Κυριακὴ** τοῦ Τυφλοῦ, 19.5.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ π. Στυλιανοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, παρουσίᾳ τουλάχιστον 200 πιστῶν, ἐλλήνων ὁμογενῶν κατὰ βάσιν.



Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης εἶχε συναντήσεις γιὰ ἐκκλησιαστικά θέματα μὲ τὸν Ἱερομ. π. Ἰωάννη Σμέλιτς τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καὶ ἄλλους παράγοντες.

• **Τὴν ἐπομένῃ**, Δευτέρα, 20.5.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλέστατος ταξίδευσε ἀεροπορικῶς στὸ Ὕοκλαντ τῆς Νέας Ζηλανδίας, ὅπου ἀνέμενε αὐτὸν ὁ Αἰδεσιμ. π. Παῦλος Βέρμακ, Κληρικός μας ὁ ὁποῖος ἐγκαταστάθηκε πρόσφατα στὴν χώρα αὐτή, μετὰ τὴν ἐξέλιξι τῶν πραγμάτων στὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς.

Στὴν Νέα Ζηλανδία ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε διάφορα ἀξιοθέατα καὶ συναντήθηκε μὲ Κληρικούς τοῦ τμήματος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς τοῦ ἐνωθέντος μετὰ τῆς Μόσχας. Ἐπίσης, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσει, ἐξομολογήσῃ κλπ. τοὺς ὀλίγους πιστοὺς μας στὴν νησιωτικὴ αὐτὴ χώρα.

Τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 23.5.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλέστατος ἐλειτούργησε σὲ μικρὸ ξύλινο Ναό, τὸν ὁποῖον ἀνήγειρε ἕνας ἐκ τῶν πιστῶν σὲ ιδιόκτητο χῶρο.

• **Ἐν συνχειῖα**, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ταξίδεψε καὶ πάλι ἀεροπορικῶς γιὰ τὸ Σύδνεϋ τῆς Αὐστραλίας, ὅπου τὸν ὑποδέχθηκε ὁ σερβικῆς καταγωγῆς Κληρικός μας Πρωθιερεὺς π. Δράγαν Σαράσεβιτς καὶ κατέλυσε στὸ οἶκημα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

Τὸ Σάββατο, 25.5.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης συνήντησε τὸν ἐπίσης ἐπισκεπτόμενο τὸ Σύδνεϋ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες σεβασμ. ἀρχιεπίσκοπο Ὅμοσ καὶ Σιβηρίας κ. Τύχωνα τῆς λεγομένης «Ρωσικῆς Γνησίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας», καὶ παρουσία δύο ἱερέων του συνεζήτησε μαζί του διάφορα ἐκκλησιαστικὰ θέματα κοινῶς ἐνδιαφέροντος.

Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τοὺς Γάμους τῆς θυγατρὸς τοῦ π. Δράγαν Σαράσεβιτς μετὰ νέου σερβικῆς ἐπίσης καταγωγῆς, παρουσία μεγάλου πλήθους προσκεκλημένων.



Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἁγίας Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 26.5.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μετὰ τὸν π. Δράγαν Σαράσεβιτς καὶ τὸν ἐκ Μελβούρνης π. Στυλιανὸ Παπαδόπουλο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, παρισταμένων ἀρκετῶν εὐσεβῶν.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, εὐλο-

γήθηκαν οἱ Γάμοι νέου τῆς Ἐνορίας μετὰ Αὐστραλίδος, ἡ ὁποία εἶχε βαπτισθῆ ἀπὸ τὸν π. Στυλιανὸ ἐνωρίτερα.

Ἐπίσης, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης εἶχε συναντήσεις μὲ διαφόρους παράγοντες γιὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα.

• **Τὴν Δευτέρα, 27.5.2008** ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος μὲ τοὺς Ἱερεῖς μας π. Δράγαν καὶ π. Στυλιανὸ μετέβησαν ὁδικῶς στὴν πρωτεύουσα τῆς Αὐστραλίας Κανμπέρρα, ὅπου ἐπισκέφθηκαν τὸν σερβικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ὁ εὐρύχωρος αὐτὸς Ναός, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται στὸ κέντρο τῆς πόλεως, πλησίον τῆς Βουλῆς, διαθέτει ἐπίσης οἰκία Ἱερέως, Σχολεῖο, μεγάλη Ἐνοριακὴ Αἴθουσα κλπ. Ἐκεῖ, πραγματοποιήθηκε φιλικὴ συνάντησις μὲ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ συζήτησις ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ προβλημάτων.

Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ἐπίσκεψις καὶ στὴν σερβικὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα σὲ Προάστειο τῆς Κανμπέρρας, ἡ ὁποία ἐντυπωσιάζει μὲ τὸν εὐμεγέθη ὠραῖο Ναὸ της.

Τέλος δέ, τὴν Τρίτη, 28.5.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὸ Σύδνεϋ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μέσω καὶ πάλι Σιγκαπούρης.

• **Ἐπρόκειτο** γιὰ μεγάλη καὶ κοπιαστικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολή, ἀναγκαία καὶ σημαντικὴ, στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τῶν Ὁρθοδόξων Ἐνισταμένων γιὰ τοὺς πιστοὺς τῆς Ὠκεανίας, καὶ γιὰ παροχὴ βοήθειας καὶ μαρτυρίας ἐν ταπεινώσει καὶ ἀγάπῃ.

Δόξα Σοι, ὁ Θεός!

