



Προσευχή γιὰ τὸν Καινούργιο Χρόνο*

ΣΤΗΝ ἀλλαγὴν τοῦ καινούργιου χρόνου, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια σὲ κάποιο ναδ τῆς Ἀθήνας συνηθίζεται νὰ γίνεται μιὰ μικρὴ Ἀγρυπνία. Κάθε χρόνο ὄλο καὶ περισσότεροι πιστοί, ἀσφυκτικὰ στριμωγμένοι, προτιμοῦν νὰ ὑποδεχτοῦν τὸ νέο χρόνο προσευχόμενοι στὸ ναδ καὶ μετέχοντες στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς.

* * *

Ἐξαιτίας τῆς κυκλικῆ ἐπαναλαμβανόμενης ἐναλλαγῆς τῶν ἐποχῶν, κάθε φυλὴ καὶ κάθε λαὸς ἀνέκαθεν εἶχε συνείδηση τῆς σημασίας αὐτοῦ ποῦ σήμερα λέμε «νέο χρόνο». Ὁ νέος χρόνος μπορεῖ νὰ εἶχε ἄλλο σημεῖο ἐκκίνησης γιὰ κάθε λαό, ὅμως, προφανῶς, ἦταν ἓνα γεγονός ποῦ σημάδευε τοὺς ἀνθρώπους, γι' αὐτὸ καὶ γιορταζόταν σὲ ὄλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γήινης σφαίρας μας καὶ σὲ ὄλες τὶς διαστάσεις τοῦ χρόνου. Ἀπὸ τὴ συνήθεια αὐτὴ δὲν ἐξαιρέθηκαν καὶ οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφανίσεως τῆς νέας θρησκείας καὶ καθ' ὄλη τὴ διάρκειά τῆς παρουσίας της στὴ γῆ. Κατὰ μία ἄποψη τὰ σχετικὰ ἔθιμα ἦταν κληρονομιὰ κυρίως ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους.

Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ὅμως δὲν ἦταν μόνο ἓνα εἶδος φολκλορικῶν γιορτῶν ποῦ σήμαιναν εὐκαιρίες γιὰ κοσμικὲς ἐκδηλώσεις. Τὸ πνεῦμα τῆς θρησκευτικότητας διαπότισε αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις κι ἔτσι πῆραν οὐσιαστικὸ νόημα γιὰ τοὺς πιστοὺς. Σ' αὐτὲς συμμετεῖχαν καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ ὁ λαός, ὑποδεχόμενοι πολλὰς φορὲς τὸ νέο χρόνο μὲ εὐχὲς καὶ προσευχὲς ἀνάλογα μὲ τὰ προβλήματα ποῦ τοὺς ἀπασχολοῦσαν.

Θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἓνα κείμενο ποῦ μᾶς διασώζει μιὰ σχετικὴ αἰθιοπικὴ προσευχή. Τὰ θέματα τῆς ζωῆς τους, ὅπως τὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ Νείλου, τὰ χόρτα, οἱ καρποὶ τῆς γῆς ποῦ εἶναι ἀναγκαῖοι γιὰ νὰ τραφοῦν ζῶα καὶ ἄνθρωποι καὶ ἄλλα παρόμοια, εἶναι καὶ τὰ

ἀντικείμενα τῆς προσευχῆς τους, πὸν πολὺ ἀπλὰ καὶ ἀνθρώπινα διατυπώνουν.

* * *

Ὁ ἱερέας [προσεύχεται]:
Εὐλόγησε, Κύριε, καὶ τὴ χρονιά αὐτὴ τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ.

Ὁ διάκονος [ἐπαναλαμβάνοντας καὶ ἀναλύοντας τὴν



προσευχὴ πὸν μόλις διατύπωσε ὁ ἱερέας προτρέπει τοὺς πιστοὺς]:
Νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τὴν ἄνοδο τῶν νερῶν τοῦ ποταμοῦ τούτη τὴ χρονιά, ὥστε ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, νὰ δώσει εὐλογία γιὰ νὰ αὐξηθοῦν σύμφωνα μὲ τὸ σωστὸ ὕψος τους. Νὰ χαρίσει ὁμορφιὰ στὸ πρόσωπο τῆς γῆς, ὥστε νὰ τραφοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ σωθοῦν τὰ ζῶα [ἀπὸ τὴ δίψα καὶ τὴν πείνα].

Ὁ ἱερέας: Εὐλόγησε, Κύριε, καὶ τὴ χρονιά αὐτὴ τὰ σπαρτά, τὰ χόρτα καὶ τὰ νερὰ τῶν ἀγρῶν.

Ὁ διάκονος [προτρέπει πάλι τοὺς πιστοὺς]: Νὰ προσευχηθοῦμε καὶ τούτη τὴ χρονιά γιὰ τὰ σπαρτά, τὰ χόρτα καὶ τὰ νερὰ τῶν ἀγρῶν, ὥστε ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, νὰ τὰ εὐλογήσει γιὰ νὰ φυτρώσουν καὶ νὰ πολλαπλασιαστοῦν μέχρι πὸν νὰ δώσουν ὄριμους καρπούς. Νὰ ἐλεήσει τὴ δημιουργία πὸν βγήκε ἀπὸ τὰ χέρια Του.

Ὁ ἱερέας: Εὐλόγησε, Κύριε, καὶ τὴ χρονιά αὐτὴ τοὺς ἀέρηνδες τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς καρποὺς τῆς γῆς.

Ὁ διάκονος: Νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τοὺς ἀέρηνδες τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς καρποὺς τῆς γῆς, τὰ δέντρα, τὰ ἀμπέλια καὶ κάθε καρποφόρο θάμνο τῆς γῆς, ὥστε ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, νὰ τὰ εὐλογήσει γιὰ νὰ ὀριμάσουν μὲ εἰρήνη χωρὶς πόνο. Κάνε νὰ μεγαλώσουν σύμφωνα μὲ τὰ μέτρα τους καὶ τὴν ἀρέσκειά Σου. Δῶσε ὁμορφιὰ στὸ πρόσωπο τῆς γῆς καὶ κάνε τοὺς καρποὺς νὰ προκόψουν. Προετοίμασέ τους γιὰ σπόρους καὶ συγκομιδὴ καὶ ὀδήγησε τὴ ζωὴ μας στὸ καλὸ ¹.



(*) **Ἡλία Βουλγαράκη**, Καθημερινὲς Ἱστορίες Ἁγίων καὶ Ἀμαρτωλῶν στὸ Βυζάντιο, ἔκδ. Β', «Μαΐστρος», Ἀθήνα 2002, σελ. 134-135.

1. **Maria Cramer**, Das christlich-koptische Ägypten eins und heute, Wiesbaden 1959, pp. 109-110.