



■ Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (10ῆ Αὐγούστου)

Ὁ Ὅσιος Λαυρέντιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς τῆς Καλούγας*

ΠΩΣ καὶ πότε ὁ Ὅσιος Λαυρέντιος ἄρχισε τὸ ἄθλημα τῆς διὰ Χριστὸν Σαλότητος, δὲν εἶναι γνωστό.

Στὸ «Βιβλίον Ἀναμνήσεων» τῆς ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας Χιτρῶβο, στὴν γενεὰ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Συμεὼν Χιτρῶβο, πρῶτος ἀναφέρεται «*Λαυρέντιος ὁ Θαυματουργός, Σαλὸς Μοναχός*»· δηλαδὴ ἦταν ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο, τὸ ὁποῖο γνωρίζουμε γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ του καταγωγή.

Ὁ Ὅσιος ἔζησε κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΕ΄ καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙϚ΄ αἰῶνος. Ὁ ἐνάρετος Λαυρέντιος περιφερόταν χωρὶς ὑποδήματα, τόσο τὸν χειμῶνα ὅσο καὶ τὸ καλοκαίρι καὶ φοροῦσε μόνο ἓνα μακρὸ ὑποκάμισο καὶ μία κάππα. Συμμετεῖχε πολὺ ἐνεργὰ στὶς ἀνάγκες καὶ τὶς θλίψεις τῶν συμπολιτῶν του καὶ μὲ τὶς προσευχὲς του τοὺς ἔσωζε συχνὰ ἀπὸ τὸν κίνδυνο.

Μερικὲς φορές ἔμενε καὶ στὸ παλάτι τοῦ Πρίγκιπος, ἀλλὰ γενικὰ πῆγαινε καὶ ἔφευγε ὅποτε ἔκρινε αὐτός. Τὸν περισσότερο καιρὸ ζοῦσε σὲ μία καλύβη, μέσα σὲ ἓνα πυκνὸ δάσος, ἓνα χιλιόμετρο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, πλησίον τῆς περιοχῆς, ὅπου ἀργότερα ἰδρύθηκε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λαυρεντίου. Στὴν θέσι αὕτῃ ὑπῆρχε ἓνας λόφος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἓνας μικρὸς Ναὸς ἦταν κτισμένος πρὸς τιμὴν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ὅσιος Λαυρέντιος συνήθως



περνούσε ολόκληρη την νύκτα εκεί, προσευχόμενος στα σκαλοπάτια αυτής της Ἐκκλησίας.

Λόγω τοῦ μεγάλου πλήθους τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ἐπεδίωκαν τὶς συμβουλές του καὶ τὸν πολιορκοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὁ Ὅσιος Λαυρέντιος ἔσκαψε μία ὑπόγεια σήραγγα ἀπὸ τὴν καλύβη του μέχρι τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι, περνούσε μέσα στὸν Ναὸ χωρὶς νὰ τὸν βλέπουν.

Στὴν Ἐκκλησία γίνονταν καθημερινές Ἀκολουθίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ Ἅγιος δὲν ἔχασε οὔτε μία, μὲ ἐξαίρεσι αὐτὲς ποὺ εἶχε φύγει μακριά, προκειμένου νὰ προσφέρῃ κάποια ἄλλη ὑπηρεσία στὸν Θεό.

Στὰ ἀρχεῖα τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Λαυρεντίου καταγράφεται τὸ ἑξῆς:

«Τὸ ἔτος 1512, Ἀγαρηνοὶ (Τάταροι ἀπὸ τὴν Κριμαία), ἐπέδραμαν κατὰ

τῆς πόλεως Καλούγα καὶ ὁ Πρίγκιψ (Συμεὼν) ἐξῆλθε γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ μὲ ἓναν μικρὸ ἀριθμὸ στρατιωτῶν.

Ἐκείνη τὴν ἡμέρα τῆς μάχης, ὁ Λαυρέντιος ἦταν στὸ σπίτι τοῦ Πρίγκιπος καὶ ξαφνικὰ ἐφώνησε δυνατά: «Δός μου τὸ τσεκούρι μου! Τὰ σκυλιὰ ἔχουν πέσει πάνω στὸν Πρίγκιπα Συμεὼν καὶ θὰ νὰ τὸν προστατεύσω ἀπὸ τὰ σκυλιά!». Ὁ Σαλὸς ἄρπαξε ἓνα τσεκούρι καὶ ἔτρεξε γρήγορα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἐκείνη τὴν στιγμή, ὁ Πρίγκιψ εἶχε πέσει σὲ ἐνέδρα τῶν Ἀγαρηνῶν στὸν ποταμὸ Ὑοκα καὶ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ. Οἱ ἐχθροὶ πολεμοῦσαν μέσα ἀπὸ τὰ ποταμόπλοια. Εἶχαν περικυκλώσει τὸν Πρίγκιπα καὶ τὸν ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὸ στράτευμά του. Αἰφνιδίως, ὁ Λαυρέντιος ἐμφανίσθηκε, κραδαίνοντας τὸ τσεκούρι του καὶ φωνάζοντας δυνατά: «Μὴ φοβᾶσθε!». Ἀμέσως, ἡ ἔκβασις τῆς μάχης ἄλλαξε καὶ ὁ Πρίγκιψ Συμεὼν ἐνίκησε τοὺς εἰσβολεῖς.

Ὁ Λαυρέντιος βρέθηκε πάλι στὸ παλάτι καὶ κάνοντας διάφορες

σαλότητες, ἔλεγε: “Ἐπεράσπισα τὸν Πρίγκιπα Συμεὼν ἀπὸ τὰ σκυλιά”.

“Ὅταν ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν μάχη ὁ Πρίγκιψ ἀνέφερε, ὅτι οἱ στρατιῶτες τῆς Καλούγας θὰ εἶχαν νικηθῆ πλήρως καὶ ὁ ἴδιος θὰ εἶχε θανατωθῆ, ἐὰν ὁ εὐλογημένος Σαλὸς δὲν εἶχε ἐμφανισθῆ στὴν κρίσιμη στιγμή τῆς μάχης».

Ὁ δίκαιος Λαυρέντιος ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ τὴν 10η Αὐγούστου 1515 καὶ ἐτάφη στὴν μικρὴ Ἐκκλησία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Πρίγκιψ Συμεὼν, ἀπὸ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Καλούγας ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνοὺς, ἔκτισε ἓνα μικρὸ μοναστικὸ οἶκημα πλησίον τῆς Ἐκκλησίας. Τότε, τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ὁσίου μεταφέρθηκαν ἐκεῖ σὲ ἓνα Παρεκκλήσι, τὸ ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στὸ ὄνομά του.

Διασώζονται διηγήσεις μὲ θαύματα τοῦ Ἁγίου μετὰ τὴν κοίμησί του: θεραπείες, ἐκδιώξεις πονηρῶν πνευμάτων κ.ἄ.



(*) **Πηγές:**

1. Архиепископъ Сергій (Спасскій), *Полный Мѣсяцесловъ Востока*, т. II, стр. 242б, Владимиръ 1901 г., Москва 1997.

2. Священникъ Иоаннъ Ковалевскій, *Юродство о Христвѣ и Христа ради юродивыѣ восточной и русской Церкви*, 3е изд., стр. 262-266, Москва 1902, Scarborough, Ontario, Canada 1984.

3. Монахиня Таисія, *Житія русскихъ Святыхъ, 100 лѣтъ русской святости*, II, стр. 92, Jordanville, NY, USA 1984.

4. Bishop Varlaam Novakshonoff, *God's Fools, The lives of the holy "Fools for Christ"*, 3rd ed., pp. 34-35, Synaxis Press, Dewdney, B.C., Canada, 1997.

5. Ἡμεῖς Μωροὶ διὰ Χριστὸν – Βίος καὶ πολιτεία Ὁσίων Σαλῶν, ἔκδοσις Ἱερᾶς Καλύβης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὁρους 2005, σελ. 47-49 (Μετάφρασις τοῦ **4**).

6. Website of the "Orthodox Church in America", *Feasts and Saints*, May 29: www.oca.org

7. Website of the "Moscow Patriarchate", *Вера и Жизнь/Церковный календарь/Мѣсяцеслов*: www.mospat.ru